



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

## LITURGISCH PROGRAMMA APRIL 2024

ma.01 apr.10.30: eucharistieviering van de tweede Paaasdag.pr B.Beijk  
di. 02 apr. 19.15: eucharistieviering pr. B.Beijk  
vr. 05 apr. 19.15: eucharistieviering van de eerste vrijdag van de maand. pr. B.Beijk  
za. 06 apr. 17.15: eucharistieviering van de tweede zondag van Pasen. pr. B.Beijk  
zo.07 apr. 10.30: Hoogmis van de 2<sup>de</sup> zondag van Pasen, ook wel Beloken Pasen  
en de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid pr. B.Beijk  
di 09 apr. 19.15: eucharistieviering. pr.B.Beijk  
za. 13 apr. 17.15: eucharistieviering van de 3<sup>de</sup> zondag van Pasen. pr. M.Reneerkens  
zo. 14 apr. 10.30: Hoogmis van de 3<sup>de</sup> zondag van Pasen. pr. M. Reneerkens  
di. 16 apr. 19.15: Eucharistieviering pr.M.Reneerkens  
za. 20 apr. 17.15: eucharistieviering van de 4<sup>de</sup> zondag van Pasen .pr.R.Jacobs  
zo. 21 apr. 10.30: Hoogmis van de 4<sup>de</sup> zondag van Pasen. Roepingenzondag. pr R.Jacobs  
di. 23 apr. 19.15: eucharistieviering. feest van St. Joris. pr.R.Jacobs  
za. 27 apr .17.15: eucharistieviering van 5<sup>de</sup> zondag van Pasen. pr. B.Wessel  
zo. 28 apr. 10.30: Hoogmis van de 5<sup>de</sup> zondag van Pasen pr. B.Wessel  
di. 30 apr. 19.15: eucharistieviering pr.B.Wessel

## Andere feesten in de maand april:

08 apr.: hoogfeest van de aankondiging van de Heer ( Maria Boodschap )  
27 apr.: feest van de Heilige Petrus Canisius

## Misintenties voor de maand april 2024

ma.01 apr.: overleden Cornelis van Zon; overleden Wil Fransen van der Staaij;  
overleden Cock van Velden;  
di. 02 apr.: voor al onze zieken; overleden Corry van der Krogt; overleden Dick  
Verbakel;  
vr.05 apr.: overlden Jaap Uijlenbroek; overleden Toon en Jopie van Adrichem;  
za.06 apr.: overleden Familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes  
zo.07 apr.: voor een jarige; overleden Jan en Ben Steijger;  
overleden Toon van der Heijden; overleden Nel van Zon;  
di.09 apr.: overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden; overleden Virgin Yousif  
za.13 apr.: overleden An en Jan Stolk; overleden Joop Pieterse ;  
overleden Nico oosterman  
zo.14 apr.: voor de jarige Joost de Lange; voor de gezondheid van al onze kapelgangers;  
overleden Cor van Rijn van Zon; overleden Paul Mokveld; overleden ouders  
Van Paassen van Bohemen; overleden Peter van Leusden;

- di.16 apr.: overleden Henk Rigters ; overleden Pauline van der Heijden;  
overleden Ploon Wessling Klijs;
- za.20 apr.: overleden Piet en Joop Rijk; overleden Mevr. Stift van der Goes;
- zo.21 apr.: overleden Dries en Jeanne van Zon Beentjes; overleden Joop en Ine  
Moormann van Wieringen; overleden Leo en Cor van Rijn van Zon;  
overleden ouders Bakker Smetsers; overleden ouders Hoogenboom  
den Haan;
- di.23 apr.: voor de jarige Bosco Beijck; overleden Jan Brinkhof; overleden Paul Bender;
- za.27 apr.: overleden John van Heel; overleden Ellen Langenhorst; overleden Sjef van  
Kruining
- zo.28 apr.: voor de jarige Paul Koop; voor al onze medewerkers en weldoeners;  
overleden Grar Bentvelsen van Zon; overleden ouders Van Rijn van Zon;  
overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; overleden Tiny de Vreede  
Windmeijer; overleden Netty Lawick van Pabst;
- di.30 apr.: overleden Erik Jan van Waasdijk; overleden Jan van Velzen;  
overleden Aad Windmeijer; overleden Ton en Ine van de Burg;

### **Vanuit het bestuur**

De klok is weer verzet. De lente in ons klimaat en in ons hart. Het bestuur wenst u een Zalig Pasen en ook een zalige paastijd. Op naar de Pinksteren. Met het vuur uit de sloffen gaan we voorwaarts. We hopen op een mooie gezonde tijd.

We weten dat er onder ons zijn met zorgen over gezondheid en ongemak. Als we elkaar niet letterlijk en fysiek kunnen helpen en bijstaan dan kunnen we in ieder geval in ons gebed aan elkaar denken.

De laatste tijd zijn er veranderingen opgetreden in ons lectorenbestand. Vanwege verhuizing naar De Lier zullen we Tineke Brouwer minder vaak gaan zien als onze lectrice. We hopen dat zij en Wijbe nog een mooie lange tijd gaan genieten van hun nieuwe appartement. Eén van onze lectrices: Marja van der Voort, die altijd beschikbaar is voor de zaterdag en dan ook koster is, is aan haar heup geopereerd. Helaas is dat niet goed gegaan . Na een lange periode is besloten tot een nieuwe operatie. Ook deze is niet goed gegaan. Nu moet zij binnenkort weer geopereerd worden. Dit is erg verdrietig. Wij willen haar sterkte wensen en hopen op een goede afloop. Inmiddels zijn er nieuwe sterren aan het firmament. Zo is Lia Magdelijns en nieuwe lectrice en ondersteuner in de kapel. Maar ook heeft onlangs Odile van der Hoff de lezingen gedaan. We zijn enorm blij met deze bereidheid om te assisteren en we kunnen stellen dat we lectoren hebben van bijzondere klasse. Ook Karin Witjens mag ik bellen als we haar nodig hebben. We kunnen echt trots zijn dat we zulke fijne toplectoren hebben.

Natuurlijk hebben we nog wensen voor de andere functies in de kapel: koster, zangers en schoonmakers, acolieten . We hebben steeds al mensen die helpen om alles goed te laten verlopen. We kunnen heel dankbaar zijn.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor april 2024**

Bidden wij dat de waardigheid en de waarde van vrouwen in elke cultuur erkend worden, en dat er een einde komt aan de discriminatie waaronder zij in verschillende delen van de wereld te lijden hebben.

### **Gebed om roepingen maart 2024**

Voor de paus en de bisschoppen, dat ze waardige opvolgers zijn van de apostelen en velen inspireren de Heer van nabij te volgen.

Voor alle priesters en diakens, dat ze trouw zijn aan hun heilige roeping en bijdragen aan een klimaat waarin geroepen Gods stem kunnen horen en beantwoorden.

Voor de jongeren, dat ze zich aangesproken weten door Jezus Christus en dat velen ingaan op de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Beste Lezers,

Älleluia, Christus onze Heer is waarlijk verrezen!" Zo mag het in deze maand april overal klinken in gebed en zang. Na 40 dagen van vasten zijn de 50 dagen van Pasen aangebroken. Het is een jubeltijd, waarin de lofzang van het alleluia dagelijks klinkt. De paasvreugde is niet beperkt tot de eerste 2 dagen, maar geldt tot Pinksteren. We mogen met de apostel Paulus zeggen: "Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God." Wat boven is...namelijk de liefde van God die alle zonden, dood en bederf overwint. "Victor Rex", zo zingt de kerk in de paassequentie: onze Koning Christus is overwinnaar. Hij wil ons allen laten delen in zijn overwinning.

Door onze eigen zwakheden of door situaties in ons leven die ons teneerdrukken en negatief maken lijken we steeds weer opnieuw te verliezen. Toch roept de paastijd ons op te blijven geloven en niet op te geven. De Heer wil door zijn overwinning voor ons mensen alles ten goed leiden. Het kruis is dus vanuit ons geloof het grote teken van hoop. De dood heeft niet het laatste woord, want de goddelijke liefde die in en door Christus openbaar wordt is onoverwinbaar.

In deze paastijd bezinnen we ons op het Woord van God, mensgeworden, gekruisigd en verrezen. Jezus zelf is het Woord dat door de Vader tot ons wordt gesproken, elke dag weer opnieuw. Ware bezinning op het Woord is informatief en performatief. Door de informatie die het Woord ons geeft gaan we beter verstaan, met hart en verstand. Maar het Woord is ook performatief, dat wil zeggen: het vormt ons om, het bewerkt in ons een nieuw leven en brengt verandering in ons leven tot stand. God spreekt en handelt door zijn Woord: het bewerkt wat het zegt. Zo wil de verrijzenis van Jezus niet alleen een getuigenis zijn van wat er Jezus gebeurd is, maar het wil ons tot verrezen mensen maken: mensen die opstaan ten leven, nu reeds, vandaag en morgen, en eens bij de voleinding van ons leven hier op aarde, ten volle in de hemel.

Het Doopsel dat we hebben ontvangen heeft ons reeds ondergedompeld in het sterven van Jezus, de gekruisigde, tegelijkertijd ook doen opstaan met Hem, de verrezene. De bezinning hierop, als een tijd van gebed, zal ons maken tot paasmensen die opgaan naar het komende grote feest, het jaarlijkse Pinksterfeest. De paastijd is dus de overbrugging van Pasen en Pinksteren. Moge in deze "overbruggingstijd" de Heilige Geest reeds krachtig werken. Allereerst in ons heel persoonlijk leven, en van daaruit ook in de gemeenschap van de Kerk. De vele heiligen die de Kerk rijk is tonen ons dat de persoonlijke vernieuwing van het geloofsleven leidt naar een gemeenschappelijke vernieuwing. De tijd waarin we leven maakt ook duidelijk hoezeer we mensen nodig hebben die door de Heilige Geest vernieuwd een krachtig paasgetuigenis geven.