



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

| | |
|-----------------------|--|
| Post-en contactadres: | J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391 |
| Rekening: | NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft |
| Restauratiefonds: | NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. |
| Internet: | www.hippolytuskapel.nl |

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA FEBRUARI 2024

- vr.02 febr. 19.15: Eerste vrijdag van de maand. Feest van de opdracht van de Heer in de tempel; Maria Lichtmis Pr. B.Beijk
- za.03 febr. 17.15: eucharistieviering van de 5^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
- zo.04 febr. 10.30: Hoogmis van de 5^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
- di. 06 febr. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
- za.10 febr. 17.15: eucharistieviering van de 6^{de} zondag door het jaar
Pr. M. Reneerkens
- zo. 11 febr. 10.30: Hoogmis van de 6^{de} zondag door het jaar. Pr. M. Reneerkens
- di. 13 febr. 19.15: Eucharistieviering Pr. M. Reneerkens
- wo.14 febr. 19.15: Aswoensdagviering. Pr. M. Reneerkens
- za. 17 febr. 17.15: eucharistieviering van de 1^{ste} zondag van de vasten.
Pr. R. Jacobs
- zo. 18 febr. 10.30: Hoogmis van de 1^{ste} zondag van de veertig dagen tijd.. Pr
R. Jacobs
- di. 20 febr. 19.15: eucharistieviering. Pr. R. Jacobs
- za.24 febr. 17.15: eucharistieviering van 2^{de} zondag van de vasten. Pr. B. Wessel
- zo.25 febr. 10.30: Hoogmis van de 2^{de} zondag van de vasten. Pr. B. Wessel
- di. 27 febr. 19.15: eucharistieviering pr. B. Wessel

Andere feesten in de maand februari

- 03 febr.: Feest van de H. Blasius, bisschop en martelaren
22 febr.: Feest van Sint Petrus'stoel

Misintenties voor de maand februari 2024

- vr.02 febr.19.15: overleden Dick Verbakel; overleden Gerard Beuman; overleden Jan en An Stolk; overleden Nico Oosterman;
- za.03 febr. 17.15: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Hans Schaareman; overleden Aad Windmeijer;
- zo.04 febr.10.30: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van de Heijden; overleden Ploon Wessling; overleden Virgin Yousif; overleden Cock van Velden; overleden familie Serraf; overleden Ploon Wessling Klijs; overleden Peter van Leusden;
- di.06 febr. 19.15: overleden Jan Brinkhof; overleden Erik Jan van Waasdijk; overleden Ellen Langenhorst; overleden Wilhelmina Berndsens van der Heijden
- za.10 febr. 17.15: overleden Jaap Uijenbroek; overleden Pauline van der Heijden; overleden Gerard Beuman; ouders Sedee Romeijn;
- zo.11 febr. 10.30: overleden ouders Van Paassen van Bohemen ; overleden Ploon Wessling; overleden Virgin Yousif; overleden Paul Bender; overleden Nel van Zon; overleden Gerard Beuman;

- di. 13 febr.19.15: voor twee jarige zussen; overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden;overleden Jan van Velzen; voor genezing van Vincent;
- wo.14 febr.19.15: overleden Paul Mokveld; overleden Sjef van Kruining;
- za. 17 febr. 17.15: voor al onze priesters; ; overleden Erik Jan van Waasdijk; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden mevr. Van Elk Overschie;
- zo.18 febr. 10.30: voor de jarige Diana; voor de gezondheid van alle kapelgangers; overleden Ploon Wessling; overleden Virgin Yousif; overleden Wim van Zon; overleden Tiny de Vreede Windmeijer;
- di. 20 febr. 19.15: overleden Piet en Joop Rijk; overleden pater Fick; overleden Paul Bender
- za.24 febr.17.15: voor alle studerenden van de stad Delft; voor geheel herstel van Vincent; overleden Sjef van Kruining; overleden John van Heel; Overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;
- zo.25 febr .10.30:voor de jarige Ria van Mourik; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Jan Bentvelsen; overleden Ploon Wessling; overleden Virgin Yousif;; overleden Franciscus en Franciska Muller Weber;
- di. 27 febr . 10.30: voor overleden Joop Pieterse ; overleden Joop en Ine Moormann

Vanuit het bestuur

Actie kerkbalans,

Overall in het land zijn weer signalen en meldingen van de actie kerkbalans. Overall zijn de zorgelijke gedachten te vinden over het wel en wee van de kerken, in de krant . op het journaal en in de reclame. En natuurlijk zijn al die prachtige gebouwen moeilijk te onderhouden met een steeds geringer aantal kerkgangers die daarvoor verantwoordelijkheid op zich nemen. Een oud muziekdocent van mij zei ooit: voor God is niets mooi genoeg. Zo een gedachte heeft natuurlijk ook eeuwen lang gezorgd voor die uitzonderlijk mooie kerkgebouwen. Maar niet iedereen maakt zich daar nu nog genoeg zorgen over. Hoe kunnen we dat enthousiasme weer terug krijgen.

Gelukkig zijn er in onze kapel nog zulke denkers en vooral zulke gulle parochianen en grote weldoeners, zodat wij niet in de rode cijfers zijn beland. Daarom willen wij als bestuur en medeparochiaan iedereen bedanken voor onze gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor onze kapel als een parel van Gods goedheid en liefde.

Maar de balans moet misschien niet alleen gaan over geld, maar ook over man- en vrouwkracht bij alle taken die er zijn .Zo kunnen we op alle gebied en ook in het bestuur heel goed jonge actieve mensen gebruiken.

Naast de grote dankbaarheid voor u allen, hopen we dat we ook in het nieuwe jaar weer op uw goedheid kunnen rekenen.

Dank aan allen die zich in de kersttijd hebben ingezet om het tot een inspirerende tijd te maken. De priesters , onze diaken, de koster, de acoliet, de lectoren. Zoals u gemerkt heeft is onze groep lectoren uitgebreid met Lia Magdelijns. Ook de bloemenversiergroep met ook een workshop vooraf. Allemaal mooie inzet. De koorleden en onze bijzondere organist die zelfs met missende tonen toch alles mooi begeleid heeft. Ook de jonge gezinnen die hun kinderen voor Onze Lieve Heer brengen . We kunnen heel dankbaar zijn. En zo heb ik nog veel niet genoemd.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor februari 2024

Bidden wij dat terminaal zieken en hun families altijd de nodige zorg en begeleiding krijgen op medisch en menselijk vlak.

Gebed om roepingen februari 2024

Dat de Heer goede herders schenkt aan zijn volk; priesters die zijn volk heiligen met de instrumenten van Gods genade.

Dat de Heer arbeiders roept tot zijn wijngaard, opdat zij mogen werken met het vuur van de naastenliefde en - gesterkt door Gods Geest- de verlossing van Christus mogen brengen naar alle mensen.

Dat de Heer, die zorgt voor zijn volk, diakens roept, die in woord en daad getuigen van Gods liefde tot het uiterste toe, die beschikbaar zijn en hun broeders en zusters nabij zijn in Jezus' Naam.

Bezinning

Veertig dagen geleden hebben we Kerstmis gevierd, het blijde feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Nu is de dag aangebroken waarop het kind Jezus door Maria en Jozef naar de tempel werd gebracht om aan God te worden opgedragen.

Voor veel mensen is de naam "Maria Lichtmis" heel bekend, misschien nog meer dan de huidige naam: "Opdracht van de Heer". Het doet herinneren aan het zegenen van de kaarsen en een eerbetoon aan Maria. Bij de vernieuwing van de liturgie is Maria sterker verbonden met het eerbetoon aan Jezus. Zij blijft trouw aan de joodse godsdienst. Deze schreef voor dat het eerstgeboren mannelijke kind van God was. Het moest vrijgekocht worden zoals Maris en Jozef ook deden. Maar in dit gebeuren krijgen wij ook aandacht voor de bijzondere belofte die op Jezus rust. De oude Simeon verbindt de geboorte van Jezus met de komst van de Messias. Nu heeft hij gezien waar hij altijd naar heeft uitgekeken.: de vervulling van Gods belofte> Hij gelooft sterk in dit kind en bevestigt daarmee ook het geloof van Maria in Jezus. Het vertrouwen wat zij in God stelde door moeder te worden van Gods Zoon wordt door Simeon bevestigd. Het is goed wat zij gedaan heeft. Nu kan Simeon met een gerust hart sterven. Zijn verlangen is vervuld. "Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden. "Maar tevens zegt Simeon dat Maria geen gemakkelijk leven met Jezus tegemoet gaat. Er wordt vooruit gekeken naar de afwijzing van Jezus en zijn dood aan het kruis. "Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord." Ook de profetes Hanna had eenzelfde boodschap vol van geloof in Jezus. Zij dankte God voor dit kind dat de bevrijding van Jeruzalem tot stand zou brengen. Het geloof in God zou gezuiverd worden. Met Jezus begon God aan een nieuw hoofdstuk. Maria is in dit geheel voor ons de gelovige bij uitstek. Ook voor haar staat Jezus in het centrum van het leven. Zij wijst ons de weg om Jezus mee te dragen in ons bestaan. De kaarsen die gezegend worden zijn zo een uitdrukking van ons geloof in Jezus. Hij is het licht dat opgaat in de duisternis. Dat licht willen wij ook meedragen in ons leven.

Actie kerkbalans komt eraan!!!!