



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

| | |
|-----------------------|--|
| Post-en contactadres: | J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391 |
| Rekening: | NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft |
| Restauratiefonds: | NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. |
| Internet: | www.hippolytuskapel.nl |

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA NOVEMBER 2023

- wo. 01 nov 19.15: hoogfeest van Allerheiligen. pr. B.Beijk
do. 02 nov. 19.15: feest van Allerzielen pr. B.Beijk
vr. 03 nov. 19.15: Eerste vrijdag van de maand. pr. B.Beijk
za. 04 nov. 17.15: eucharistieviering van de 31^{ste} zondag d.h.j. pr. B.Beijk
zo. 05 nov. 10.30: hoogmis van de 31^{ste} zondag door het jaar. pr. B.Beijk
di. 07 nov. 19.15: eucharistieviering. Hoogfeest van de Heilige Willibrord
pr.B.Beijk
za. 11 nov. 17.15: eucharistieviering van de 32^{ste} zondag door het jaar.
pr.J.de Lange
zo. 12 nov. 10.30: hoogmis van de 32^{ste} zondag door het jaar .pr. R.Jacobs
di. 14 nov. 19.15: Eucharistieviering pr. R.Jacobs
za. 18 nov. 17.15: eucharistieviering van de 33^{ste} zondag door het jaar
pr.R.Jacobs
zo. 19 nov. 10.30: Hoogmis van de 33^{ste} zondag door het jaar. pr R.Jacobs
di. 21 nov. 19.15: eucharistieviering. feest van de Opdracht van de H.Maagd Maria
in de tempel pr.R.Jacobs
za. 25 nov. 17.15: eucharistieviering van het feest van Christus Koning pr.
B.Beijk
zo. 26 nov. 10.30: Hoogfeest van Christus Koning. pr. B.Beijk
di. 28 nov. 19.15: eucharistieviering pr. B.Beijk

Andere feesten in de maand november

- Wo. 22 nov. Feest van de H.Cecilia, maagd en martelares
Do. 30 nov. Feest van de apostel H.Andreas

Misintenties voor de maand november 2023

- wo. 01 nov.19.15: voor de jarige Monique van Beurden; voor overleden
Joop en Wies Schimmel; overleden Toon en Jopie van
Adrichem;
do. 02 nov.19.15: overleden Jan van Velzen; overleden Aad Windmeijer;
overleden Cock van Velden; overleden Corry van der Krogt ;
vr. 03 nov.19.15: voor de jarige Wiebe Brouwer; overleden Dick Verbakel
za. 04 nov 17.15: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes
zo .05 nov.10.30: voor een voorspoedige genezing; overleden Jan en Ben Steijger;
overleden Toon van de Heijden; overleden Cock van Velden;
overleden ouders Bakker Smetsers; overleden familie Serraf
di. 07 nov.19.15: voor de jarige Dik Stoppelenburg;overleden Jan Brinkhof;
za. 11 nov. 17.15: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Pauline van der Heijden;

zo. 12 nov. 10.30: voor de zieke Paul Mokveld ;overleden ouders Van Paassen van Bohemen;overleden Nel van Zon; overleden Cock van Velden
di. 14 nov. 19.15: overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden;
za. 18 nov. 17.15: voor al onze priesters; overleden An en Jan Stolk;
zo. 19 nov. 10.30: voor de gezondheid van alle kapelgangers; overleden Peter van Leusden; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Erik Jan van Waasdijk; overleden Henk Rigters; overleden Cock van Velden;
di. 21 nov. 19.15: overleden Piet en Joop Rijk; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber;
za. 25 nov.17.15: voor alle studerenden van de stad Delft; overleden mevr. Stift van der Goes;
zo. 26 nov.10.30: uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijksjubileum; voor Theo van der Reijken die dinsdag jarig is; overleden Tiny de Vreede Windmeijer; overleden Cock van Velden;
di. 28 nov 19.15: overleden John van Heel; overleden Sjef van Kruining; overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;

Vanuit het bestuur.

De maand november begint al straf met 5 vieringen achter elkaar. We hopen dat velen van u kunnen komen. En ook zijn we al bezig ons voor te bereiden op Kerstmis met zang en versiering. Gelukkig hebben we 3 enthousiaste dames gevonden die de kapel mooi willen versieren. Wat zijn we toch geluksvogels.

Afgelopen 16 oktober is Cock van Velden overleden. Zij was voorheen altijd de chauffeur van pater Frans Vervooren die heel wat jaar onze priester was.

De monumentenwacht heeft onlangs ons dak weer geïnspecteerd. Zo blijven we bezig om de kapel in goede conditie te krijgen en te houden.

.De Gerarduskalender is er weer.een scheurkalender met elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken onder het motto; Elke dag een beetje spirit. En op de achterkant afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. Voor 9,75 euro kunt u hem kopen aan het einde van ieder viering bij Job Duijndam, Ton Sedee of Niek en Corry Zeestraten

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor november 2023

Bidden wij voor de paus, dat hij met hulp van de Heilige Geest de hem toevertrouwde kudde in geloof blijft begeleiden bij de uitoefening van zijn zending.

Gebed om roepingen november 2023

Bidden we de Heer om arbeiders voor de oogst Dat Hij met liefde neerziet op zijn Kerk en haar steeds nieuwe roepingen schenkt.

Bidden we voor de leden van de gebedsgroepen die bidden om roepingen: dat hun gebeden verhoord mogen worden.

Bidden we voor de jongeren in ons midden en wereldwijd; dat ze zich door het Woord van de Levende Heer uitgedaagd mogen weten om Hem op bijzondere wijze te dienen, als priester, diaken of religieus.

Bezinning

Ze zijn melaats. En ze moeten roepen: onrein , onrein. Wat heb je dan toch voor vooruitzichten en verwachtingen. Want van melaatsheid genezen was niet te verwachten. Een blijvende afstand . En wat doen zij? Ze beginnen luidkeels te schreeuwen, want de afstand is groot. Zelfs tot Jezus tot wie zij schreeuwen. En Hij ziet hen en spreekt. De afstand wordt overbrugd. Door hun luidkeels schreeuwen. Dat is begin van Evangelie. Het wordt gehoord. Ga u laten zien aan de priesters. Er wordt geloof gevraagd. In

vertrouwen op weg gaan. Want genezen zijn ze nog niet. Pas onderweg gebeurt het, onderweg worden zij genezen. Eerst als ze weer op afstand van Jezus zijn. Maar dan komt het er op aan. Allen zien ze dat ze genezen zijn. Maar wat doet het aan hen? Negen reageren met: Ha fijn. En pakken het oude leventje weer op. Ze blijven op afstand van Jezus. Slechts één ziet dat hij genezen is en trekt er zijn conclusie uit. Hij keert om en gaat terug naar Jezus toe. Dat is toch het minste wat je beleefdheidshalve kunt doen, denk je inderdaad. Maar het gaat hier meer dan alleen om beleefdheid of dankjewel uit fatsoen. Zijn niet alle tien genezen? Jawel, Heer, alle tien. Waar zijn dan de negen anderen? Er is niemand teruggekeerd dan alleen deze vreemdeling? Inderdaad, Heer. Met hun geschreeuw hadden ze de grote afstand tot Jezus overbrugd. En het werd gehoord en er werd antwoord gegeven. Ze waren genezen. Maar alleen bij die ene had dit bewerkt dat hij terugkeerde naar Jezus en de afstand werkelijk overbrugd werd. "Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered." "Er staat niet : uw geloof heeft u genezen. Dat was ook bij die andere negen het geval. Nee hier staat:" Uw geloof heeft u gered." Omdat het wonder van je genezing heeft bewerkt dat je je naar Mij hebt gekeerd. En dan ben je gered, De anderen, ja zij zijn genezen maar niet gered. En het gaat niet om genezing maar om de redding. Op dat moment kan Jezus ook gerust zeggen: ' Sta op en ga heen.' Want Hij weet dat er nu een band is geschapen die de fysieke afstand altijd overbrugt. We vragen in ons bidden veel. Zelfs ook wonderen. Dat is ons schreeuwen naar Jezus. Want ook wij ervaren vaak een grote afstand. Maar wat als ons bidden wordt verhoord? Stel u voor dat er werkelijk eens een wonder zou gebeuren. Van de ene kant geweldig. Maar het gaat er uiteindelijk om dat de afstand tot Jezus overbrugd wordt. Dat er een band met Hem ontstaat. Want dan is pas het grootste wonder geschied, dat is pas je redding.