



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA OKTOBER 2023

zo.01 okt. 10.30: hoogmis van de 26^{ste} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 03 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
vr.06 okt. 19.15: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het H.Hart. Pr. B.Beijk
za.07 okt. 17.15: eucharistieviering van de 27^{ste} zondag door het jaar.
Pr.M.Reneerkens
zo.08 okt. 10.30: hoogmis van de 27^{ste} zondag door het jaar Pr.M.Reneerkens.
di. 10 okt. 19.15: Eucharistieviering Pr. R.Jacobs
za.14 okt. 17.15: eucharistieviering van de 28^{ste} zondag door het jaar
Pr.M.Reneerkens
zo.15 okt. 10.30: Hoogmis van de 28^{ste} zondag door het jaar. Pr B.Beijk
di. 17 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr.J.de Lange
za. 21 okt. 17.15: eucharistieviering van de 29^{ste} zondag door het jaar.Pr. B.Wessel
zo. 22 okt. 10.30: hoogmis van de 29^{ste} zondag door het jaar.pr. B.Wessel
di. 24 okt. 19.15: eucharistieviering Pr. B.Wessel
za. 28 okt. 17.15: eucharistieviering van de 30^{ste} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
wintertijd.
zo.29 okt. 10.30: hoogmis van de 30^{ste} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 31 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

Andere feesten in de maand oktober

02 okt. Feest van de H.Engelbewaarders.
04 okt. Feest van de H.Franciscus van Assisië
07 okt. Feest van de H.Maagd Maria van de rozenkrans
10 okt. Feest van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee
16 okt. Feest van de H.Margareta Maria Alacoque
17 okt. Feest van de H.Ignatius van Antiochie
19 okt. Feest van de H.Paulus van het kruis

Misintenties voor de maand oktober 2023

zo.01 okt. 10.30 :overleden Jan en Ben Steijger; overleden familie Serraf;
overleden Toon van der Heijden; overleden Peter van Leusden;
overleden Aad Windmeijer; overleden Corry van der Krogt
di. 03 okt. 19.15 :overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden;
voor alle studerenden in onze stad; overleden Tiny de Vreede
Windmeijer overleden John van Heel
vr.06 okt. 19.15: voor de ernstig zieke Paul Mokveld; overleden Jaap Uijenbroek
za.07 okt. 17.15: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes

zo.08 Okt. 10.30: voor alle zieken van onze gemeenschap; overleden Jan van Velzen; overleden Aad Windmeijer ; overleden Kees van Zon; overleden Pauline van der Heijden; overleden An en Jan Stolk; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Corry van der Krogt; overleden Eric Jan van Waasdijk

di. 10 okt. 19.15: voor de jarige Anne van Eijkelenborg; overleden pastoor Dick Verbakel; overleden mevr. Stift van der Goes

za.14 okt. 17.15: overleden Sjef van Kruining; overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;

zo.15 okt. 10.30: voor Anne van Eijkelenborg die afgelopen woensdag jarig was; voor de jarige Corry Zeestraten die vrijdag jarig was; voor de jarige Mariet Rijk ;voor alle zieken van onze kapelgemeenschap; overleden Nel van Zon ; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; overleden Jan van Velzen ; overleden Aad Windmeijer;

di. 17 okt. 19.15: overleden Ton van der Burg; overleden Cor van Rijn van Zon; overleden Pastoor Van Ingen

za. 21 okt. 17.15: overleden Cocky Klinckhamers van Wersch; overleden Bart en Louis Verstraaten;

zo.22 okt. 10.30: overleden Peter van Leusden; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Corry van der Krogt; overleden Joop en Wies Schimmel; overleden Jan van Velzen ; overleden Aad Windmeijer;

di. 24 okt. 19.15: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman; overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Bert Bom; overleden Jan Brinkhof

za.28 okt.17.15: voor alle kapelmensen; voor al onze priesters; overleden Leen van den Bergen; voor overleden pater Fick.

zo.29 okt.10.30: overleden Henk Rigters; overleden Joop en Piet Rijk

di. 31 okt. 19.15:overleden John van Heel; overleden Peter van Leusden;

Vanuit het bestuur.

De oktobermaand naast mei de Mariamaand en vooral ook de rozenkransmaand. Bij allerlei verschijningen van Maria aan mensen zoals in Lourdes, Fatima , Mediugorge en ga zo maar door , vraagt Maria om de rozenkrans te bidden tot oplossing van alle problemen in de wereld in kleine en grote zaken. Hoe eenvoudig kan het zijn om daar dagelijks even de tijd voor te nemen. Ik hoop dat we de hemel met onze weesgegroetjes gaan bestormen. We hebben toch genoeg intenties en wensen.

De Gerarduskalender is er weer. Voor 9,75 euro kunt u hem kopen aan het einde van ieder viering bij Job Duijndam, Ton Sedee of Niek en Corry Zeestraten

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor oktober 2023

Bidden we voor de Kerk, dat zij op elk niveau het luisteren en de dialoog tot levensstijl maakt en zich door de Heilige Geest laat leiden tot aan de uiteinden van de wereld.

Gebed om roepingen oktober 2023

Bidden we tot de Heer die wil dat de kracht van het Evangelie als een gist de wereld doordringt; dat Hij ook uit ons midden mensen roept om het Evangelie uit te dragen en te verkondigen.

Dat de Heer zijn hulp en zegen schenkt aan hen die Hij heeft geroepen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven; dat ze door Hem beziel en van Hem vervuld het Evangelie voorleven in hun dienstwerk voor de kerk en heel het volk van God.

Dat de Heer vele met name jonge mensen bezielt met een christelijke geest en hen sterkt door zijn nabijheid,
Opdat ze hun roeping kunnen volgen en in deze wereld blijde getuigen zijn van het Evangelie.

Beste lezers.

Hoe gaat het mentaal met u? Deze vraag wordt tegenwoordig vaak gesteld. Bedoeld wordt, hoe het innerlijk/ geestelijk met u gaat. Naast de meer fysieke gesteldheid wordt verwezen naar de mentale geestelijke gesteldheid. Lichaam en geest hangen zeker me elkaar samen. Toch is het goed om ook speciaal naar de mentale gesteldheid te kijken. In feite gaat het dan om de innerlijke gezindheid vanwaaruit we ook de zin van ons bestaan erkennen. "Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde", zo schrijft de apostel Paulus. Laten we dus dieper ingaan op de gezindheid van onze Heer Jezus Christus.

-1. Een geestelijke gezindheid. Jezus laat zich vervullen door de H.Geest, die Hem verbindt met de Hemelse Vader. Hij ziet, spreekt en handelt vanuit het besef dat de Vader in de hemel Hem bemint en leidt en dat Hij een opdracht heeft te vervullen , overeenkomstig de wil van de Vader.

-2 Een nederige gezindheid. Paulus schrijft dat Jezus aan de mensen gelijk geworden is en zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft de goddelijke heerlijkheid verlaten om mens onder de mensen te zijn, ja zelfs het bestaan van een slaaf heeft aangenomen.

-3 Een liefdevolle gezindheid. Het is de liefde van de Vader die Jezus beweegt en bezielt. Deze goddelijke liefde komt tot uiting in zijn woorden en daden.

-4 Een kerkelijke gezindheid. Jezus roept mensen samen om Hem te volgen en om kerkstichtende daden te stellen. Hij roept en zendt de apostelen en vervult hen met zijn Heilige Geest, opdat ze hun zending aannemen en volbrengen.

-5 Een Mariale gezindheid. Bij de bruiloft van Kana gaat Jezus in op de vraag die Maria Hem stelt. Vanaf het kruis zegt Jezus tot Johannes : "Ziedaar uw moeder!" Deze opdracht betekent dat de door Jezus geliefde leerling Maria opneemt in alles wat hem eigen is. Met Maria verbonden leert de Kerk de gezindheid van Jezus meer en beter beleven.

-6 Een barmhartige gezindheid. Jezus is gekomen, niet om te ver oordelen maar om te redden. Veel gelijkenissen en handelingen van Jezus openbaren de barmhartigheid van de Vader. Uit zijn hart stroomt in overvloed de barmhartigheid van God.

-7 Een hoopvolle gezindheid. Jezus is vervuld van hoop, in het bijzonder met het oog op de verrijzenis ten eeuwigen leven. Dit geldt voor Hemzelf, maar ook voor de gehele mensheid. Hij gaat heen om de woning in de hemel voor de mensheid te bereiden.