



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

## LITURGISCH PROGRAMMA SEPTEMBER 2023

vr. 01 sept. 19.15: eucharistieviering ; eerste vrijdag van de maand. Pr. B.Beijk  
za .02 sept 17.15: eucharistieviering van de 22<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr.  
B.Beijk  
zo.03 sept. 10.30: hoogmis van de 22<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr. B.Beijk  
di. 05 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk  
za.09 sept. 17.15: eucharistieviering van de 23<sup>ste</sup> zondag door het jaar.  
Pr.M.Reneerkens  
zo.10 sept. 10.30: hoogmis van de 23<sup>ste</sup> zondag door het jaar pr.M.Reneerkens.  
di. 12 sept. 19.15: Eucharistieviering pr. R.Jacobs  
za. 16 sept. 17.15: eucharistieviering van de 24<sup>ste</sup> zondag door het jaar Pr. R.Jacobs  
zo. 17 sept. 10.30: Hoogmis van de 24<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs  
di. 19 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr. R.Jacobs  
za. 23 sept. 17.15: eucharistieviering van de 25<sup>ste</sup> zondag door het jaar.pr. B.Beijk  
zo. 24 sept. 10.30: hoogmis van de 25<sup>ste</sup> zondag door het jaar.pr. B.Beijk  
di. 26 sept. 19.15: eucharistieviering pr. B.Beijk  
za. 30 sept. 17.15: eucharistieviering van de 26<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr. B.Beijk

## Andere belangrijke dagen deze maand

**04 sept.: feest van Paus Gregorius de Grote**

**12 sept.: feest van Maria's naam**

**14 sept.: feest van de Kruisverheffing**

**15 sept.: feest van Maria, moeder van smarten**

**23 sept.: feest van de H.Pius van Pietrelcina, Padre Pio**

**29 sept.: feest van de H.H.Michael, Gabriel en Rafael, aartsengelen**

## Misintenties voor de maand september 2023

vr. 01 sept.19.15: overleden Henk Rigters; overleden Joop en Piet Rijk  
za.02 sept.17.15: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie  
Hoes;  
zo.03 sept. 10.30: overleden Jan en Ben Steijger; overleden familie Serraf;  
overleden Toon van der Heijden; overleden Peter van Leusden  
di. 05 sept. 19.15: overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden;  
voor alle studerenden in onze stad; overleden Tiny de Vreede  
Windmeijer overleden John van Heel  
za.09 sept. 17.15: overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijenbroek;  
overleden mevr. Stift van der Goes;

zo.10 sept. 10.30: voor alle zieken van onze gemeenschap; overleden Jan van Velzen; overleden Aad Windmeijer ; overleden Kees van Zon; overleden Pauline van der Heijden; overleden An en Jan Stolk; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;

di. 12 sept. 19.15: overleden pastoor Dick Verbakel;

za.16 sept. 17.15: overleden Sjef van Kruining; overleden pastoor Eric Jan van Waasdijk; overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;

zo.17 sept. 10.30: voor de jarige Otto Lopez Cardozo; voor alle zieken van onze kapelgemeenschap; overleden Nel van Zon ; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; overleden Jan van Velzen ; overleden Aad Windmeijer;

di. 19 sept. 19.15: overleden Ton van der Burg; overleden Cor van Rijn van Zon; overleden Pastoor Van Ingen

za. 23 sept. 17.15: overleden Cocky Klinckhamers van Wersch; overleden Bart en Louis Verstraaten;

zo.24 sept. 10.30: overleden Peter van Leusden; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Kees van der Loos; overleden Joop en Wies Schimmel; overleden Jan van Velzen ; overleden Aad Windmeijer;

di. 26 sept. 19.15: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman; overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Bert Bom; overleden Jan Brinkhof

Za.30 sept.17.15: voor alle kapelmensen; voor al onze priesters; overleden Leen van den Bergen; voor overleden pater Fick.

### **Vanuit het bestuur.**

De vakanties zijn weer zo goed als voorbij. Het nieuwe schooljaar is al begonnen. Er zijn nieuwe serieuze studenten die een kamer zoeken. Dus als u iets weet of heeft, dan houden wij ons aanbevolen.

Ook houden wij ons aanbevolen voor mensen van en in onze kapel die mee willen helpen om al het reilen en zeilen in te vullen. We kunnen nog kosters gebruiken, acolieten mensen die meedoen met schoonmaken, aanwezig zijn met monumentendag op 9 september. Misschien zijn er zelfs mensen die ideeën hebben om onze kapel meer gezicht te geven naar de gemeente toe. Hoe kunnen we een bruisende gemeenschap zijn voor de omgeving . We kunnen ook nog goed zangeressen en zangers gebruiken. Zo dat wilden we weer even laten horen, zodat we enthousiast het nieuwe schooljaar ingaan.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor september 2023**

**Bidden wij voor hen die in onmenselijke omstandigheden aan de rand van de maatschappij leven: dat zij door de instellingen niet verwaarloosd worden en nooit als uitschot worden beschouwd.**

### **Gebed om roepingen september 2023**

Dat de Goede Herder welwillend ziet naar allen die Hij heeft aangesteld tot herders van zijn Kerk; dat zij in woord en voorbeeld bijdragen tot het heil van allen en dat ze vele met name jongeren weten te inspireren ook zelf in het voetspoor van de Goede Herder te treden.

Dat de Heer ons levende, vurige en blijde christelijke gemeenschappen schenkt waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan Hem en aan de evangelisatie te wijden, en dat onze geloofsgemeenschappen jongeren helpen bij het onderscheiden van hun roeping, opdat zij zich als priester of religieus toewijden aan de Heer en aan de medemens.

Dat doorheen de Kerk de grootheid van Gods barmhartige liefde schittert, opdat geloofsgemeenschappen tot bloei komen door de Heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het volk van de Heer.

**In het blad "Klooster" lees ik een verhaal van Andries Knevel: De Bijbel reist mee in vreugde en zorgen.**

De bijbel top drie van hem.

Filippenzen 2, 6-7 "Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens."

Ik vind dit een van de meest diepzinnige en rijke teksten uit de Bijbel. Jezus was bij God en vierde daar samen met de Heilige Geest de volmaakte drie-eenheid. Wie begrijpt dit? Maar ergens in de tijd heeft Jezus gezegd dat Hij deze gelijkheid aan God wilde loslaten om een slaaf van ons mensen te worden. In een andere vertaling staat: "Jezus heeft zich ontledigd." Hij heeft er werkelijk alles aan gedaan om aan ons gelijk te worden, nee, nog dieper, om onze slaaf te worden. Als je daarover nadenkt dan wordt je stil.

Wat een enorme bewogenheid van Jezus, wat een enorme betrokkenheid, wat een enorme liefde. Er staat ergens in de bijbel dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Welnu, dat zie je in deze tekst. Jezus geeft zich als slaaf, en later vals offer. Alles om ons zijn liefde te tonen, alles om ons weer tot hem te trekken. Hij wordt niet alleen slaaf, hij geeft zijn leven. Zo is onze God. Daar gaat je denken wel bij stilstaan, althans bij mij. Dan kun je alleen maar aanbidden. Uitleggen kan ik het allemaal niet, maar ik mag er wel van getuigen. Ik mag uit deze genade leven en inderdaad, ik mag aanbidden. Komt laten wij aanbidden, die koning.

Psalm 13,2 "Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten, hoelang nog verbergt u voor mij uw gelaat?"

Wat ik zo mooi vind aan de bijbel is dat het ook gaat over mensen van vlees en bloed, van mensen zoals jij en ik. Van mensen die af en toe God kwijt zijn. Van mensen die hun vuist ballen tegen God omdat ze hem niet begrijpen. Omdat Hij afwezig lijkt, omdat Hij hen schijnt te vergeten. En dan is ook zo mooi dat de bijbel dat allemaal ronduit laat zien en dat diezelfde bijbel ons teksten aanreikt om het tegen God uit te schreeuwen.

De bijbel is dus een boek voor mensen onderweg. Een boek dat met ons meereist in dagen van vreugde en zorgen. Hier roept David in zijn ellende om zijn God. Gelukkig kent hij zijn adres.