



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA JUNI 2023

vr.02 juni. 19.15: eerste vrijdag van de maand . Pr. B.Beijk
za.03 juni. 17.15: eucharistieviering van de zondag trinitatis. Pr. B.Beijk
zo.04 juni .10.30: hoogmis van Drievuldigheidsondag . Pr. B.Beijk
di. 06 juni. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
za.10 juni. 17.15: eucharistieviering van zondag van Sacramentsdag. Pr.
M.Reneerkens
zo.11 juni. 10.30: hoogmis van Sacramentsdag. Pr. M.Reneerkens
di. 13 juni. 19.15: eucharistieviering. Pr.R.Jacobs
vr. 16 juni.19.15: Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
za.17 juni. 17.15: eucharistieviering van de 11^{de} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
zo.18 juni. 10.30: hoogmis van de 11^{de} zondag door het jaar .Pr.R.Jacobs
di. 20 juni. 19.15: eucharistieviering . Pr.R.Jacobs
za. 24 juni. 17.15: eucharistieviering van de 12^{de} zondag door het jaar Pr.B.Beijk
zo.25 juni. 10.30: Hoogmis van de 12^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 27 juni 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

Andere belangrijke dagen deze maand

01 juni: feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester
05 juni: feest van de H.Bonifatius
13 juni: feest van de H.Anthonius van Padua
14 juni: feest van de H.Lidwina
16 juni: feest van het H.Hart van Jezus
17 juni: feest van het onbevlekt hart van Maria (Maria van Fatima)
24 juni: feest van de geboorte van de H.Johannes de Doper
29 juni: feest van de apostelen Petrus en Paulus

Misintenties voor de maand juni 2023

vr.02 juni. 19.15.: voor alle overledenen van onze kapelgemeenschap; overleden
Jan en Annie Dessens; overleden ouders Koop;
za.03 juni. 17.15: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.04 juni.10.30: voor de jarige Gerard van Eijkelenborg die 7 juni jarig is;
overleden Jan en Ben Steijger; overleden familie Serraf;
overleden Toon van der Heijden;
di. 06 juni. 19.15: voor al onze weldoeners; overleden familie Rijk de Boer;
overleden Nora Kropman; overleden Ellen Langenhorst;
za.10 juni. 17.15: overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;
overleden mevr. Stift van der Goes;overleden pastoor van Ingen;

zo.11 juni. 10.30: voor een jarige; overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen; overleden Henk Rigtters; overleden Pauline van der Heijden; overleden An en Jan Stolk; overleden Cerilio Juan Martina en Lourdes Bernadetta Martina; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;

di.13 juni. 19.15: voor alle studenten van de stad Delft; overleden Bep en Sjaan en Chris Hoogduijn; overleden Wim van Zon; overleden Ad Broeders

za.17 juni. 17.15: overleden Sjef van Kruining; overleden pastoor Eric Jan van Waasdijk; overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;

zo.18 juni. 10.30: voor alle zieken van onze kapelgemeenschap; overleden Nel van Zon ; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; overleden mevr. Verstraaten Alblas;

di. 20 juni. 19.15: overleden Leen van den Bergen; overleden pastoor Dick Verbakel; overleden Pater Fick; overleden Cor van Rijn van Zon

za. 24 juni. 17.15: overleden Cocky Klinckhamers van Wersch; overleden Bart en Louis Verstraaten;

zo.25 juni. 10.30: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Peter van Leusden; overleden Ad Broeders; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Sjef van Kruining;

di. 27 juni. 19.15:overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman; overleden Toon en Jopie van Adrichem;

Vanuit het bestuur.

Op een mooie manier hebben we de cheque aan zuster van de Reijken voor haar werk in Bolivia kunnen overhandigen. Velen van ons weten wat het is om weldoende rond te gaan. Bedankt. Met weer een mooie versiering zijn we de Pinkstertijd in gegaan. Met het rood van het vuur van de Geest dat we hopelijk allen brandend houden

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor juni 2023

Bidden wij dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van foltering en de steun aan de slachtoffers en hun families waarborgt.

Gebed om roepingen juni 2023

Ooit werd in een stad een nieuwe laan aangelegd, afgezoomd met palmbomen. De jonge boompjes werden netjes in een rij aangeplant. Kwajongens vonden dit maar niets en legden een steen in de kruin van één van de nieuwe aanplantingen. Het jonge boompje kreunde onder het gewicht, maar overleefde de beproeving. Toen er lange tijd later een grote droogte over de stad kwam, verdorden de groot geworden palmbomen één voor één, behalve... het boompje met de steen in de kruin, dat klein gebleven was. Het had met zijn wortels zo ver moeten graven om te overleven, dat het nu bij een diepere waterader kon drinken.

Dit verhaal gaat niet over de vraag waarom het boompje beproefd werd. Dat blijft een mysterie, het mysterie van het kwaad, van het lijden waarvan niemand de oorzaak kent. Je hebt het menselijk kwaad en het kwaad dat iemand zomaar overkomt. Maar waar dit uiteindelijk vandaan komt, weet niemand.

De enige zinvolle vraag is wat het boompje met die steen deed en wat de uitkomst was. Liet het zijn bladeren hangen, gaf het op en wachtte het een

langzame dood ? Of koos het een anderenweg en ging het dieper graven in een poging iets te doen met wat hem overkwam? Als ons een beproeving overkomt, voelen we ons vaak erg onmachtig. De vraag is, hoe reageren we op beproeving. Daar schuilt de uitnodiging. Hoe kun je door het lijden heen groeien en sterker worden. Iemand zei eens: de snelste weg naar God is via het lijden, de beproeving. Maar daarvoor moet iemand wel eerst de juiste keuze maken. Je kunt ook vluchten...