



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

## LITURGISCH PROGRAMMA JULI 2023

za.01 juli 17.15: eucharistieviering van de 13<sup>de</sup> zondag door het jaar. pr. B.Beijk  
zo.02 juli 10.30: hoogmis van de 13<sup>de</sup> zondag door het jaar . Pr. B.Beijk  
di. 04 juli 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk  
vr. 07 juli 19.15: eucharistieviering ; eerste vrijdag van de maand. Pr. B.Beijk  
za.08 juli 17.15: eucharistieviering van de 14<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr.  
M.Reneerkens  
zo.09 juli 10.30: hoogmis van de 14<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr. M.Reneerkens  
di. 11 juli 19.15: eucharistieviering. Pr.R.Jacobs  
za.15 juli 17.15: eucharistieviering van de 15<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr.B.Wessel  
zo.16 juli 10.30: hoogmis van de 15<sup>de</sup> zondag door het jaar .pr. B.Wessel.  
di. 18 juli 19.15: eucharistieviering . pr.R.Jacobs  
za. 22 juli 17.15: eucharistieviering van de 16<sup>de</sup> zondag door het jaar Pr.B.Wessel  
zo. 23 juli 10.30: Hoogmis van de 16<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr. B.Wessel  
di. 25 juli 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk  
za.29 juli 17.15: eucharistieviering van de 17<sup>de</sup> zondag door het jaar.pr. B.Beijk  
zo.30 juli 10.30: hoogmis van de 17<sup>de</sup> zondag door het jaar.pr. B.Beijk

## Andere belangrijke dagen deze maand

03 juli: feest van de H.Tomas  
11 juli: feest van H. Benedictus abt, patroon van Europa  
22 juli: feest van de H.Maria Magdalena  
25 juli: feest van de H.Apostel Jakobus  
26 juli: feest van de H.Joachim en H.Anna, ouders van de H.Maagd Maria  
27 juli: feest van de H. Titus Brandsma  
29 juli: feest van de H.H. Marta, Maria en Lazarus  
31 juli: feest van de H. Ignatius van Loyola

## Misintenties voor de maand juli 2023

za.01 juli.17.15: overleden familie Sedee Romeijn; overleden Jan en Lenie Hoes;  
zo.02 juli.10.30: voor Theo van Lier die gisteren jarig was; overleden Jan en Ben  
Steijger; overleden familie Serraf; overleden Toon van der  
Heijden; overleden Henk Rigters;  
di. 04 juli.19.15: voor het echtpaar Nic van Leeuwen en Clary van Leeuwen van  
Marrewijk; overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden;  
vr.07 juli. 19.15: voor alle studerende in onze stad; overleden Tny de Vreede  
Windmeijer overleden John van Heel  
za.08 juli. 17.15: overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;  
overleden mevr. Stift van der Goes;overleden pastoor van Ingen;  
zo.09 juli. 10.30: voor jarige Corry Steijger; overleden Kees van der Loos;  
overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen; overleden

- Pauline van der Heijden; overleden An en Jan Stolk; overleden Cerilio Juan Martina en Lourdes Bernadetta Martina; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;
- di. 11 juli. 19.15: voor alle studerenden van de stad Delft; overleden Bep en Sjaan en Chris Hoogduijn; overleden Koos van De Maarel;
- za.15 juli. 17.15: overleden Sjef van Kruining; overleden pastoor Eric Jan van Waasdijk; overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;
- zo.16 juli. 10.30: voor onze jarige Herman van der Loos; voor alle zieken van onze kapelgemeenschap; overleden Nel van Zon ; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; overleden mevr. Verstraaten Alblas; overleden pastoor van Ingen;
- di. 18 juli. 19.15: voor de jarige Karin Holthuizen; overleden Ton van der Burg; ; overleden Cor van Rijn van Zon
- za.22 juli. 17.15: overleden Cocky Klinckhamers van Wersch; overleden Bart en Louis Verstraaten;
- zo.23 juli. 10.30: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Peter van Leusden; overleden Jeanne van Zon- Beentjes; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Sjef van Kruining; overleden Wies Schimmel;
- di. 25 juli. 19.15: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman; overleden Toon en Jopie van Adrichem;
- za.29 juli. 17.15: overleden Paul Houtman; overleden Jan Brinkhof;
- zo.30 juli. 10.30: voor Yousef Serraf die woensdag jarig was; overleden Dries van Zon

### **Vanuit het bestuur.**

Afgelopen dinsdag ontvingen wij het bericht dat op deze 20<sup>ste</sup> juni onze koster Jan van Velzen is overleden. Op 16 mei ben ik nog op zijn 91<sup>ste</sup> verjaardag geweest. Toen was wel duidelijk dat het leven zwaarder werd voor hem en zijn omgeving. Met een longontsteking en ongemak in de Bieslandhof was het pleit beslecht. Op maandag 26 juni zal Jan vanuit onze kapel worden begraven om 10.45 uur. Wij zijn Jan veel dank verschuldigd.

Zuster Rita van der Reijken laat ons weten:

Lieve kapelgangers,

Hierbij wil ik jullie nogmaals bedanken voor de royale gift t.b.v. het kindertehuis in Bolivia. Ik was zeer verrast dat een kleine geloofsgemeenschap zo'n groot bedrag bij elkaar wist op te halen. Daarvoor dank.

Zr.Rita

Velen van ons weten nog wel dat pater Frans Vervooren meer dan 10 jaar onze priester was. Hij werd meestal met de auto vanuit Amsterdam naar onze kapel gebracht door mevrouw Cock van Velden. Cock is inmiddels bijna 95 jaar en in het bezit van een mooie kelk met pateen en schepje. Zij wilde deze kelk veilig stellen voor de toekomst. Maar vele kerken sluiten. Toen kwam pater Frans op het idee deze kelk te schenken aan onze kapel. Cock was het volmondig eens met dit voorstel.

Op woensdag 14 juni waren Maria en Job Duijndam uitgenodigd bij Cock van Velden en Frans Vervooren om in Voorhout te komen om aldaar de kelk en pateen en schepje op te halen. Deze kelk was eigendom van emeritus rector (tot 29 maart 1966) Ferdinand Franciscus van Buuren die geboren is op 27 augustus 1902; priester gewijd in Haarlem op 6 juni 1925 en overleden te Voorhout op 29 november 1982.

Het inschrift op de voet van de kelk is uit psalm 67,11 (Vulgaatvertaling) : parasti in dulcedine tua pauperi Deus, wat betekent: God , gij hebt het bereid in uw goedheid voor de armen.

Wij zijn Cock en Frans zeer dankbaar voor dit prachtige geschenk.

Op zaterdag 9 september doen wij weer mee met monumentendag van 10.00 uur 's morgens tot 16.00 uur. Wie wil op die dag meehelpen om alles soepel te laten verlopen. U kunt zich opgeven bij Job.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor juli 2023**

Bidden wij dat katholieken de eucharistieviering in hun leven centraal stellen, die de menselijke verhoudingen diepgaand verandert en de opening is voor de ontmoeting met God en met hun broeders en zusters.

### **Gebed om roepingen juli 2023**

Bidden we dat Gods Woord mensen zo mag raken dat ze heel hun leven in dienst stellen van het verkondigen, vieren en beleven van dit Woord...

Bidden we dat Gods roepstem gehoor mag vinden bij velen die vrij en van harte de Heer Jezus van nabij willen volgen al de dagen van hun leven als priester, diaken of religieus...

Bidden we dat Gods Geest veel christenen mag inspireren tot grote dienstbaarheid in het pastorale werk...

### **Bezinning**

Een van de meest sprekende rollen van Jezus in het evangelie is die van de geneesheer, de dokter. Op allerlei momenten brengen de mensen de zieken bij Jezus en Hij geneest hen van allerlei kwalen. Tegelijk zegt Hij, vaak tot woede van de omstanders, dat de zieken hun zonden zijn vergeven. Dat, naast het veelvuldig genezen op sabbat, maakt Jezus zo gehaat, omdat het tekenen zijn van de Messias, de Zoon van God. Jezus is Heer van de sabbat en is God, want wie anders kan zonden vergeven dan God alleen.

Niet verwonderlijk dat de Farizeeën in het evangelie lopen te morren dat Jezus gaat eten bij een tollenaar. Nota bene Matteus, diegene die zo geraakt is door de barmhartigheid van Jezus en de huichelarij van de Farizeeën, dat hij als evangelist later alles optekent wat Jezus tegen hen zegt, de onbarmhartige en veroordelende elite van het volk.

Het is de sterke wil van Jezus die door alle geldende protocollen en oordelen heen breekt en zijn hart opent voor deze zondaar die een uitverkoren dienaar zal worden. Jezus wil alles geven om de zondaars tot inkeer te brengen en Matteus is de juiste persoon. Hij weet dat hij ziek is, en deze geneesheer van de ziel nodig heeft. Hoe groot is de barmhartigheid en hoe groot is het teken ook voor al die andere zondaars en tollenaars die aan komen liggen. Er staat niets over hun bekering, maar we mogen er van uitgaan dat de liefde van Jezus tegenover het harde oordeel, ook voor hen onweerstaanbaar is. Want als de vergevende liefde eenmaal gaat stromen, is de genezende werking net zo aantrekkelijk als de faam van Jezus als Hij lichamelijke kwalen geneest. Altijd worden mensen massaal geraakt en komen tot inkeer, verkondigen het Rijk Gods, behalve... steeds dezelfde groep halsstarrigen die morren, die anderen hun genezing niet lijken te gunnen, de groep die Jezus uiteindelijk aan het kruis laat slaan. Maar juist op dat kruis opent Jezus zijn hart en maakt Hij het kruis tot teken van heil, en zijn geopend hart tot teken van universele barmhartigheid van de vader.

Laten we net als Matteus en zijn zondige vrienden geraakt worden door het tafereel, en bewogen worden om ons leven weer naar Gods liefde te richten. Wij zijn niet waardig uit onszelf, maar Hij maakt ons waardig om aan te liggen bij de eucharistische maaltijd. Hij, onze geneesheer en vergeving van de zonden.