



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA MEI 2023

di. 02 mei. 19.15: eucharistieviering pr.B.Beijk
vr.05 mei. 19.15: eerste vrijdag van de maand pr. B.Beijk
za.06 mei 17.15: eucharistieviering van de 5^{de} zondag van Pasen. pr. B.Beijk
zo.07 mei .10.30: hoogmis van de 5^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Beijk
di. 09 mei. 19.15: eucharistieviering. Pr. J.de Lange
za.13 mei. 17.15: eucharistieviering van 6^{de} zondag van Pasen. Pr. M.Reneerkens
zo.14 mei. 10.30: hoogmis van de 6^{de} zondag van Pasen. Pr. M.Reneerkens
di. 16 mei. 19.15: eucharistieviering. Pr. J.de Lange
do.18 mei 10.30: Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart. Pr. B.Beijk
za.20 mei. 17.15: eucharistieviering van de 7^{de} zondag van Pasen. Pr. R.Jacobs
zo.21 mei. 10.30: hoogmis van de 7^{de} zondag van Pasen .pr.R.Jacobs
di. 23 mei. 19.15: eucharistieviering pr. B.Beijk
za. 27 mei. 17.15: eucharistieviering van het hoogfeest van Pinksteren Pr.B.Beijk
zo.28 mei. 10.30: Hoogfeest van Pinksteren. Pr. B.Beijk
ma.29 mei 10.30: Hoogfeest van Maria , Moeder van de Kerk. Pr. B.Beijk

Andere belangrijke dagen deze maand

24 mei: feest van Maria Hulp der Christenen en moeder van de Kerk

Misintenties voor de maand mei 2023

di. 02 mei. 19.15: overleden Joop en Wies Schimmel; overleden Piet en Joop Rijk
vr.05 mei. 19.15: voor een jarige ; voor alle overledenen van onze
kapelgemeenschap; overleden John van Heel;
za.06 mei. 17.15: voor een belangrijk gedeeltelijk herstel van een mislukte
operatie; voor een overleden broer; overleden familie Sedee
Romeijn;
zo.07 mei. 10.30: overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Nel van
Zon; overleden Jan en Ben Steijger; overleden familie Serraf;
Overleden Toon van der Heijden; overleden Jeanne van Zon-
Beentjes
di. 09 mei. 19.15: voor al onze weldoeners; overleden familie Rijk de Boer;
overleden Nora Kropman; overleden Ellen Langenhorst;
za.13 mei. 17.15: overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;
overleden mevr. Stift van der Goes;overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.14 mei. 10.30: overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen; overleden
Henk Rigters; overleden Pauline van der Heijden; overleden
An en Jan Stolk; overleden Cerilio Juan Martina en Lourdes
Bernadetta Martina

di. 16 mei. 19.15: voor de jarige Jan van Velzen; voor alle studenten van de stad Delft; overleden Bep en Sjaan en Chris Hoogduijn;
do.18 mei.10.30: voor Gerard van der Heijden die gisteren 93 jaar werd; voor de Overleden ouders Bakker Smetsers;
za.20 mei. 17.15: overleden Sjef van Kruining; overleden pastoor Eric Jan van Waasdijk; overleden Paul Houtman; overleden Ab Gronsveld;
zo.21 mei. 10.30: voor alle zieken van onze kapelgemeenschap; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; overleden mevr. Verstraaten Alblas;
di. 23 mei. 19.15: overleden Leen van den Bergen; overleden pastoor Dick Verbakel; overleden Pater Fick; voor pastoor Remy Jacobs die morgen 26 jaar priester is;
za.27 mei. 17.15: overleden Cocky Klinckhamers van Wersch
zo.28 mei. 10.30: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Peter van Leusden; overleden Ad Broeders; overleden Bert en Cis Bom van Zon;
ma. 29 mei.10.30:overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman; overleden Toon en Jopie van Adrichem;

Vanuit het bestuur.

Beste mensen van de Sint Hippolytuskapel. De vastenactie is weer afgelopen en U heeft weer een prachtig bedrag bij elkaar gebracht voor zuster Van der Reijken in Bolivia. Het totale vastenactie bedrag is 2447,15 euro. Een bijzondere kapel met bijzondere mensen in hun liefdadigheid.

Nog altijd zijn wij op zoek naar mensen die onze teams willen versterken als lectoren, zangers en zangeressen en kosters.

De meimaand is onze dierbare Mariamaand. Laten we er weer een gezegende maand van maken.

De Raad van kerken Delft

Gezamenlijke 4 mei herdenking 2023

Op donderdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt. Aanvang is 18.45 uur; de kerk is geopend vanaf 18.30 uur. De dienst duurt ongeveer een half uur.

Voorgangers zijn ds.Strengolt en ds.Groen. Organist is Bas de Vroome.

Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19.30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor mei 2023

Bidden wij dat de kerkelijke bewegingen en groeperingen dagelijks hun opdracht tot evangelisatie herontdekken en hun charisma 's ten dienste stellen van de noden van de wereld.

Gebed om roepingen mei 2023

Dat de vreugde van Jezus' verrijzenis velen doet opstaan om Hem als priester of diaken te volgen.

Dat de Geest van de Heer die we met Pinksteren verwachten het hart van vele jongeren opent voor de boodschap van het Evangelie en dat zij daarvan getuigen worden.

Dat op voorspraak van Maria velen haar volgen in haar beschikbaarheid voor haar Zoon en zich als priester of religieus durven toewijden.

Bezinning

"Gij zijt Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht" Deze woorden op de eerste zondag in mei nodigen uit om ons te bezinnen op wie we zijn en waartoe we zijn geroepen. Zinvol leven vanuit christelijk perspectief is niet allereerst een kwestie van "doen", maar van "zijn". Het "doen", ofwel dat wat we te doen hebben, kan veranderen, maar ons christelijk "zijn" verandert niet. Dit ervaren we soms op een pijnlijke wijze wanneer we bepaalde werken niet meer kunnen verrichten. Misschien leefden we ook geheel van deze werken, werden we erdoor bepaald of gingen we er helemaal voor. Dat kunnen ook heel goede en zinvolle werken zijn geweest. Maar wat gebeurt er met ons wanneer deze werken wegvallen, ofwel door ouderdom of door ziekte? Misschien zijn ze ook niet meer nodig of bezitten we niet meer de kracht en inspiratie om die werken te doen. Vallen we dan in een gat of worden we ons er van bewust hoe betrekkelijk deze werken zijn? Misschien neemt een ander deze werken over! Hoe dan ook, hoe sterk is danons "ZIJN"? Wie zijn we? Wie ben ik? De apostel Paulus komt tot de conclusie: "Gij zijt van Christus en Christus is van God!" De apostel Petrus schrijft: "Gij zijt Gods eigen volk!" Beide apostelen komen tot dezelfde conclusie: als Kerk zijn wij van God. Aan Hem behoren wij toe. Wat van de Kerk gezegd wordt in het "wij" geldt voor ieder persoonlijk, daar eenieder een lidmaat is in het lichaam dat de Kerk is. Door het doopsel behoren wij aan Christus toe. We zijn van Hem. Ten diepste wordt onze identiteit niet bepaald door onze familie of land, ook niet door wat we door studie of werk bereikt hebben. Zeker in een cultuur waar zoveel afhangt van prestatie, carrière of een bepaalde achtergrond, vraagt het om een bekering en om geloof. Door het Doopsel ben ik "van Hem geworden". In elke fase of situatie van ons even vraagt dit om een nieuwe bezinning. In dit verband wil dit zeggen dat we de zin en zinvolheid van ons leven in Christus vinden of hervinden. Juist ook de Paastijd nodigt hiertoe uit. Het is een sterke tijd vanuit de verrijzenis van Jezus Christus. Hij immers heeft ons verlost uit de duisternis en geroepen en begenadigd om te leven in zijn wonderbaar licht. Nogmaals duidelijk gesteld: dat deed Hij niet op grond van onze daden, niet op grond van onze innerlijke omschakeling, maar op grond van Zijn roemruchte daden.