



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA APRIL 2023

za.01 apr.17.15 : viering van Palmzondag of Passiezondag. Pr.B.Beijk
zo.02 apr. 10.30: Hoogfeest van Palmzondag of Passiezondag. Pr. B.Beijk
di. 04 apr. 19.15: eucharistieviering in de Stille Week.pr.B.Beijk
do.06 apr. 19.15: Witte Donderdag viering .pr. B.Beijk
vr.07 apr. 15.00: Het bidden van de Kruisweg. Geleid door Anne van Eijkelenborg
vr.07 apr. 19.15: Goede Vrijdagviering . pr. B.Beijk
za.08 apr. **17.15: Paaswakeviering** pr. B.Beijk
zo.09 apr. 10.30: Hoogfeest van Pasen. Pr. B.Beijk
ma.10 apr.10.30: Tweede Paasdag. Pr.B.Beijk
di. 11 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr. R.Jacobs
za.15 apr. 17.15: eucharistieviering van Beloken Pasen. Pr. M.Reneerkens
zo.16 apr. 10.30: hoogmis van Beloken Pasen. Pr. M.Reneerkens
di. 18 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr.R.Jacobs
za.22 apr. 17.15: eucharistieviering van de 3^{de} zondag van Pasen. Pr. R.Jacobs
zo.23 apr. 10.30: hoogmis van de 3^{de} zondag van Pasen .pr.R.Jacobs
di. 25 apr. 19.15: eucharistieviering . pr. B.Wessel
za.29 apr. 17.15: eucharistieviering van de 4^{de} zondag van Pasen. Pr.B.Beijk
zo.30 apr. 10.30: hoogmis van de 4^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Beijk

Andere belangrijke dagen deze maand:

do.06 april: Christmamis
zo.16 april: zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
di. 25 april: feest van de H.Marcus , evangelist
do.27 april: feest van H. Petrus Canisius
za.29 april: feest van de H.Catharina van Siena, mede patrones van Europa
zo.30 april: Roepingenzondag

Misintenties voor de maand april 2023

za.01 apr.17.15: overleden Jan en Annie Dessens van der Heijden; overleden Jan Mulder; overleden Cornelis van Zon;
zo.02 apr. 10.30: familie Serraf; voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden
di. 04 apr. 19.15: overleden Joop en Wies Schimmel; overleden Piet en Joop Rijk;
do.06 apr. 19.15: overleden Nora Kropman; overleden Joost Zomerdijk;
vr.07 apr. 19.15.: voor alle overledenen van onze kapelgemeenschap; overleden John van Heel;

za.08 apr.:**17.15**: voor de jarigen Gerard, Plonie en Trees; voor een belangrijk gedeeltelijk herstel van een mislukte operatie; voor een overleden broer;

zo.09 apr.10.30: overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Nel van Zon;

ma.10 apr.10.30: overleden Ellen Langenhorst; overleden Ine van der Burg;

di. 11 apr.19.15: voor al onze weldoeners; overleden familie Rijk de Boer;

za. 15 apr. 17.15: overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;

zo. 16 apr. 10.30: voor de jarige Lyda; overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen; overleden Henk Rigters; overleden Pauline van der Heijden; overleden Cor van Rijn van Zon;

di. 18 apr. 19.15: voor alle studenten van de stad Delft;overleden Bep en Sjaan Hoogduijn;

za. 22 apr. 17.15: overleden Sjef van Kruijning; overleden pastoor Eric Jan van Waasdijk;

zo. 23 apr. 10.30: overleden Jan Brinkhof; overleden ouders Bakker Smetsers; overleden ouders Hoogenboom den Haan; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber; Overleden Dries en Jeanne van Zon Beentjes; overleden Leo en Cor van Rijn van Zon;

di. 25 apr. 19.15: overleden Leen van den Bergen; overleden pastoor Dick Verbakel;

za. 29 apr. 17.15: overleden Cocky Klinckhamers van Wersch

zo. 30 apr. 10.30: voor de jarige Paul Koop; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Peter van Leusden; overleden Grar Bentvelsen van Zon;

Vanuit het bestuur.

Achter in de hal van de kapel ligt sinds kort een intentieblok. U kunt daarop aangeven waarvoor u wilt dat we bidden. Zo kan de priester bij het begin van de eucharistieviering het blok bekijken en zo er intenties opstaan die meenemen in de viering. Ook liggen er in de folderstaander nieuwe bladen als Sleutel en Stem Gods, die u kunt nemen om te lezen.

Als er nog mensen zijn die een formulier willen hebben voor de overeenkomst Periodieke gift in geld i.v.m. de belasting, dan kunnen zij die krijgen bij Job Duijndam of Ton Sedee. We hebben deze keer weer een vastenactiecollecte. Vorig jaar was dat de Blauwe zusters ,dus gaan we nu weer naar zuster Van de Reijken en haar missie werken in Bolivia.

Graag vraag ik uw aandacht voor de tijden van de vieringen in de Goede week. Zo is de Paaswake om 17.15 uur. Dat is vroeg , maar van vorig jaar weet ik dat een aantal van u dat wenselijk vinden en normaal vieren wij op zaterdag altijd om 17.15 uur de H.Mis

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor april 2023

Bidden wij voor een grotere verspreiding van een cultuur van geweldloosheid door een afnemend gebruik van wapens door staten en burgers.

Gebed om roepingen april 2023.

Voor jongens die geboeid raken door de boodschap van Christus 'Paasmysterie: dat ze zich durven toevertrouwen aan Hem die de zin van het leven is en zijn roepstem in hun leven mogen ontdekken en volgen.

Voor onze Kerk: dat ze haar geloof in de Heer zo beleeft dat het velen inspireert de stem van de Heer te volgen in hun levenskeuze.

Bidden we dat Jezus'lijden, dood en verrijzenis het hart van mensen zo mogen raken dat ze bereid zijn Hem van nabij te volgen als priester, diaken of religieus, als christelijk gehuwden en ouders, als mensen die zich vanuit hun geloof engageren in onze samenleving.

Bezinning

Ons Pasen vieren is een leeg graf aantreffen.

"Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruisigd is. Hij is verrezen . Hij is niet hier." D.w.z. het graf is leeg. Wat betekent dat? Deze vraag mag ons vanzelf brengen naar een andere vraag: wat zoeken wij op het kerkhof? Wat betekent voor ons christenen een graf. Het graf heeft meerdere betekenissen of beter gezegd. Een graf bezoeken heeft voor mensen een verschillend doel. Allereerst een plaats van herinnering. Ook een plaats waar mensen hun dierbaren blijven opzoeken. Aan een graf wordt vaak ook een balans opgemaakt van een leven dat afgesloten is. Wat heeft dit leven betekend? Tegelijkertijd is het graf voor christenen ook een teken van geloof. Vanaf het begin van de Kerk werden doden binnen de gemeenschap van gelovigen met eerbied begraven. Het lege graf is voor ons een teken bij uitstek van ons geloof; geloof aan de verrijzenis. Zo staat het ook in de geloofsbelijdenis : Ik geloof in de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Elk Paasfeest brengt ons terug naar dat lege graf. Velen hebben de eeuwen door een eigen opvatting over verrijzenis en eeuwig leven ontwikkeld. Mensen hebben telkens opnieuw de bekoring gehad om die opstanding uit het graf louter symbolisch te zien. Zoals wij dat ook in onze dagen meer dan eens horen. Pasen als symbool van het nieuwe leven, de lente. Op zich komen wij die symbolische betekenis van Pasen ook tegen in de bijbel. Paulus zegt het zo mooi in zijn brief aan de Colossenzen: "Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan Gods rechterhand. Zint op het hemelse niet op het aardse." Toch begint Pasen heel concreet en historisch met een graf. En ook dit gegeven vinden we bij de apostel Paulus. "In de eerste plaats heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk: dat Christus is gestorven volgens de Schriften en dat Hij begraven is." En dan pas noemt Paulus de opstanding volgens de Schriften. En dit wordt weer bevestigd door de traditie, waarin het Heilige Graf, het lege graf van Jezus een niet geringe rol heeft gespeeld. Tot op de dag van vandaag komen ontelbare pelgrims naar de heilige Grafkerk in Jeruzalem Pasen, feest van het lege heilig Graf. Dit wil zeggen: op een concreet moment in de geschiedenis is Jezus, die wij als Christus belijden gestorven en begraven. Maar na drie dagen is het graf leeg: De eerste Paasverkondiging. Pasen is de feestelijke conclusie van het lege graf: Jezus is verrezen: Hij leeft. "Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die zullen ontslapen." Het graf is de plaats voor ons om de balans op te maken. Paulus zegt: " Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven." De Colossenzen brief zegt verder: " Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt: leg de oude mens met zijn gedragingen af. Ik leef immers niet meer, Christus leeft in mij !" Zo wensen wij U een Zalig Pasen.