



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Post-en contactadres: | J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391            |
| Rekening:             | NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft                       |
| Restauratiefonds:     | NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. |
| Internet:             | www.hippolytuskapel.nl   |

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

## LITURGISCH PROGRAMMA MAART 2023

- vr.03 mrt.19.15: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het H.Hart van Jezus. Pr.B.Wessel
- za.04 mrt.17.15: viering van de 2<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr.B.Wessel
- zo.05 mrt.10.30: hoogmis van de 2<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr.B.Wessel
- di. 07 mrt.19.15: eucharistieviering pr. B.Wessel
- za.11 mrt. 17.15: viering van de 3<sup>de</sup> zondag van de vasten . Pr. M.Reneerkens
- zo.12 mrt. 10.30: hoogmis van 3<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. M.Reneerkens
- di. 14 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr R.Jacobs
- za.18 mrt. 17.15: eucharistieviering van de 4<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. R.Jacobs
- zo.19 mrt. 10.30: hoogmis van de 4<sup>de</sup> zondag van de vasten **en feest van de H.Jozef** Pr. R.Jacobs
- di. 21 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr.R.Jacobs
- za.25 mrt. 17.15: eucharistieviering van de 5<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. B.Beijk **Ook hoogfeest van de aankondiging van de Heer; Maria Boodschap**
- zo. 26 mrt.10.30: hoogmis van de 5<sup>de</sup> zondag van de vasten .pr.B.Beijk
- di. 28 mrt. 19.15: eucharistieviering . pr. B.Beijk

## Andere belangrijke dagen deze maand:

**19 mrt.: feest van Sint Jozef**

**25 mrt.: feest van Maria Boodschap**

## Misintenties voor de maand maart 2023

- vr.03 mrt.: overleden Sjef van Kruining; overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen; overleden Leen van den Bergen;
- za.04 mrt.: overleden Pauline van der Heijden; overleden Jan van Dierendonk;
- zo.05 mrt.: voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden; levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer; overleden mevr. Cocky Klinkhamers van Wersch; overleden Piet Rijk;
- di. 07 mrt.: overleden An en Jan Stolk; overleden Jan Brinkhof; overleden Cornelis van Zon
- za.11 mrt.: voor de zieke Aad en Mariet; overleden John van Heel; overleden Joop en Ine Moorman; overleden Wies en Joop Schimmel;
- zo.12 mrt.: overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Bep, Sjaan en Chris Hoogduijn.; overleden Wim van Zon;
- di. 14 mrt.: overleden Piet en Joop Rijk ;overleden mevr. Verstraaten Alblas;

za.18 mrt.: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes;  
zo.19 mrt.: jarige Nico Zeestraten; overleden Kees van der Loos; overleden  
Tineke de Vreede; overleden Nel van Zon; overleden Ton van der  
Reijken Verkerk; overleden Cis Bom van Zon; overleden pastoor Dick  
Verbakel;  
di. 21 mrt.: overleden Joop Pieterse; overleden mevr. Elk van Overschie;  
za.25 mrt.: overleden Ine van der Burg; overleden Paul Houtman; overleden Toon  
en Jopie van Adrichem; Overleden Jaap Uijlenbroek;  
zo.26 mrt.: overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden ouders Bakker  
Smetsersoverleden Francisca Clara en Franciscus Muller -Weber;  
overleden Peter van Leusden;  
di. 28 mrt.: voor overleden Nico Oosterman; overleden pastoor Erik van Waasdijk

### **Vanuit het bestuur.**

Achter in de hal van de kapel ligt sinds kort een intentieblok. U kunt daarop aangeven waarvoor u wilt dat we bidden. Zo kan de priester bij het begin van de eucharistieviering het blok bekijken en zo er intenties opstaan die meenemen in de viering. Ook liggen er in de folderstaander nieuwe bladen als Sleutel en Stem Gods, die u kunt nemen om te lezen.

Misschien vindt u het leuk om te horen. Omdat onze priester Maurice vanwege verplichtingen elders niet elke viering kon invullen, heb ik onze priester Remy bereid gevonden een aantal vieringen van hem over te nemen. Daarnaast heb ik pastoor Joost de Lange bereid gevonden enkele vieringen in te vullen. Velen van U weten nog wel hoe pastoor Joost de Lange jaren lang heel veel vieringen bij ons is voorgegaan in het verleden. Een blij weerzien. Onze Lieve Heer zorgt goed voor ons.

Als er nog mensen zijn die een formulier willen hebben voor de overeenkomst Periodieke gift in geld i.v.m. de belasting, dan kunnen zij die krijgen bij Job Duijndam of Ton Sedee. We hebben deze keer weer een vastencollecte. Vorig jaar was dat de Blauwe zusters ,dus gaan we nu weer naar zuster Van de Reijken en haar missie werken. Als ik daar weer meer over hoor, zal ik dat direct vermelden in het volgende maandblad. Hopelijk wordt het weer een mooie gift. Bij voorbaat dank.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor maart 2023**

Bidden wij voor allen die lijden vanwege het kwaad dat hen door leden van de kerkelijke gemeenschap is aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden.

### **Gebed om roepingen maart 2023.**

Op voorspraak van Sint Jozef bidden we:  
Om roepingen tot het priesterschap,  
het diaconaat en het religieuze leven,  
dat jonge mensen Gods roepstem horen  
en met een onverdeeld hart Jezus volgen.

Voor alle gelovigen:  
Dat ze met hun herders  
Moedig getuigen van het Evangelie,  
Opdat Gods woord gehoord  
En beantwoord kan worden.

Voor allen in dienst van de Heer:  
Dat ze toegewijd en getrouw getuigen  
En velen inspireren tot navolging van de Heer.

## **Bezinning**

**In het evangelie wordt het verhaal verteld van Jezus' gedaanteverandering op de berg. Iemand die Jezus serieus wil volgen, zal ontdekken dat dit verhaal niet op zich staat. Zowel vooraf als ook na deze bijzondere gebeurtenis spreekt Jezus met zijn leerlingen over zijn lijden. Een ding is duidelijk: de leerlingen zijn daar bepaald niet enthousiast over. Petrus wil Jezus in deze zelfs corrigeren. Het lijden is ook in onze moderne samenleving telkens opnieuw onderwerp van gesprek. Hoe ga ik als christen om met het lijden? Hoe ben ik in die zin leerling van Jezus? Allereerst dit: de Kerk heeft zich altijd bekommerd om de zieken, armen en zwakken met als doel om hun lijden te verlichten. Bijna alle ziekenhuizen in Limburg zijn ontstaan vanuit de Kerk. In die zin heeft de Kerk alle eeuwen door oog gehad voor hen die maatschappelijk gezien niet meetelden. Het onomkoombaar lijden werd echter gedragen in de overtuiging dat Jezus Christus geleden heeft. Niet alleen de heiligen leggen daarvan getuigenis af; mijn oma zei telkens opnieuw: "Niet klagen maar dragen en bidden om kracht." "Hij die rijk was maar omwille van ons arm werd", wat betekent dat? Wij geloven, dat Jezus Gods Zoon is. Over hem zegt Paulus: "Hij die bestond in goddelijke majesteit. "Jezus was gelijk aan God en in die zin rijk. Hij is echter arm geworden, mens geworden, geboren in een kribbe. De menswording betekent, dat God er in Jezus voor kiest arm te zijn. Welnu zegt Paulus: die armoede betekent onze rijkdom. Leerling van Jezus zijn betekent dus kijken naar die arme Jezus. En vandaag mag dan Jezus zijn leerlingen in de gedaanteverandering voor een kort moment zijn goddelijke rijkdom tonen; hier op aarde worden wij door Jezus uitgenodigd rijk te zijn met zijn armoede door de menswording. En dat is niet voor niets. Jezus leert nl. zijn leerlingen, dat Hij mens is geworden om te lijden ten bate van ons mensen. In zijn menselijk gesproken armzalig lijden dienen wij als christenen onze rijkdom te zoeken. Het is nl. uit liefde dat Jezus lijdt:" Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat Hij zijn leven geeft voor een ander." En Jezus, aldus Paulus, geeft zijn leven voor de zondaars, de vijanden van God. Niet voor niets dat Jezus in de Bergrede oproept om onze vijanden lief te hebben. Wij geloven, dat de liefde van God in Jezus zo sterk is, dat zij ons als zijn leerlingen er toe kan brengen het zelfde te doen. En dan hoeft fout gedrag niet allereerst goedgepraat te worden, alvorens met die mensen in gesprek te gaan. En dat is geen kleinigheid; het kan een kruisweg zijn. Kijken we maar hoe meedogenloos onze zgn. moderne en liberale wereld omspringt met mensen die de plank hebben misgeslagen. Jezus'lijden uit liefde is de enige weg om grensverleggend bezig te zijn en om werkelijk als christen duurzaam de mensen in de marge op te zoeken. Ons lijden vruchtbaar maken door te verenigen met Christus'lijden.**