



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA FEBRUARI 2023

vr.03 febr. 19.15: eerste vrijdag van de maand toegewijd aan het H.Hart van Jezus. Pr.B.Beijk
za.04 febr. 17.15: viering van de 5^{de} zondag door het jaar. Pr.B.Beijk
zo.05 febr. 10.30: hoogmis van de 5^{de} zondag door het jaar. Pr.B.Beijk
di. 07 febr. 19.15: eucharistieviering Pr.B.Beijk
za.11 febr. 17.15: viering van de 6^{de} zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
zo.12 febr. 10.30: hoogmis van 6^{de} zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
di. 14 febr. 19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
za.18 febr. 17.15: eucharistieviering van de 7^{de} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
zo.19 febr. 10.30: hoogmis van de 7^{de} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
di. 21 febr. 19.15: eucharistieviering.Pr.M.Reneerkens.
wo.22 febr.19.15: Aswoensdag viering. Pr. B.Wessel
za. 25 febr. 17.15: eucharistieviering van de 1^{ste} zondag van de 40-dagentijd.
Pr.B.Wessel
zo. 26 febr.10.30: hoogmis van de 1^{ste} zondag van de 40-dagentijd .pr.B.Wessel
di. 28 febr. 19.15: eucharistieviering . pr. B.Wessel

Andere belangrijke dagen deze maand:

02 febr.: Feest van de opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis.

03 febr.: Feest van de H.Blasius, bisschop en martelaar

11 febr.: Feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Misintenties voor de maand februari 2023

vr.03 febr.: voor de jarige Hennie Hoogenboom; overleden Sjef van Kruining;
overleden mevr. Stift van der Goes;
za.04 febr.: overleden Pauline van der Heijden; overleden Jan van Dierendonk;
zo.05 febr.: voor al onze weldoeners; voor onze zieken dat zij mogen genezen;
voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;
levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer; overleden mevr.
Klinkhamers van Wersch
di. 07 febr.: overleden An en Jan Stolk; overleden Jan Brinkhof;
za.11 febr.: voor de zieke Aad en Mariet ; overleden John van Heel; overleden
Joop en Ine Moorman;
zo.12 febr.: voor de jarige zusjes Sedee; overleden Dries van Zon; overleden
oudersVan Paassen van Bohemen; overleden Bep, Sjaan en Chris
Hoogduijn.; overleden Wim van Zon;
di. 14 febr.: overleden Piet en Joop Rijk;overleden mevr. Verstraaten Alblas;

- za.18 febr.: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.19 febr.: overleden Kees van der Loos; overleden Tineke de Vreede; overleden Nel van Zon; overleden Ton van der Reijken Verkerk; overleden Cornelia van Zon -Van Leeuwen
di. 21 febr.: voor de jarige Aad Windmeijer; overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse; overleden mevr. Elk van Overschie;
wo.22 febr.: voor alle studenten van de stad Delft, dat zij God mogen zoeken; overleden Joop en Wies Schimmel;
za.25 febr.: overleden Ine van der Burg; overleden Paul Houtman; overleden Toon en Jopie van Adrichem; Overleden Jaap Uijlenbroek;
zo.26 febr.: overleden Bert Bom; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Francisca Clara en Franciscus Muller -Weber; overleden Peter van Leusden; overleden Jan Bentvelsen;
di. 28 febr.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ; voor overleden Nico Oosterman; overleden pastoor Erik van Waasdijk

Vanuit het bestuur.

ACTIE KERKBALANS

Zoals iedereen al in de media en op tv heeft kunnen volgen , is de actiekerkbalans weer van start. Ook zien we berichten over de belabberde situatie in de Kerk. Nog maar 100.000 mensen zoeken de kerk en dus wordt ook het in stand houden als maar moeilijker.

Bij ons is er dit jaar ook iets gebeurd dat gemeld moet worden i.v.m. de kerkbalans. Afgelopen jaar is onze penningmeester Dries van Rijn getroffen door een herseninfarct, zoals ieder weet. Gelukkig is Dries weer een heel stuk opgeknapt. Toch is hij niet meer in staat om nu het penningmeesterschap in te vullen. Dries is geen man om bij de pakken neer te zitten, maar moet zijn beperkingen toch accepteren. Inmiddels hebben we zijn taak goeddeels opgevangen en in de toekomst zal Kees van Beurden deze taak overnemen. Dat betekent wel , dat wij als bestuur nog niet rond zijn met de boekhouding van het afgelopen jaar.

Gelukkig hebt u er voor gezorgd dat het bij ons in de Sint Hippolytuskapel nog goed gaat. Dat komt omdat u er bent en dat u ook bijdraagt om onze kapel goed te laten functioneren. Heel veel van ons zetten zich in als gastvrouw of man, als hulp bij de vaat, het opruimen, naast het lezen, kosteren, onderhouden, lekkere cakes bakken en ga zo maar door . Maar ook bent u altijd gul in de collecte. Daarnaast wil ik u melden dat er ook mensen van ons zijn, die voor ons hebben gezorgd in hun nalatenschap. Zo is er een van ons die nieuwe gebrandschilderde ramen wilde laten maken voor onze kapel. Deze persoon is overleden en de opdracht is verstrekt. Later laten we u hier meer van weten. Zo zorgt u er voor dat de kapel in een goede conditie blijft en voor de toekomst kan worden bewaard. Zo hebben wij onlangs een nieuwe verwarmingsketel kunnen aanschaffen. Zodoende is het in de kapel redelijk behaaglijk en gebeurt dat door een energiezuinige ketel. Ook zullen we bezig blijven de controle van de monumentenwacht te volgen en de nodige herstelwerkzaamheden te doen die volgens hen noodzakelijk zijn. Al deze berichten geven aan dat wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, volledig gesteund op uw hulp en gebed. We bevelen dus ook dit jaar de kerkbijdrage bij aan. Achter in de hal van de kapel ligt sinds kort een intentieblok. U kunt daarop aangeven waarvoor u wilt dat we bidden. Zo kan de priester bij het begin van de eucharistieviering het blok bekijken en zo er intenties opstaan die meenemen in de viering. Ook liggen er in de folderstaander nieuwe bladen als Sleutel en Stem Gods, die u kunt nemen om te lezen.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor februari 2023

Bidden wij dat de parochies de verbondenheid centraal stellen en steeds meer gemeenschappen van geloof, broederlijkheid en gastvrijheid zullen zijn voor de meest behoeftigen.

Gebed om roepingen februari 2023.

We bidden om geloofsgemeenschappen waarin het Woord van God zo mag klinken dat het de harten raakt en mensen in beweging brengt om Jezus van nabij te volgen.

We bidden om gezinnen waarin kinderen kansen krijgen om hun eigen levensroeping te ontdekken en vorm te geven.

We bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven dat met name jongeren moedig durven ingaan op de vriendelijke uitnodiging van de Heer.

Bezinning

In 1 Kor. 2.5 schrijft de apostel Paulus: "Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God!" Deze woorden mogen in ons deze vragen oproepen: waarom steun ik als gelovige christen? Wat en wie bepaalt mijn christelijke gezindheid? Waar zoek en vind ik de inspiratie om mijn leven als christen gestalte te geven? Is het menselijke wijsheid of is het de kracht van God en de kracht van de Geest? Wanneer we ons bezinnen op het Woord van God is dit een uiting van ons geloof dat zijn Woord en derhalve ook zijn kracht in ons werkzaam is en werkzaam wil zijn. Je bezinnen op het Woord van God is derhalve een gelovig gebeuren: ik laat God de Heer tot mij spreken, ik laat mij door Hem inspireren en bevestigen. Hij is immers mijn Koning en Heer die mij door zijn Woord en Geest tot een levende christen maakt. Door Hem geschiedt "opwekking ten leven", omdat Hij ons bemint en als verzezen Heer nabij is, en wel zo dat zijn heerschappij en macht in ons zichtbaar wordt. Hem is immers alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Echter: op deze macht van liefde en barmhartigheid moet wel een bewust beroep gedaan worden. Het is zeker voor de Heer mogelijk om op een onverwachte wijze in te grijpen in het leven van mensen. Heel wat mensen kunnen daarvan getuigen. De meer normale wijze van verandering en vernieuwing van leven gebeurt echter daardoor, dat mensen zich bewust in geloof openen voor Gods heilzame aanwezigheid. De Heer is met ons, zo heeft Hij beloofd en dit kunnen we als gelovige mensen ook beamen. Maar ook in ons heel concrete leven wil Hij aanwezig zijn en aanwezig komen: als de goede Herder, als Emmanuel, als Heiland en Verlosser, als Leidsman en Trooster. Om deze helende, vergevende en bevestigende aanwezigheid kunnen we ook heel intens bidden in de dagelijkse bezinning op het Woord van God. Het is een zogenaamde affirmatieve wijze van bidden: in geloof openen we ons voor het Woord van God en laten ons door dit woord een persoonlijke affirmatie of bevestiging schenken. Dat doet vin feite de apostel Paulus op vele manieren in zijn brieven. Zo ook in de boven aangehaalde tekst uit 1 Kor. 2,5. In zijn leven heeft hij zelf ondervonden dat zijn geloof in Christus op de kracht van God steunt. Dit zien we heel duidelijk bij zijn bekering, maar ook in de tijd dat hij in de gevangenis is. Hij moet dan toegeven dat iedereen hem heeft verlaten. Maar ook: dat juist nu de kracht van God komt. Zo kan hij zich ook een gevangene van de Heer noemen en erkennen dat Christus in hem leeft. Of we leven of sterven, aan Hem behoren wij toe, zo schrijft hij in de Romeinenbrief. Toegepast op 1 Kor.2,5 zouden we mogen zeggen dat de levende en verheerlijkte Jezus ook tot U zegt: "Jouw geloof moet steunen op de kracht van God." Of nog intenser: Jezus zegt tot jou: "Ik geef jou kracht om je geloof in Mij te leven en daarvan getuigenis te geven in je leven!"