



Informatieblad *Sint Hippolytuskapel* voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA JANUARI 2023

- zo.01 jan.10.30: Hoogmis Maria ,de Moeder van God, Nieuwjaarsdag. Pr.
B.Wessel
di. 03 jan. 19.15: eucharistieviering pr. B.Beijk
vr.06 jan. 19.15: eerste vrijdag van de maand. Pr. B.Beijk
za.07 jan. 17.15: viering van de zondag van de Driekoningen. Pr.
M.Reneerkens
zo.08 jan. 10.30: hoogmis van Driekoningen. Pr. M.Reneerkens
di. 10 jan. 19.15: eucharistieviering. Pr M.Reneerkens
za.14 jan. 17.15: eucharistieviering van de 2^{de} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
zo.15 jan. 10.30: hoogmis van de 2^{de} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
di. 17 jan. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens.
za.21 jan. 17.15: eucharistieviering van de 3^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
zo.22 jan. 10.30: hoogmis van de 3^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk.
di. 24 jan. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.28 jan. 17.15: eucharistieviering van de 4^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
zo.29 jan. 10.30: hoogmis van de 4^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 31 jan. 19.15: eucharistieviering ; Don Boscofeest .pr. B.Beijk

Andere belangrijke dagen deze maand:

- 03 jan.: Feest van de Heilige naam van Jezus**
17 jan.: Feest van de H.Antonius, abt
21 jan.: Feest van de H.Agnes, maagd en martelares
24 jan.: Feest van de H.Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
25 jan.: Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus
28 jan.: Feest van de H.Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
31 jan.: Feest van de H.Johannes (Don) Bosco

Misintenties voor de maand januari 2023

- zo.01 jan.: voor al onze weldoeners; voor onze zieken dat zij mogen genezen;
voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;
levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer; overleden Jan
Brinkhof;
di. 03 jan.: overleden An en Jan Stolk;
vr.06 jan.: overleden Erik -Jan van Waasdijk
za.07 jan.: voor de zieke Aad en Mariet ; overleden John van Heel;

zo.08 jan.: overleden Dries van Zon; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Bep, Sjaan en Chris Hoogduijn.
di. 10 jan.: overleden Piet en Joop Rijk;
za.14 jan.: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.15 jan.: overleden Kees van der Loos; overleden Tineke de Vreede; overleden Nel van Zon; overleden Ton van der Reijken Verkerk;
di. 17 jan.: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse;
za.21 jan.: overleden Cornelis Anthonius Duijndam; overleden Ine van der Burg; Overleden Jaap Uijlenbroek;
zo.22 jan.: overleden Bert Bom; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Francisca Clara en Franciscus Muller -Weber; overleden Peter van Leusden;
di. 24 jan.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ; voor overleden Sjaan en Bep Hoogduijn; voor overleden Nico Oosterman;
za.28 jan.: voor Romelia Kerindongo; overleden Pauline van der Heijden;
zo.29 jan.: voor de jarige Katarzina van der Reijken Skrobol; voor Corry en Niek Zeestraten die deze week 45 jaar getrouwd waren; overleden Paula van der Burg Linthorst; voor overleden Agnes Tersmette-Guelen;
di.31 jan.: voor onze jeugd

Vanuit het bestuur.

Vooreerst wenst het bestuur u allen een gezegend en gezond Nieuwjaar toe. .

Een jaar waarin de grote onrust afneemt en we oog krijgen voor het mooie, positieve van elke dag en elk moment.

Een mooi bericht is zeker het resultaat van onze adventsactie. Een bedrag van 1500,40 euro is er in deze adventsweken bijeen gebracht voor de blauwe zusters. De zusters melden ons:

Lieve weldoeners van de Sint Hippolytuskapel,

Wij vragen jullie de contemplatieve zusters in San Rafael in de provincie van Mendoza in Argentinië te helpen. Hier wonen novicen en postulanten die zich voorbereiden op de toekomstige missie. Deze zusters hebben al speciale klooster intentie om te bidden voor de vrede in de wereld en voor mensen die lijden. Zij zijn begonnen met de aanbouw aan en uitbreiding van hun kapel, het zogenaamde oratorium. De muren van het oratorium staan er gelukkig al. Echter het dak ontbreekt nog, hiervoor hebben ze de financiële middelen niet. Het aanbrengen van het dak zou ongeveer 4000 euro gaan bedragen. Helpen jullie mee? De zusters bidden voor de noden van kerk en wereld en heel speciaal voor uw intenties en alles wat nodig is voor de Sint Hippolytuskapel gemeenschap in Delft. Hartelijk dank voor uw giften.

In de hal hangt een blad met foto's om te laten zien waar het over gaat. Samen met het geld wat u geschonken heeft in de afgelopen vasten kunnen wij de materialen voor het dak bekostigen. Dat is die 2351 euro. Dat is dus een prachtig geschenk van u allen voor dit project van de Blauwe zusters.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor januari 2023

Bidden wij dat opvoeders geloofwaardige getuigen zijn die broederschap in plaats van rivaliteit onderwijzen en vooral de meest kwetsbare jongeren helpen.

Gebed om roepingen januari 2023.

“De oogst is groot”

en op dat woord zijn door de eeuwen heen ontelbaar velen opgestaan om de Heer te volgen.

Bidden we dat God ook in deze tijd zijn Geest zendt en met liefde ziet naar onze gezinnen, onze gemeenschap, onze parochie, en dat Hij met name jonge mensen in zijn dienst roept opdat zij in Jezus' spoor de weg van zelfvergeten liefde gaan. Voor allen die zich geroepen weten: dat ze met een trouw hart Gods roepstem koesteren en met eenvoud in denken en doen zich geheel aan Gods dienst wijden

Bezinning

Aan het begin van het nieuwe jaar 2023 mogen de woorden uit Ps.67,2 u verlichten en bemoedigen: "Zegen ons en toon ons het licht van uw aanschijn !" We vragen om Gods zegen voor het nieuwe jaar vanuit het gelovig vertrouwen dat de "gezegende vrucht van de schoot van Maria: Jezus ", u zal zegenen. In feite kan God ons niets anders geven dan zijn zegen. Daarvoor is Christus, de Zoon van God, mens geworden: opdat de zegen van God in volheid op aarde zou neerdalen. Daarvoor is Hij gestorven en verrezen: opdat de zegen van God zou neerdalen over alle mensen. Maria, de moeder van de Heer, heeft zich als eerste in het Nieuwe Verbond ten volle laten zegenen. Zij is de meest gezegende onder alle vrouwen. Wanneer we haar volgen in de duidelijke verwijzing op de bruiloft van Kana ("Doet maar wat Hij u zeggen zal !"), wordt ons overvloedige zegen gegeven en mogen we ons rekenen tot de "gezegenden van de Vader". Dit gezegend-zijn is geen verdienste en is ook niet te verdienen: het is genade. Dit geldt voor Maria en alle heiligen, dit geldt voor elke christen. Gezegend-zijn is een gave van God, maar tegelijkertijd ook een opgave. Wie gezegend is door de Vader, wil ook als gezegende man of vrouw leven en wordt aldus tot een zegen voor anderen.

In het tweede gedeelte van Ps.67,2 wordt ons nog een bijzondere genade beloofd: we zullen leven vanuit het licht van zijn aanschijn. Dit licht wordt ons gegeven door Hem die nu reeds in het volle en verheerlijkte licht van God leeft: Jezus, die door zijn sterven en verrijzenis leeft in het eeuwig licht van God. Dit eeuwige licht is niet alleen voor de overledenen. Ook wij, die nu leven hier op aarde, mogen reeds leven in dit eeuwige licht dat God zelf is. Wij zullen zeker in dit nieuwe jaar kortere of langere perioden van duisternis ondervinden. Maar laten we goed beseffen: de duisternis heeft niet overwonnen en zal niet overwinnen.

In dit nieuwe jaar zullen we wederom het licht van God nodig hebben. Het wordt ons gegeven. Zeker wanneer we ons gelovig inlaten op het Woord van God zullen we persoonlijk en als kerkgemeenschap beseffen: " Uw Woord, Heer, is het licht op mijn weg. "Zich bezinnen op het Woord van God brengt licht op onze weg. De bezinning kan soms ook een zekere worsteling zijn. Het vraagt meerdere keren om geduld en volharding, om aldus dieper binnen te dringen in de geestelijke betekenis van het Woord. Deze geestelijke betekenis zal in ons duidelijk worden wanneer we ons in gebed uiteenzetten met het Woord. De Heilige Geest komt ons hierin te hulp. Paulus zegt: " Wij hebben echter niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt." Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft. Moge de heilige Geest u verlichten bij de bezinning op het Woord van God in dit nieuwe jaar.