



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Post-en contactadres:	J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

Liturgisch programma december 2022

vr.02 dec. 19.15: eucharistie van eerste vrijdag.pr. B.Beijk
za.03 dec. 17.15: eucharistieviering van de 2^{de} zondag van de advent pr.
B.Beijk
zo.04 dec. 10.30: Hoogmis van de 2^{de} zondag van de advent. Pr. B.Beijk
di. 06 dec. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
do 08 dec. 19.15: Maria Onbevleete Ontvangenis. Pr. B.Beijk
za.10 dec. 17.15: eucharistieviering van de 3^{de} zondag van de advent
Pr. M.Reneerkens
zo.11 dec. 10.30: Hoogmis van de 3^{de} zondag van de advent.Zondag
Gaudete Pr.M.Reneerkens.
di. 13 dec. 19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
za.17 dec. 17.15: eucharistieviering van de 4^{de} zondag van de advent. Pr.
R.Jacobs
zo.18 dec. 10.30: Hoogmis van de 4^{de} zondag van de advent. Pr.R.Jacobs
di. 20 dec. 19.15: eucharistieviering .pr.M.Reneerkens.
za.24 dec. **21.30: kerstnacht mis**, geboorte van de Heer, pr. R. Jacobs
zo.25 dec. **10.30: Hoogfeest van Kerstmis**. Pr. R.Jacobs
ma.26dec. 10.30: Tweede Kerstdag .pr.R.Jacobs
di. 27 dec. 19.15: eucharistieviering pr. B.Wessel
za. 31 dec. 17.15: **Oudejaarsviering**. Pr. B.Beijk

Andere belangrijke feesten:

03 dec.: H.Franciscus Xaverius
08 dec.: Maria Onbevleete Ontvangenis
14 dec.: H.Johannes van het kruis

Misintenties voor de maand december 2022

vr.02 dec.: voor onze jeugd , dat zij God kunnen leren kennen; voor
overleden mevr. Verstraaten Alblas; overleden Paul
Houtman;
za.03 dec.: overleden Wil en Frans Sedee Romeijn; overleden Jan en
Lenie Hoes;
zo.04 dec.: voor de jarige Theo van der Reijken;voor de jarige Anneke
Priem; voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon
van der Heijden; overleden An en Jan Stolk; overleden
Peter van Leusden.overleden Kees van der Loos;
di.06 dec.: overleden Sjef van Kruijing; overleden Sjaan en Bep
Hoogduyn; overleden Ton van der Reijken Verkerk;
do.08 dec.: overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden mevr.

Stift van der Goes;overleden Joop en Ine Moorman
za.10 dec.: voor de gezondheid van Hung Trinh en Sang Huynh;
zo.11 dec.: voor al onze weldoeners en medewerkers; voor overleden
Peter van Leusden; overleden Eric Jan van Waasdijk;
overleden ouders van Paassen van Bohemen;overleden Wim
Bentvelsen; overleden Cis Bom van Zon;
di.13 dec.: overleden Leen van den Bergen; overleden pastoor Erik-Jan van
Waasdijk ;overleden Mevr. Verstraaten Alblas;
za.17 dec.: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Paula van der Burg
Linthorst; overleden Joop en Piet Rijk;
zo.18 dec.: voor al onze zieken; overleden Henk Rigters; overleden Pauline
van der Heijden; overleden Franciscus en Francisca Clara
Muller- Weber; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden
Leo van Rijn; overleden Jan Bentvelsen;
di. 20 dec.: overleden Nico Oosterman ; overleden Joop Pieterse
za.24 dec.: voor de jarige pastoor Bertus Wessel; overleden Jaap
Uijlenbroek; overleden Peter van Leusden;
zo.25 dec.: voor de jarige Marja van der Voort; overleden ouders van Rijn
van Zon;
ma.26 dec.: overleden Joop en Wies Schimmel; overleden Ton van der
Burg
di. 27 dec.: overleden Nora Kropman; overleden Ellen Langenhorst;
za.31 dec.: voor de jarige Wim Huyzers; voor jarige mevr. Kerindongo;

Vanuit het bestuur.

Het einde van het jaar dient zich aan. Een mooi moment om alle mensen van onze kapelgemeenschap te bedanken voor alle goeds van het afgelopen jaar. Een bijzonder jaar omdat wij ons 50-jarig bestaan vierden met een prachtig feest en een mooie reis naar Kevelaer. Op onze kapelsite kunt u foto's vinden van de feestelijkheden. In dit jaar hebben veel mensen zich ook geweldige weldoeners getoond. We zijn ook weer lieve mensen verloren, die nu aan de overkant zijn om voor ons ten beste te spreken. Op het laatste stukje van het jaar zal onze verwarming worden vernieuwd. Het is de bedoeling dat niemand in de kapel last heeft van de kou. De verwarming blijft gewoon aan. Voor wie het dan nog onbehaaglijk zou vinden liggen er in de kapel aan beide zijden nog een aantal plaids. Misschien is het goed te bedenken dat het ook vanzelf lekker warm is als we met velen zijn. Dus welkom aan iedereen.

Het bestuur wenst ieder van ons en ook al onze dierbaren een fijn, feestelijk ,zalig Kerstfeest toe en we hopen dat het Kerstkind ook mag binnendringen in de harte van veel jongeren en studenten waarvan we er in deze stad zoveel hebben. Zij moeten de nieuwe leiders worden in onze maatschappij en zij moeten dus ook de nieuwe voortrekkers worden van het geloof in de enige echte Koning en Heer van het heelal. Laten we daar in het nieuwe jaar veel voor bidden, want dat blijft ons sterkste wapen.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor december 2022

Bidden we dat organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor de menselijke ontwikkeling, mensen vinden die bekommerd zijn om het algemeen welzijn en die onophoudelijk zoeken naar nieuwe wegen voor internationale samenwerking.

Gebed om roepingen december 2022

Dat de Heer ook in onze dagen bisschoppen, priesters en diakens roept om zijn Rijk te verkondigen. Dat zij op voorspraak van de Moeder Gods Maria, van St. Jozef en van alle heiligen rondom de kribbe zich mogen geven voor het evangelie.

Dat jongeren hun weg vinden in onze kerk, dat we oor, oog en hart voor hen hebben, opdat Gods roepstem er gehoord mag worden.

Dat de Heer, die zich aan zijn kerk heeft toevertrouwd en haar zichzelf in handen heeft gegeven, onze geloofsgemeenschap mag zegenen met roepingen tot het priesterschap,

het diaconaat en het religieuze leven, opdat zij Hem present stellen en uitdragen in ons midden

Bezinning

Tekenen zijn voor ons belangrijk, tekenen die we elkaar geven als blijk van onze zorg voor elkaar, onze liefde en onze trouw. Wat er is tussen mensen vraagt om een uiterlijk teken, iets waaraan je kunt zien en ervaren dat het er werkelijk is. Zo is het ook tussen God en mensen. Mensen vragen van God een teken. Ergens in het Evangelie drommen de mensen rond Jezus samen en ze zeggen: wij willen een teken zien, een teken uit de hemel, een teken dat U werkelijk de lang verwachte bent. Eigenlijk vragen zij aan Jezus: ben jij zelf het definitieve teken van God ? Een teken van leven, een teken dat ook wij voor het leven bestemd zijn. De vreugdevolle boodschap die ons met kerst verkondigd wordt, werkelijk de blijde boodschap, Evangelie, komt uit de mond van een engel, een bode van God, een voorbode ook, want hij is nog niet uitgesproken of een hemelse heerschare voegt zich bij hem. En de boodschap luidt: dit zal voor u een teken zijn, een pasgeboren kind. Wij mensen vragen om tekenen, wij willen het zien. Geen ander teken zal aan ons gegeven worden dan dit: een pasgeboren kind. En dit teken moet ons genoeg zijn. Is het dat ook? Is het niet te klein? Juist in zijn kleinheid is het het meest echte teken dat we krijgen. Dit teken moet het niet hebben van grootheid, overmacht, dit teken, een pasgeboren kind, is kwetsbaar, fragiel, lief. Het is dat kwetsbare kind, dat alle verschrikkelijke dingen die er nog overal in onze wereld te vinden zijn, voor even naar de achtergrond doet verhuizen. Alle armoede van de herders, alle onbeschoftheid van de machthebbers, de kale hardheid van het bestaan, het moet maar even wachten. Vandaag niet. Vandaag gaat het om de geboorte van een kind. Even geen harde realiteit, geen oorlog , geen pijn of verdriet, geen beslommeringen, maar alleen maar kijken naar dat kind. Het kind als een licht in de duisternis. Het kind als een ster in het donker. Een licht, een ster laat de duisternis, het donker naar de achtergrond verdwijnen. Als een ster, als een licht schijnt, is de duisternis decor geworden... Het kind in de kribbe doet zoals een ster: het verwijst de duisternis, de donkere machten naar de achtergrond. Dat zal Jezus trouwens zijn hele leven doen: de donkere machten overwinnen, ja zelfs de dood. Want van geboorte tot dood is Hij het teken van leven dat ons gegeven wordt. Het teken dat ook wij zullen leven. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis zal het niet kunnen doven. Zalig Kerstmis.