



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen **Heilige Geestkapel**

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

| | |
|-------------------|--|
| Postadres: | G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298 |
| Contactadres: | J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391 |
| Rekening: | NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft |
| Restauratiefonds: | NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. |
| Internet: | www.hippolytuskapel.nl |

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur*

Liturgisch programma november 2022

di. 01 nov. 19.15: feest van Allerheiligen. Pr. B.Beijk
wo.02nov. 19.15: feest van Allerzielen. Pr. B.Beijk
vr.04 nov. 19.15: eucharistie van eerste vrijdag.Pr. B.Beijk
za.05 nov. 17.15: eucharistieviering van de 32^{ste} zondag door het jaar Pr.
B.Beijk
zo.06 nov. 10.30: Hoogmis van de 32^{ste} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 08 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.12 nov. 17.15: eucharistieviering van de 33^{ste} zondag door het jaar.
Pr. M.Reneerkens
zo.13 nov. 10.30:Hoogmis van de 33^{ste} zondag door het jaar. Pr.
M.Reneerkens.
di. 15 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
za.19 nov. 17.15: eucharistieviering van Christus Koning. Pr. R.Jacobs
zo.20 nov. 10.30: Hoogfeest van Christus Koning. Pr.R.Jacobs
di. 22 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk
za.26 nov. 17.15: eucharistieviering van de eerste zondag van de Advent
Pr.B.Beijk.
zo.27 nov. 10.30: hoogmis van de eerste zondag van de Advent. Pr.B.Beijk
di. 29 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

Andere belangrijke feesten:

ma. 07 nov. Hoogfeest van St. Willibrord, bisschop en patroon van de
nederlandse kerkprovincie.
ma.21 nov. Gedachtenis aan de opdracht van de Heilige Maagd Maria
di. 22 nov. Feest van St. Cecilia, maagd en martelares

Misintenties voor de maand november 2022

di. 01 nov.: voor jarige Lies Zomerdijk; voor jarige Monique van
Beurden; voor overleden Joost Zomerdijk; overleden Jan
Mulder; overleden Jan Witmer
wo.02 nov.: voor overleden Peter van Leusden; overleden An Stolk;
overleden mevr. Klinckhamers – Wersch; overleden Agnes
Tersmette – Guelen; overleden pastoor Erik Jan van
Waasdijk; overleden vicaris Dik Verbakel; overleden Jan
Brinkhof; overleden Diny van Heijningen; overleden
kleinzoon Wouter;
vr.04 nov.: overleden Ine van der Burg; overleden Nel van Zon;

za.05 nov.: overleden Wil en Frans Sedee Romeijn; overleden Hans Schaareman;
zo.06 nov.: voor de jarige Wiebe Brouwer en jarige Dik Stoppelenburg; voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden; overleden An en Jan Stolk;
di.08 nov.: overleden Sjef van Kruining; overleden Sjaan en Bep Hoogduyn; overleden Ton van der Reijken Verkerk;
za.12 nov.: voor de gezondheid van Hung Trinh en Sang Huynh;
zo.13 nov.: voor al onze weldoeners en medewerkers; voor overleden Peter van Leusden; overleden Eric Jan van Waasdijk; overleden ouders van Paassen van Bohemen;
di.15 nov.: overleden Leen van den Bergen; overleden pastoor Erik-Jan van Waasdijk; overleden Mevr. Verstraaten Alblas;
za.19 nov.: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Paula van der Burg Linthorst; overleden Joop en Piet Rijk;
zo.20 nov.: voor al onze zieken; overleden Henk Rigters; overleden Pauline van der Heijden; overleden Franciscus en Francisca Clara Muller- Weber; overleden Netty Lawick van Pabst;
di.22 nov.: overleden Nico Oosterman ; overleden Joop Pieterse
za.26 nov.: overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Peter van Leusden;
zo.27 nov.: voor de jarige Theo van der Reijken; overleden Cornelia van Zon van Leeuwen; overleden ouders van Rijn van Zon;
di.29 nov.: overleden Nora Kropman; overleden Ellen Langenhorst;

Vanuit het bestuur.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl)

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam, Ton Sedee, of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 9.00.

Het bestuur heeft de heer Theo van der Reijken bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Wij wensen hem succes met deze taak.

We naderen het einde van het kerkelijk jaar en starten met de Advent van het nieuwe jaar op weg naar de Kerst. Dan komt ook weer de adventsdeurcollecte voor een project van de blauwe zusters Maria Klessens.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor november 2022

Bidden wij dat de kinderen die lijden – met name de straatkinderen, oorlogsslachtoffers en weeskinderen-toegang krijgen tot opvoeding, en geborgenheid mogen ervaren in een gezin,

Gebed om roepingen november 2022

Dat de Heer velen mag roepen in zijn dienst, om voor Hem en met Hem te werken in deze wereld, in het bijzonder als priester, diaken of religieus.

Dat vele met name jonge mensen de liefde van de Heer mogen ervaren en zich geroepen weten om toegewijd die liefde te beleven en uit te dragen in deze wereld.

Dat de Heer, op voorspraak van Sint Servaas en Sint Willibrord, die als eersten het geloof verkondigden in onze streken, bisschoppen, priesters en diakens roept om naar zijn beeld trouw het evangelie te verkondigen met heel hun leven.

Allerheiligen.

Dit feest heet diepe betekenis. Natuurlijk kunnen wij op zo'n dag denken aan alle heiligen die geen eigen feestdag hebben, de verborgen heiligen en zoals het openingsgebed aangeeft: wij vieren ze allemaal met het verlangen te mogen delen in hun verdiensten. In feite echter is heiligheid een gave die we allen bezitten vanaf de dag van ons Doopsel. Een pater zei het zo treffend: "Doe normaal en leef als een heilige." De genade heeft ons dan ook verbonden met alle heiligen. Wij vormen samen een lichaam. En de overledenen die we op Allerzielen vieren maken ook deel uit van deze gemeenschap in Christus. Dat wij ons daarover durven verheugen met de bede, dat wij ooit die menigte bij God mogen zien, die niemand tellen kan.

De diepe betekenis van Allerheiligen zit in de woorden van de eerste Johannesbrief: "Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft ! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook." Wij hoeven dus op onze zoektocht naar heiligheid niet ver te zoeken. Zij is als genade in ons uitgestort door de Heilige Geest. We zijn echter vrije mensen. In navolging van alle heiligen mogen wij een ontwikkelingsproces meemaken. Dit gebeurt als wij Jezus volgen en ons kruis opnemen. Dit kruis wordt ingekleurd door de zaligsprekingen. Bij moeder Teresa werd vooral de armoede van Jezus zichtbaar; bij pater Kolbe werd de offerliefde zichtbaar. Zo kan ieder Jezus volgen en zijn kruis dragen. Zowel de heiligen alsook de overledenen maken deel uit van het lichaam van Christus. Allerzielen vieren betekent dus binnentreden in de gemeenschap van God, die Christus zijn Vader bereid heeft in de Heilige Geest. De heiligen zijn tot de volheid van het leven gekomen: zie zien God van aangezicht tot aangezicht. Wij zijn nog onderweg. De overledenen rekenen op onze voorspraak, opdat de Geest die Jezus deed opstaan uit de dood ook hen tot de volheid van het leven mag brengen in het aanschouwen van God.

Op Allerzielen gedenken we hen die we door de dood verloren hebben. Dat geeft verdriet en anderen ervaren nog steeds hevige pijn van het verlies. Maar Allerzielen is meer dan dodenherdenking. Voor Christenen is de dood niet het einde want in Jezus bezitten wij de overwinning op zonde en dood. En de Heer zelf verzekert ons in het evangelie dat het de wil van de Vader is dat niemand verloren gaat.