



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur*

LITURGISCH PROGRAMMA SEPTEMBER 2022

vr.02 sept. 19.15: eerste vrijdag van de maand ter van het H.Hart. pr. B.Beijk
za.03 sept. 17.15: eucharistieviering van 23^{ste} zondag d.h.j.. Pr. R.Jacobs
zo.04 sept. **11.00**: Hoogmis, feest van 50-jarig bestaan van onze kapelgemeenschap. Mgr. Van den Hende en pr. B.Beijk en B.Wessel
di. 06 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Wessel
za.10 sept. 17.15: eucharistieviering van de 24^{ste} zondag d.h.j.pr. M.Reneerkens
zo.11 sept. 10.30: Hoogmis van de 24^{ste} zondag d.h.j. pr. M.Reneerkens
di. 13 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Wessel
za.17 sept. 17.15: eucharistieviering van de 25^{ste} zondag d.h.j. .pr. R.Jacobs
zo.18 sept. 10.30: Hoogmis van de 25ste zondag d.h.j. Pr. R.Jacobs
di. 20 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za. 24 sept. 17.15: eucharistieviering van de 26^{ste} zondag door het jaar. pr.B.Wessel
zo.25 sept. 10.30.: Hoogmis van de 26^{ste} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 27 sept. 19.15: eucharistieviering.pr. B.Beijk

Andere belangrijke feesten:

Do.08 sept.: Feest van Maria Geboorte
Ma.12 sept.: Feest van de naam van Maria
Wo.14 sept.: Feest van de Kruisverheffing
Do. 16 sept.: Feest van de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Smarten
Wo.21 sept.: Feest van de H.Matteus , apostel en evangelist
Vr. 23 sept.: Feest van de H.Pius van Pietrelcina, priester Padre Pio
Ma. 26 sept.: Feest van de martelaren de H.Cosmas en Damianus
di. 27 sept.: Feest van de Heilige Vincentius de Paul
do. 29 sept.: Feest van de Heilige Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael

Misintenties voor de maand september 2022

Vr.02 sept.: voor onze koster; voor overleden Nico Oosterman; overleden Joop Pieterse;
za.03 sept.: voor overleden Ine van der Burg ; overleden Sjaan en Bep Hoogduyn; overleden Nora Kropman;
zo.04 sept.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden; overleden Peter van Leusden; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Henk Rigters; overleden Pauline van der Heijden; overleden Koos van der Maarel; overleden Nel van Zon;

- di.06 sept.: overleden Jan Mulder ; overleden Jan en Annie Dessens
- za.10 sept.: overleden Jan en Lenie Hoes;
- zo.11 sept.: voor al onze weldoeners; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Franciscus en Francisca Muller Weber;
- di. 13 sept.: overleden John van Heel; overleden Bart en Louis Verstraaten;
- za.17 sept.: overleden Hans Schaareman;overleden Wil en Frans Sedee Romeijn;
- zo.18 sept.: voor zegen over het bruidspaar Denise en Jordy; voor overleden man, vader en opa Joop Smits; voor de overleden Tineke de Vreede Windmeijer; overleden Tom van der Burg; overleden Cornelis en Cornelia van Zon van Leeuwen;
- di.20 sept.: voor onze kosters; overleden Joop en Ine Moormann van Wieringen;
- za.24 sept.: voor al onze zieke parochianen; overleden Kees van der Loos; overleden Ellen Langenhorst;
- zo.25 sept.: voor onze priesters; voor al onze kinderen en kleinkinderen; overleden Ad Broeders; overleden ouders Van Rijn van Zon;
- di. 27 sept.: overleden An en Jan Stolk; overleden Agnes Tersmette; overleden Joop en Piet Rijk;

Vanuit het bestuur.

Onze kapel is opgefleurd met twee mooie kentia-palmen. Dat zijn planten die weinig licht nodig hebben. Wel is het belangrijk dat niemand er water bij gooit, want veel planten houden niet van natte voeten, zoals dat wel wordt gezegd en dat geldt ook voor deze mooie planten.

In vorige maandbladen is weleens gesproken over een fotoboek rond ons jubileum. Als U op het feest daar niets van merkt, is dat geen teken dat het boek er niet komt, maar we willen zorgvuldig te werk gaan en dus wat extra tijd daarvoor nemen. Bovendien kunnen dan ook foto's van het feest worden mee afgedrukt.

Op zaterdag 10 september doen wij mee met monumentendag van 10.00 tot 14.00 uur. Als er nog liefhebbers zijn om te assisteren, dan hoor ik dat graag.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor september 2022

Bidden wij dat in alle landen de doodstraf wettelijk wordt afgeschaft, omdat ze een schending is van de menselijke waardigheid.

Gebed om roepingen september 2022

Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mannen mag ontluiken.
 Dat God de gezindheid van onze Heer Jezus Christus in het hart van vele jonge mensen stort, dat hun vertrouwen gesterkt wordt, hun liefde verruimd, dat ze geraakt worden met het vuur van de Geest, opdat ze bereid zijn alles op te geven om de Heer te volgen.
 Dat de Heer een nieuwe lente schenkt aan de Kerk in ons land, doordat velen hun roeping tot het priesterschap, diakonaat of het religieuze leven waarmaken.

De feestmaand

Zoals inmiddels ieder wel weet, gaan we ons 50-jarig bestaan vieren. De echte datum is 30 juli 2022, maar meerdere redenen maakten 4 september de uiteindelijke feestdatum. Voor de zekerheid : de H.Mis met 3 Heren zoals we dat zo mooi zeggen , begint **niet** om 10.30 uur maar **om 11.00 uur**.

Daarna is er feest in het meisjeshuis tot 14.30 uur uiterlijk. Onze bisschop monseigneur Van den Hende komt en pastoors B.Beijk en B.Wessel zullen concelebreren met assistentie van Youssef Serraf , onze diaken. Ieder die in de afgelopen 50 jaar bij ons was , is uitgenodigd. Helaas is niet iedereen er meer en ook zijn mensen soms verhinderd, maar we willen de kans hebben voor elkaar te bidden en ieder te bedanken die heeft bijgedragen aan de prachtige enthousiaste tijd, met tal van mooie herinneringen. We zijn gestart bij een moment waarop een kerk werd gesloten en ook nu worden vele kerken gesloten. Onze trouw , optimisme en inzet hebben met Gods hulp onze kapel levend gehouden en zullen dat nog vele jaren doen. Vele priesters vanaf het begin hebben ons geïnspireerd en gesteund en met hun bereidheid voor te gaan ons overladen. Nog steeds zingt het koor gregoriaans en meerstemmige latijnse muziek en nog altijd is Kees van der Zanden onze excellente organist en bewaker van inhoudelijke kwaliteit. Steeds hebben wij mensen die versieren; lector , koster acoliet zijn ; mensen die onderhoud plegen, die het koor bevolken en voor de koffie en de erbij volgende afwas zorgen. We hebben fijne betrokken priesters die er altijd maar weer zijn. Je zou kunnen zeggen dat we een grote familie zijn met moeder Corry aan het hoofd. De koffiekamer begint haast uit zijn voegen te raken. Zo nodig steekt ieder de handen uit de mouwen en als er zieken zijn , is Anne er om je niet te vergeten. Maar alles gebeurt om onze God die de weg, de waarheid en het leven is en het licht der wereld. Hij is de oorzaak van onze blijdschap samen met Maria , de Moeder van de Kerk. Daarom ook gaan we in deze feesttijd , nl. op 8 september met een bus vol naar Kevelaer o.l.v. pastoor Maurice Reneerkens om Maria, de troosteres van de bedroefden te bezoeken. Een heerlijk dagje uit.

Het bestuur wenst u nu alvast een mooi feest toe en daarna gaan we in gebed verenigd een heilzame toekomst tegemoet. Ook in deze tijd heeft onze God, die liefde is, het laatste woord.