



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur*

LITURGISCH PROGRAMMA MEI 2022

zo.01 mei 10.30: hoogmis van de 3^{de} zondag van Pasen. Pr.B.Wessel
di. 03 mei 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
vr.06 mei 19.15: eerste vrijdag van de maand ter van het H.Hart. pr. B.Beijk
za.07 mei 17.15: eucharistieviering van 4^{de} zondag van Pasen. Pr.M.Reneerkens
zo.08 mei 10.30: hoogmis van 4^{de} zondag van Pasen. Pr.M.Reneerkens
za.14 mei 17.15: eucharistieviering van de 5^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Beijk
zo.15 mei 10.30: hoogmis van de 5^{de} zondag van Pasen . pr. B.Beijk
di.17 mei 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.21 mei 17.15: eucharistieviering van 6^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Wessel
zo.22 mei 10.30: hoogmis van de 6^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Wessel
di. 24 mei 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk **Feest van Maria, moeder van
de Kerk en Hulp der Christenen**
do.26 mei 10.30: **Hoogfeest van Hemelvaart des Heren.** Pr. B.Beijk
za.28 mei 17.15: eucharistieviering van de 7^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Beijk
zo.29 mei 10.30: Hoogmis van de 7^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Beijk
di. 31 mei 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Wessel
vr.03 juni 19.15: Eucharistieviering van de eerste vrijdag van de maand
pr. B.Beijk.
za.04 juni 17.15: eucharistieviering van Pinksteren .pr B.Beijk
zo.05 juni 10.30: **Hoogfeest van Pinksteren** .pr B.Beijk

Misintenties voor de maand mei 2022

zo.01 mei.: voor de jarige Hanneke; voor onze zieke Yousef Serraf ,
Mariet Rijk ,Dries van Rijn en Aad Windmeijer; voor
overleden Jan en Ben Steijger; overleden Garar Bentvelsen van Zon;
overleden Peter van Leusden; overleden An Stolk; overleden Soraida
Eleodora Kerindongo ; overleden Toon van der Heijden en kleinzoon
Wouter; levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer;
overleden Jan Brinkhof; overleden Cornelis van Zon
di.03 mei: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;
vr.06 mei: voor de jarige José; overleden Franciscus en Maria Klessens Stössl;
za.07 mei: voor de zieke Aad en Mariet en Yousef; overleden John van Heel;
zo.08 mei: overleden An en Jan Stolk; overleden Nel van Zon; overleden Jeanne
van Zon- Beentjes; overleden Ton van der Burg; overleden ouders
Van Paassen van Bohemen; overleden Bep Hoogduijn; overleden
Peter van Leusden;
di.10 mei: voor al onze kinderen en kleinkinderen; overleden Bart en Louis
Verstraaten; overleden Jan Dessens;

za.14 mei: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes;
Cerilio Juan Martina en Lourdes Bernadetta Martina;
zo.15 mei: voor de jarige Jan van Velzen; voor Gerard van der Heijden die dinsdag
92 jaar wordt; overleden Jan Brinkhof; overleden An en
Jan Stolk; overleden Tineke de Vreede; overleden Cor van Rijn van
Zon; Overleden Peter van Leusden; overleden Cocky Klinckhamers;
di.17 mei: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse; overleden Ine
Moormann van Wieringen;
za.21 mei: overleden Ine van der Burg; overleden Henk Rigters; overleden Annie
Dessens; overleden Jaap Uijenbroek;
zo.22 mei: overleden Josephus Joannes Antonius van Kruining; Nel van Zon;
Overleden Leo en Cor van Rijn van Zon; overleden John van Heel;
overleden Francisca Clara en Franciscus Muller –Weber; overleden
Peter van Leusden; overleden An en Jan Stolk: overleden Cocky
Klinckhamers;
di.24 mei: voor al onze zieken; overleden Joop en Wies Schimmel; overleden Paul
Houtman;
do.26 mei: voor jarige Walter; overleden Ellen Langenhorst; overleden Nora
Kropman;
za.28 mei: overleden Grar Bentvelsen van Zon; overleden Herman Maarten
Kerindongo;
zo.29 mei : overleden Aad Broeders; overleden Bert en Cis Bom van Zon;
overleden ouders Van Rijn van Zon
di.31 mei: overleden Annie en Joop Bakker van de Burg; overleden Jan Mulder;

Vanuit het bestuur.

Ik begin met alle mensen te bedanken die er voor hebben gezorgd dat het Paastridium goed en stemmig is verlopen . Zelfs bij afwezigheid van de acoliet en de koster is de Goede Vrijdag goed verlopen omdat de lectoren alle extra hulp op zich namen. Alle lectoren hebben mooi gelezen en de koster heeft alle bijzondere taken goed voorbereid en geregeld. Ook de versiering was weer mooi met de extra meegebrachte bloemen van de kruisverering. Ook het koor kon het halleluia van Händel weer laten klinken. Natuurlijk vergeten we de priesters en de collectanten niet. Iedereen hartelijk dank. Inmiddels hebben al 37 mensen zich opgegeven voor de tocht naar Kevelaer op 8 september.

Wel hebben we van onze koster/acoliet vernomen dat hij, Frank Voncken een volle nieuwe baan heeft aangenomen in Rotterdam. Frank kan die taak niet combineren met het kosteren in de kapel, zodat hij ons gaat verlaten. Frank gefeliciteerd met je nieuwe baan, maar verdrietig voor ons .

Ik wil u informeren over vicaris Verbakel, die onlangs is geopereerd. De ingreep ging voorspoedig maar later is gemeld dat hij in mei opnieuw geopereerd wordt omdat hij toch een agressieve vorm van kanker heeft. Laten we voor hem bidden. Onze Aad Windmeijer heeft ook al enige tijd geleden gehoord dat hij darmkanker heeft. Laten we hem in onze gebeden gedenken.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor mei 2022

Bidden wij dat de jongeren, geroepen als ze zijn om ten volle te leven, van Maria leren om goed te luisteren, diep te onderscheiden, moedig het geloof uit te dragen en te leven in dienstbaarheid.

Gebed om roepingen mei 2022.

Voor de herders van de kerk: dat zij ons voorgaan in de liefde tot God en tot de naaste en zo velen inspireren de Goede Herder te volgen.

Voor de jongeren: dat velen van hen hun ja-woord willen geven op Gods roepstem tot het priesterschap.

Voor hen die zich voorbereiden op een taak in het pastoraat: dat het voorbeeld en de voorspraak van Maria hen sterkt en bevestigt in hun roeping.

Bezinning

Het aantal kerkbetrokken christenen neemt nog altijd af maar het aantal bezoekers van kapelletjes blijft constant. Mensen blijven zoals in voorafgaande eeuwen zoeken naar het geheim van hun leven. Mensen blijven dus ook zoeken naar God. Mensen blijven dus zoeken, maar velen met de overtuiging: in de kerk als vierende gemeenschap zoek je tevergeefs. Hoe kan zoiets doorbroken worden? Een moeilijke vraag waarop niet direct een passend antwoord te geven is. Misschien dat het evangelie een richting aangeeft waardoor wij in ieder geval vastberaden kunnen doorgaan op onze zoektocht binnen de Kerk. Het evangelie verhaalt ons het leven van de eerste Kerk vlak na Jezus'lijden, dood en verrijzenis. De leerlingen voelen zich alleen gelaten. Het lijden en de dood van Christus heeft hun enthousiasme als het ware lamgeslagen. Was dat nu de Meester die hen zoveel kracht had gegeven om met Hem de Blijde Boodschap te verkondigen! En tegelijkertijd wordt hun eigen geweten gekweld vanwege eigen menselijke zwakheid. Het verraad van Judas, Petrus' verloochening. Zij voelen zich alleen. En Alleen gelaten willen zij hun oude vissersberoep weer oppakken. "Simon Petrus zei tot hen: 'Ik ga vissen.' Zij antwoordden: 'Dan gaan wij mee.'" Zo zijn ook veel christenen vandaag de dag opnieuw 'gewoon aan het werk'. Het oude christelijke westen is het gevoel voor Jezus'aanwezigheid in haar midden kwijt. Ook hier wordt teruggegrepen op gewoontes die men voorheen deed. Wij kunnen daarbij denken aan het oud-Germaanse lichtfeest met Kerst: hoe meer de kracht van het kerkelijke kerstfeest verdwijnt, des te groter wordt de aandacht voor dennenbomen en lichtjes. En wat dacht u van de paashazen en paaseieren rond Pasen? De leerlingen pakken dus hun oude gewoonte van het vissen weer op. Zij grijpen terug op eigen vakmanschap en kracht en willen zo verder gaan. Maar, zo zegt het evangelie: hun nachtelijke vangst leverde niets op. Misschien is dat ook de situatie waarin wij ons in Europa bevinden. Velen proberen met eigen inzichten, desnoods zonder de Heer het zaakje draaiende te houden. "Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets." Maar dan is er gelukkig opnieuw de Heer, die hen oproept het net aan de andere kant uit te gooien. Hadden zij die woorden al niet eens eerder gehoord? En dit bekend zijn met Jezus'woorden brengt een doorbraak tot stand. Hopelijk dat menig bezoeker aan een kapelletje hetzelfde effect mag hebben. Nadat zij Jezus'opdracht vervuld hadden. "waren wij niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. "De leerlingen zijn opnieuw van kleine zelfstandigen omgevormd tot Jezus'leerlingen: alleen Hij geeft vruchtbaarheid en succes.