



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur*

LITURGISCH PROGRAMMA APRIL 2022

vr.01 apr. 19.15: Eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr.B.Beijk
za.02 apr. 17.15: eucharistieviering van de 5^{de} zondag van de vasten. pr. B.Beijk.
zo.03 apr. 10.30: hoogmis van de 5^{de} zondag van de vasten. Pr.B.Beijk
di. 05 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.09 apr. 17.15: eucharistieviering van Palmzondag. Pr.M.Reneerkens
zo.10 apr. 10.30: hoogmis van Palmzondag. Pr.B.Wessel
di. 12 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens.
do.14 apr. 19.15: Viering van Witte Donderdag. Pr. B.Beijk
vr. 15 apr. 15.00: Het bidden van de Kruisweg
vr. 15 apr. 19.15: Viering van de Goede Vrijdag. Pr. B.Beijk
za.16 apr. **17.15**: Viering van de Paaswake/ Paasnacht. Pr. B.Beijk
zo.17 apr. 10.30: Hoogfeest van Pasen . pr. B.Beijk
ma.18 apr.10.30: Viering van Tweede Paasdag. Pr. B.Beijk
di. 19 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.23 apr. 17.15: eucharistieviering van 2^{de} zondag van Pasen. Pr. R.Jacobs
zo.24 apr. 10.30: hoogmis van de 2^{de} zondag van Pasen. Pr. R. Jacobs
di. 26 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr. B. Wessel
za.30 apr. 17.15: eucharistieviering van de 3^{de} zondag van Pasen
zo.01 mei 10.30: Hoogmis van de 3^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Wessel
di.03 mei 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
vr.06 mei 19.15: Eucharistieviering van de eerste vrijdag van de maand pr. B.Beijk.
za.07 mei 17.15: eucharistieviering van de 4^{de} zondag van Pasen .pr M.Reneerkens
zo.08 mei 10.30: Hoogmis van de 4^{de} zondag van Pasen. Moederdag .pr M. Reneerkens

Misintenties voor de maand april 2022

vr.01 apr.: voor al onze priesters; voor de zieken in onze kapel die niet bij name genoemd worden; overleden Cornelis van Zon;
za.02 apr.: voor al onze weldoeners;overleden Joop en Piet Rijk
zo.03 apr.: voor onze zieke Yousef Serraf en Mariet Rijk en Dries van Rijn;
voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Peter van Leusden; overleden An Stolk; overleden Cocky Klinckhamers ; overleden Toon van der Heijden en kleinzoon Wouter; levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer; overleden Jan Brinkhof; overleden Cornelis van Zon
di.05 apr.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden ;
za.09 apr.: voor de zieke Aad en Mariet en Yousef; overleden John van Heel;

zo.10 apr.: overleden An en Jan Stolk; overleden Nel van Zon;
overleden Jan Brinkhof; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;
overleden Bep Hoogduijn; overleden Peter van Leusden; overleden
Cocky Klinckhamers

di. 12 apr.: voor al onze kinderen en kleinkinderen; voor jarige Joost de Lange;

do.14 apr.: overleden Cerilio Juan Martina en Lourdes Bernadetta Martina;

vr.15 apr.: overleden Henk Rigters; overleden Ine van der Burg;

za.16 apr.: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes;

zo.17 apr.: voor jarige Niek Zeestraten; overleden Jan Brinkhof; overleden An en
Jan Stolk; overleden Tineke de Vreede; overleden Cor van Rijn van
Zon; Overleden Peter van Leusden; overleden Cocky Klinckhamers;

Ma.18 apr.: overleden Ton van der Burg; overleden Pauline van der Heijden;

di. 19 apr.: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse; overleden Ine
Moormann van Wieringen;

Za.23 apr.: voor een 36 jarig huwelijksjubileum ; overleden Ine van der Burg;
overleden Jaap Uijlenbroek;

Zo.24 apr.: overleden Jan Brinkhof; overleden Dries en Jeanne van Zon- Beentjes
overleden Leo en Cor van Rijn van Zon; overleden John van Heel;
overleden Francisca Clara en Franciscus Muller –Weber; overleden
Peter van Leusden; overleden An en Jan Stolk: overleden Cocky
Klinckhamers;

di.26 apr.: voor al onze zieken; voor de jarige Paul Koop;

za.30 apr.: overleden Garar Bentvelsen van Zon; overleden Sjef van Kruining;

Vanuit het bestuur.

Onlangs is de penningmeester van ons bestuur: Dries van Rijn getroffen door een hersenbloeding. Na behandeling en onderzoek in het ziekenhuis , zal hij naar een revalidatiecentrum gaan om te revalideren. Wij hopen van harte dat hij heel goed zal herstellen. Ook Yoesef Seraf is ziek en nog een aantal van onze trouwe parochianen. Laten wij bidden dat het met hen goed mag gaan en er genezing mag zijn.

Op 8 september gaan we naar Kevelaer zoals eerder gemeld . Onze pastoor Maurice heeft u al ingelicht. Het programma in Kevelaer is bekend. We zullen vertrekken om 8.00 uur in de morgen. Zo nodig een stop onderweg. Daar aangekomen hebben we om 11.30 uur een H.Mis en daarna om 12.30 eten in het klooster bij de zusters . Daarna vrij rondgaan en om 15.00 uur een kort lof waarin de eventuele aankopen van religieuze aard worden gezegend. Vervolgens vertrekken we weer naar Delft. Achter in de kapel liggen formulieren om u op te geven als u ook mee wil naar Kevelaer, want die gegevens hebben we nodig om te weten hoeveel mensen mee gaan. Dan kunnen we tijdig een passende bus regelen.

Natuurlijk wenst het bestuur u een mooie bijzondere Goede Week en een Zalig Pasen.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor april 2022

Bidden wij dat zij die vooral in de armste landen zieken en ouderen bijstaan in de gezondheidssector, door regeringen en lokale gemeenschappen voldoende ondersteund worden.

Gebed om roepingen april 2022.

Voor de paus en de bisschoppen, dat ze waardige opvolgers zijn van de apostelen en velen inspireren de Heer van nabij te volgen.

Voor alle priesters en diakens, dat ze trouw zijn aan hun heilige roeping en bijdragen aan een klimaat waarin geroepenen Gods stem kunnen horen en beantwoorden.

Voor de jongeren, dat ze zich aangesproken weten door Jezus Christus en dat velen ingaan op de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Bezinning

Witte Donderdag heeft alles te maken met een maaltijd. En maaltijd houden doen wij elke dag opnieuw. Dit maakt Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal tot een gebeuren uit Jezus'leven, dat zeer dicht bij ons staat. Tegelijkertijd schuilt in die nabijheid ook een gevaar, dat wij namelijk het Laatste Avondmaal te snel begrepen of beleefd willen hebben.

Wij mensen gaan aan tafel om twee hoofdredenen. Allereerst om voedsel tot ons te nemen. Voeding is noodzakelijk om in leven te blijven. Zonder voedsel kunnen wij mensen niet leven. Welnu, dat geldt ook voor het voedsel van het Laatste Avondmaal. De Communie wordt wel genoemd het voedsel voor onderweg. Maar de Communie is meer dan gewoon voedsel. Jezus zegt namelijk: "Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald." De Communie is voedsel tot eeuwig leven. Normaal gesproken wordt het voedsel door het lichaam opgenomen en zo aangepast, dat het als het ware een deel van ons lichaam wordt. Ook hier is de weg van de Communie anders. Het lichaam van Christus past zich niet zozeer aan ons lichaam aan. Nee, wij worden door de Communie meer en meer omgevormd in Gods Zoon: "Ik leef niet meer, Christus leeft in mij." Maaltijd houden betekent dus voedsel tot zich nemen. De maaltijd is bron van leven. Zo wil de Communie bron zijn uiteindelijk van ons goddelijk leven. Het maakt ons meer en meer tot kinderen van God. Wij worden in Christus omgevormd opdat God in ons zijn eigen Zoon zou herkennen.

Daarnaast brengt eenj maaltijd mensen samen. Niets is zo vervelend als alleen te moeten eten. Wij mensen grijpen dan ook menige gelegenheid aan om een maaltijd te houden om anderen in onze vreugde of ons verdriet te doen delen. Welnu , dit geldt ook voor de Eucharistie: "Doet dit , zegt Jezus, om aan Mij te denken." Waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden."

Normaal gesproken zijn wij bij gelegenheid van een maaltijd gastheer of gast. In de maaltijd van de Eucharistie zijn wij bovenal gast. Het is Christus die ons uitnodigt aan tafel. "Neemt en eet, neemt en drinkt." Hij neemt het initiatief. Tegelijkertijd wil Hij echter door deze maaltijd van de Eucharistie ook onze Gast zijn:" Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand de deur van zijn hart opent, zal Ik bij hem binnentreden. Ik zal maaltijd met hem houden en hij met Mij." Christus de bron van leven.