



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand om 17:15 uur*

## LITURGISCH PROGRAMMA MAART 2022

di. 01 mrt. 19.15: eucharistieviering; Pr. B.Beijk  
wo.02 mrt. 19.15: Aswoensdag eucharistieviering. Pr.B.Beijk  
vr. 04 mrt. 19.15: Eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr.B.Beijk  
za. 05 mrt. 17.15: eucharistieviering van de 1<sup>ste</sup> zondag van de vasten. Pr. B.Beijk.  
zo. 06 mrt. 10.30: hoogmis van de 1<sup>ste</sup> zondag van de vasten. Pr.B.Beijk  
di. 08 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens  
za.12 mrt. 17.15: eucharistieviering van de 2<sup>de</sup> zondag van de vasten.  
Pr.M.Reneerkens  
zo.13 mrt. 10.30: hoogmis van de 2<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr.M.Reneerkens  
di.15 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens.  
za.19 mrt. 17.15: eucharistieviering van het feest van Sint Jozef. Pr.R.Jacobs  
zo.20 mrt. 10.30: hoogmis van de 3<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr.R.Jacobs  
di.22 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk  
vr.25 mrt. 19.15: Hoogfeest van Maria Boodschap. Pr. B.Beijk  
za.26 mrt. 17.15: eucharistieviering van de 4<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. B.Beijk  
zo.27 mrt. 10.30: hoogmis van de 4<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. B.Beijk  
di. 29 mrt. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk  
vr. 01 apr. 19.15.: eucharistieviering van de eerste vrijdag. Pr. B.Beijk  
za. 02 apr. 17.15: eucharistieviering van de 5<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. B.Beijk  
zo.03 apr .10.30.: Hoogmis van de 5<sup>de</sup> zondag van de vasten. Pr. B.Beijk.

Zondag 13 maart zal pastoor Maurice Reneerkens na de H.Mis ons vertellen over de reis naar Kevelaer voor de liefhebbers. Over de reis die wij op 8 september zullen maken.

## Misintenties voor de maand maart 2022

di. 01 mrt.: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse;  
wo.02 mrt.: overleden Nico Oosterman; overleden Pauline van der Heijden; overleden Joop Rijk;  
vr.04 mrt.: voor al onze priesters; voor de zieken in onze kapel die niet bij name genoemd worden;  
za.05 mrt.: voor al onze weldoeners;overleden Joop en Piet Rijk  
zo.06 mrt.: voor onze zieke Yousef Serraf en Mariet Rijk; voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Peter van Leusden; overleden An Stolk; overleden Cocky Klinckhamers ; overleden Toon van der Heijden en kleinzoon Wouter; levenden en overledenen van de fam. Rijk de Boer; overleden Jan Brinkhof; overleden Cornelis van Zon  
di.08 mrt.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt;overleden An Stolk;  
za.12 mrt.: voor de zieke Aad en Mariet en Yousef; overleden John van Heel;  
zo.13 mrt: overleden An en Jan Stolk; overleden Dries van Zon;

overleden Jan Brinkhof; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;  
overleden Bep Hoogduijn; overleden Peter van Leusden; overleden  
Cocky Klinckhamers  
di.15 mrt.: voor al onze kinderen en kleinkinderen;  
za.19 mrt.: overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Jan en Lenie Hoes;  
zo.20 mrt.: voor jarige Niek Zeestraten; overleden Jan Brinkhof; overleden An en  
Jan Stolk; overleden Tineke de Vreede; overleden Nel van Zon;  
Overleden Peter van Leusden; overleden Cis Bom van Zon ; overleden  
Cocky Klinckhamers;  
di.22 mrt.: overleden Hans Schaareman; overleden Joop Pieterse;  
vr.25 mrt.: voor onze priesters; voor onze weldoeners; voor alle kinderen die in  
onze kapel gedoopt zijn;  
Za.26 mrt.: overleden Ine van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;  
Zo.27 mrt.: overleden Jan Brinkhof; overleden Bert Bom; overleden ouders Van  
Rijn van Zon; overleden John van Heel; overleden Francisca Clara en  
Franciscus Muller –Weber; overleden Peter van Leusden; overleden An  
Stolk: overleden Jan Bentvelsen; overleden Cocky Klinckhamers;  
di.29 mrt.: voor de jarige Kees van Beurden; voor al onze zieken;

### **Vanuit het bestuur.**

Vorige maand moest ik u melden dat Peter van Leusden was overleden. Deze maand meld ik u dat An Stolk, een 50 jaar lange trouwe zangeres van ons koor is overleden. Wij hebben haar vanuit onze kapel uitgevaren. Laten we voor haar bidden.

Het is echter verbazend dat Onze Lieve Heer direct aan ons heeft gedacht en 4 nieuwe zangers naar ons heeft gebracht. We heten Nico, Ria, Anneke en Eric van harte welkom op ons koor en in onze kapel. We hopen dat zij zich bij ons thuis zullen voelen.

Onze vasten en adventsactie voor zuster Van der Reijken in Bolivia heeft een mooi bedrag opgeleverd van € 1381,45 Het bedrag is door de penningmeester overgemaakt. Iedereen hartelijk dank voor de goede gaven. Volgende maand leest u haar dankbrief.

Dit jaar richten we ons op de werken van de blauwe zusters zoals Maria Klessens.

### **Actie kerkbalans**

Ons geloof levend houden door een wekelijkse druk op de knop van de televisie zal niet lukken.

Alles waar we in geloven vraagt van ons om actie, om betrokkenheid om voeding. Zoals elke relatie moet ook de relatie met onze God gevoed worden, willen we er vertrouwen uit putten. Onze kapel is de plaats van samenkomst, gemeenschap en communie en betrokkenheid op elkaar. Om die mooie kapel van samenkomst in stand te houden komen we weer vragen om mee te doen met de kerkbalans. En U weet hoe bijzonder goed en loyaal u altijd bent. We rekenen op u. De envelop ligt achterin de kapel voor u klaar. Hartelijk dank.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor maart 2022**

Bidden wij dat wij als christenen tegenover de nieuwe bio-ethische uitdagingen altijd de waardigheid van het menselijke leven verdedigen met gebed en sociale actie.

### **Gebed om roepingen maart 2022.**

God roept alle gelovigen op tot volmaakte liefde, maar voortdurend nodigt Hij velen van hen uit om Hem van meer nabij te volgen.

Bidden we dat Hij in vrouwen en mannen het verlangen wekt naar een leven in religieuze gemeenschap en dat Hij hen bemoedigt op het pad van de evangelische saamhorigheid.

Voor hen die zich geroepen weten, dat zij durven loslaten wat vertrouwd is om de wegen des Heren te gaan en dat ze door hun manier van leven voor Kerk en wereld een zichtbaar teken zijn van Gods Koninkrijk in Jezus Christus.

Dat de Heer, die wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen, velen roept tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en dat door het getuigenis van de werkers in de wijngaard velen tot geloof komen.

## Bezinning

Toen pas geleden een psychotherapeut gevraagd werd wat hij in het afgelopen jaar als het grootste probleem bij de mensen constateerde, antwoordde hij: de zinloosheid en doelloosheid waarin mensen verkeren. Sterker nog: hij vond dat vanuit de samenleving, maar ook vanuit de Kerk, de diepere zin van het bestaan niet meer aangereikt wordt. Misschien is het ook zo dat de mensen de diepere zin niet meer willen verstaan. Dat de mensen zo door het dagelijkse leven met al zijn beslommeringen en zorgen zijn geïnfecteerd, dat ze zich niet meer willen of kunnen openen voor de diepere, ja zelfs de diepste zin van het menselijk leven. Jezus heeft dit verwoord in zijn antwoord op de eerste bekoring in de woestijn: "Niet van brood alleen leeft de mens, maar van ieder woord dat uit de mond van God voortkomt !" Niet van brood alleen: onder brood kan alles verstaan worden wat niet direct uit Gods mond komt. De mens leeft niet van werk alleen, niet van sport alleen, niet van relaties alleen, niet van nieuwsberichten alleen enz. De ware zin en het ware woord komt van God: van ieder woord van God maar bovenal van hét Woord: Jezus, de mensgeworden liefde van God. Het mensgeworden Woord is de diepe zin van ons menselijke bestaan en Hij reikt de diepere zin van het leven aan.

Hoe belangrijk is dus ook de bezinning op het Woord, de bezinning op Jezus die de liefde, de goedheid en de waarheid van God heeft geopenbaard en blijft openbaren door zijn Geest.

De eerste bekoring die we op de eerste zondag van deze nieuwe maand horen ligt daarin dat we de zin buiten God zoeken, ofwel dat we de oplossing en verlossing buiten Hem, dus van de mensen of van onszelf verwachten.

Jezus in de woestijn is Jezus in de nu aangebroken vastentijd. Een tijd waarin we door bezinning op zijn leven, sterven en verrijzen opnieuw de zin van bestaan gaan 'ontdekken' of opnieuw bewust worden. Veelal ligt er een 'sluier' om ons heen waardoor het diepere inzicht en de diepere zin ons ontgaat. Vastentijd moge dan ook een tijd zijn van 'ontsluieren' en 'ontdekken': dat vanuit omkeer en geloof het licht van God opnieuw doorbreekt en we het diepere inzicht ontvangen.

Het middel bij uitstek is een persoonlijke stille tijd van gebed en bezinning. God komt ons daarin te hulp door Hem die Hij gezonden heeft. De apostel Paulus verwoordt dit aldus: "Al wie de Naam van de Heer aanroept zal gered worden !" Toegepast op de bezinning op het Woord betekent dit: Wanneer we de Heer aan het begin van de bezinning heel bewust aanroepen, zal Hij ons helpen en doen inzien waar het in ons leven werkelijk omgaat: "Zoekt eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden !" Een genadevolle Veertigdagentijd.