



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: voorlopig zaterdag om 16:00 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en elke eerste vrijdag van de maand. **voorlopig vervallen***

LITURGISCH PROGRAMMA DECEMBER 2021

Attentie i.v.m. de besluiten van de bisschoppen rond corona.

zo.05 dec. 10.30: hoogmis van de 2^{de} zondag van de advent. Pr. B.Beijk
za.11 dec. **16.00**: eucharistie van de 3^{de} zondag van de advent. Pr. M.Reneerkens
zo.12 dec. 10.30: hoogmis van de 3^{de} zondag van de advent. Pr. M.Reneerkens
za.18 dec. **16.00**: eucharistie van de 4^{de} zondag van de advent. Pr. R.Jacobs
zo.19 dec. 10.30: hoogmis van de 4^{de} zondag van de advent Pr. R.Jacobs
za.25 dec. 11.00: Hoogfeest van Kerstmis. Pr. M.Reneerkens
zo.26 dec. 10.30: Hoogmis van de tweede Kerstdag. Feest van de H.Familie,
Jezus Maria en Jozef. Pr. R.Jacobs
vr. 31 dec. **15.30**: Dankmis op Oude Jaar met Te Deum. Pr. B.Beijk

Er zijn dus vieringen uitgevallen en de tijden van andere vieringen zijn vervoegd

Misintenties voor de maand december 2021

za.04 dec.: voor al onze weldoeners; voor de genezing van Mariet Rijk;
zo.05 dec.: voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Kees van der Loos;
overleden Toon van der Heijden; levenden en overledenen van de
fam. Rijk de Boer;
za.11 dec.: overleden Hans Schaareman; overleden Pauline van der Heijden;
zo.12 dec.: voor een 51- jarig huwelijksjubileum; voor overleden Wim
Bentvelsen; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden
Cis Bom van Zon; overleden Netty Lawick van Pabst;
za. 18 dec.: overleden Ton van der Burg; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo. 19 dec.: voor al onze weldoeners; voor overleden Jan Bentvelsen ; overleden
Tineke de Vreede; overleden Leo van Rijn; overleden Mevr. Muller;
za. 25 dec.: voor de jarige pastoor Bertus Wessel; voor de jarige Marja van der
Voort; overleden ouders Van Rijn van Zon; voor overleden Isaïc,
Helena en Wimmie Jasperse- Maat;
zo. 26 dec.: overleden Jan Mulder; overleden Wies Schimmel; overleden Sjaan
van der Kleij;
vr. 31 dec.: voor al onze parochianen en voor onze priesters , dat zij in hun
vertrouwen op God een jaar vol vrede tegemoet gaan en uit
dankbaarheid voor de gunsten van afgelopen jaar.

Andere belangrijke dagen deze maand.

Vr. 03 dec.: feest van de H.Franciscus Xaverius

Ma.06 dec.: feest van de H.Nicolaas

Wo.08 dec.: Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de H.Maagd Maria.

di. 14 dec.: feest van de H.Johannes van het Kruis.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kl)

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 8.50.

Vanuit het bestuur.

Deze Advent zullen wij onze **inzamelingsactie, onze deurcollecte**, houden voor het werk van zuster Van der Reijken in haar missie gebied evenals we dat ook deden in de vasten.

In verband met ons 50-jarig jubileum kwam onze pastoor Maurice Reneerkens met een leuk en **aantrekkelijk voorstel**. Hij heeft al heel lang zeer goede betrekking met het genadeoord Kevelaer. Wat zou het leuk zijn als mensen uit onze kapel op 8 september 2022, het feest van Maria's geboorte, en juist in de week dat wij het feest denken te gaan vieren, in een bus naar Kevelaer zouden gaan om daar onder leiding van Maurice Reneerkens een bezoek te brengen. Hij zegt dat hij bij de zusters aldaar wel een maaltijd zou kunnen regelen. Dit voorstel willen wij als bestuur aan u voorleggen om te weten of daar animo voor is. Natuurlijk zullen we dan de reiskosten moeten delen onder elkaar. Binnenkort zal het bestuur een formulier uitdelen waardoor wij van u kunnen vernemen of er voor deze reis voldoende belangstelling is.

Het bestuur wil u allen een heel **Zalig Kerstfeest** toewensen.

Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor december 2021

Dat de catechisten, die geroepen zijn om het woord van God te verkondigen, er met moed en creativiteit van getuigen in de kracht van de Heilige Geest.

Gebed om roepingen december 2021.

Dat God die zijn liefde voor ons heeft uitgedrukt door zijn eigen Zoon mens te laten worden, velen roept om zijn liefde te beleven, te verkondigen en door te geven als bedienaren van de kerk.

Dat God die zijn Zoon geboren liet worden in een menselijk gezin vele jonge mensen roept om Hem van meer nabij te volgen, dat onze gezinnen liefdevolle plaatsen mogen zijn waar Gods roepstem gehoord kan worden.

Dat God op voorspraak van Maria en Jozef, van Johannes de Doper en van alle heiligen en profeten die in deze advent tot ons spreken het hart mag raken van vele jonge mensen en dat ze zich geroepen weten Jezus te volgen als priester, diaken of religieus.

Bezinning

Elke Kerstmis ervaren wij weer als bijzonder. Kerstmis is een dag die altijd weer verwachtingen wekt in ons hart. Wij hopen en bidden, dat datgene wat het leven zwaar maakt op deze dag in het tegendeel mag omslaan: vrede in plaats van ruzie. Eendracht i.p.v. tegenstelling of verdeeldheid. Saamhorigheid i.p.v. ieder voor zich. Wij wensen

elkaar "Zalig Kerstfeest". Het woord zalig staat voor hemels. Dat er iets mag blijven hangen onder ons van dat bijzondere moment, toen hemel en aarde elkaar aanraakten bij de geboorte van het kerstkind; toen God mens werd om ons tot mensen-van-God te maken. Een duurzaam geluk, een hemelse vrede. Wat zou inderdaad de wereld anders zijn, als wij mensen-van-God zouden zijn. Maar helaas zijn er zoveel mensen op deze wereld die het levenslot van zovele andere mensen bepalen. De geboorte van het kind vindt plaats ten tijde van keizer Augustus, de machtige Romeinse keizer. Hij is zo verwaand, dat hij zichzelf als een godheid beschouwt. In zijn verwaandheid wil hij weten, hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Dan kon hij heffingen over hun bezittingen opleggen om uitbreiding van zijn rijk te bekostigen. Mensen zelf telden niet die waren er alleen om hem te dienen. Hij als keizer hoefde geen mensen te dienen. Als zijn verwaandheid een hoogtepunt bereikt, als honger naar macht tot onderdrukking en knechting van de machtelozen een hoogtepunt bereikt, op dat moment wordt God mens. Terwijl de vragen ons door het hoofd spelen over tegenstellingen en crises die de aarde treffen, klinkt er het vertrouwde kerstverhaal. Het lijkt niet van deze tijd. Het spreekt niet over winst en grootkapitaal, maar het vertelt het verhaal van een machtshongerige keizer, die calculeert en rekent en hoe mensen daarvan het slachtoffer worden. Het vertelt, hoe iedere burger zonder onderscheid zich daarom moet laten inschrijven. Het vertelt, dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor de hoogzwangere Maria. Mensen tellen niet en vrouwen zeker niet. Het kerstverhaal vertelt van de ellende van een jong stel, voor wie geen plaats is in een afschuifsamenleving van ieder-voor-zich, waarin niemand met de ander rekening houdt. Zo blijkt dat kerstverhaal een verhaal te zijn, dat altijd weer nieuw en actueel is. Wij zien in elk continent van de wereld nog steeds de beelden met stromen vluchtelingen, opgedreven door heersers, die willen tonen hoe machtig dat ze zijn. Geen enkel mensenleven telt. In die noodsituatie wordt God als kind geboren. Hij kiest voor de gedaante van een zwak en machteloos kind om ons hart te raken en open te breken. De kinderlijke onschuld doet ons nadenken over ons zelf, hoe bevlekt en besmet ons leven geworden is. Het kind doet ons er naar verlangen om weer eens opnieuw te kunnen beginnen, een herstart te maken. Zo doet een kind een beroep op onze beste eigenschappen en roept deze in ons wakker: liefde, goedheid, geduld en vergevingsgezindheid.