



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

## LITURGISCH PROGRAMMA september 2021

vr.03sept. 19.15: eerste vrijdagviering toegewijd aan het H.Hart van Jezus. Pr. B.Beijk  
za.04 sept.17.15: eucharistieviering van de 23<sup>ste</sup> zondag d.h.jaar Pr.B.Beijk  
zo.05 sept.10.30: hoogmis van de 23<sup>ste</sup> zondag d.h.jaar. Pr. B.Beijk  
di. 07 sept.19.15: eucharistieviering Pr. B.Beijk  
za.11 sept.17.15: eucharistie van de 24<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens  
zo.12 sept.10.30: hoogmis van de 24<sup>ste</sup> zondag door het jaar Pr. M.Reneerkens  
di. 14 sept.19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens  
za.18 sept 17.15: eucharistie van de 25<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs  
zo.19 sept.10.30: hoogmis van de 25<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs  
di. 21 sept.19.15: eucharistieviering; Pr.M.Reneerkens  
za.25 sept.17.15: eucharistieviering van de 26<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr. B.Beijk  
zo.26 sept.10.30: hoogmis van de 26<sup>ste</sup> zondag door het jaar. Pr. B.Beijk  
di. 28 sept.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

## Misintenties voor de maand september 2021

vr.03 sept. 19.15: overleden Joop Pieterse en Nico Oosterman ; overleden Jaap Uijlenbroek;  
za.04 sept. 17.15: voor zieke Ingrid en Corry van der Krogt; overleden Hans Schaareman  
zo.05 sept. 10.30: voor de dopeling Ilias Peter Paul Dion Jongerius die na deze H.Mis wordt gedoopt; voor overleden Jan en Ben Steijger; overleden Koos van der Maarel; overleden Toon van derHeijden; levenden en overledenen van de familie Rijk de Boer;  
di. 07 sept. 19.15:voor de jarige Ron Sedee; overleden Pauline van der Heijden; overleden Paul Houtman;  
za.11 sept. 17.15: overleden Joop en Ine Moormann; overleden Ellen Langenhorst;  
zo.12 sept. 10.30: voor al onze weldoeners; overleden Koos van der Maarel; overleden Cornelis en Cornelia van Zon Van Leeuwen; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Tineke de Vreede  
di.14 sept. 19.15: overleden Nora Kropman; overleden Joost Zomerdijk;  
za.18 sept. 17.15: voor genezing van al onze zieken; overleden Jan en Lenie Hoes;  
zo.19 sept. 10.30: overleden Ton van der Burg; overleden pastoor van Ingen; overleden Nel van Zon;  
di. 21 sept. 19.15: overleden Annie Dessens van der Heijden; overleden Jan Mulder;  
za.25 sept. 17.15: overleden Wies Schimmel; overleden Sjaan van der Kleij;

zo.26 sept. 10.30: voor Tobias Christoph Marius Commandeur die vandaag in deze kapel wordt gedoopt voor onze zieke diaken Joseph Seraf; overleden Jeanne van Zon Beentjes; overleden Dries van Zon; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Kees van der Loos; overleden Ad Broeders

di. 28 sept. 19.15: overleden Henk Rigters; overleden Ine van der Burg; overleden Jacoba Duijndam Langelaan;

### **Andere belangrijke dagen deze maand.**

04 sept.: feest van H.Gregorius de Grote, paus en kerkleraar.  
08 sept.: feest van Maria Geboorte  
14 sept.: feest van de Kruisverheffing  
15 sept.: feest van de heilige Maagd Maria, Moeder van smarten.  
29 sept.: feest van de aartsengelen H.H.Michael, Gabriel en Rafael

### **Vanuit het bestuur:**

De maand september wordt een mooie maand, want dan worden er in onze kapel twee kinderen gedoopt. Op zondag 5 september wordt **Ilias, Peter, Paul, Dion Jongerius**, zoon van Mark en Myrthe Jongerius van de Gazelle gedoopt en op 26 september wordt **Tobias Christoph Marius Commandeur**, zoon van Jord Commandeur en Leonne Commandeur- van Bakel na onze hoogmis gedoopt. Laten we allen aan deze families denken en voor hen bidden dat zij mogen stralen voor Gods en ons aangezicht. Op zaterdag 11 september doen wij weer mee aan de **monumentendagen**. Voor onze kapel betekent dat 1 dag van 's morgens 10.00 tot 16.00 uur omdat wij om half vijf weer onze normale uitstelling van het Allerheiligste hebben en de zaterdagavond eucharistieviering. Als er nog mensen zijn die willen meehelpen door toezicht te houden , dan zijn zij zeer welkom. Ieder kan zich nog opgeven bij Job ( 0640876397 )  
Altijd nog zijn wij op zoek naar kosters, zangers en misdienaars. Dus als u iemand weet of zelf graag een functie wil vervullen, dan weet u dat u altijd welkom bent.  
In de **oktobermaand** zullen we elke dag open zijn voor het bidden van de **rozenkrans**. De tijden zullen nog bekend gemaakt worden. Of 19.00 uur of rond vieringen.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader Paus Franciscus voor september 2021**

Dat wij allen moedige keuzes maken voor een eenvoudige en milieubewuste levensstijl en dat wij ons verheugen over onze jongeren die zich daar resoluut voor inzetten.

### **Gebed om roepingen september 2021.**

Dat de Goede Herder welwillend ziet naar allen die Hij heeft aangesteld tot de herders van zijn Kerk; dat zij in woord en voorbeeld bijdragen tot het heil van allen en dat ze vele met name jongeren weten te inspireren ook zelf in het voetspoor van de Goede Herder te treden.

Dat de Heer ons levende , vurige en blijde christelijke gemeenschappen schenkt waar jongeren aangemoedigd worden om zich aan Hem en aan de evangelisatie te wijden, en dat onze geloofsgemeenschappen jongeren helpen bij het onderscheiden van hun roeping, opdat zij zich als priester of religieus toewijden aan de Heer en aan de medemens.

Dat doorheen de Kerk de grootheid van Gods barmhartige liefde schittert, opdat geloofsgemeenschappen tot bloei komen door de Heilige Geest en bron worden van authentieke roepingen ten dienste van het volk van de Heer.

### **Bezinning**

Als Jezus aan zijn openbaren leven is begonnen, komt een talrijke menigte naar Hem luisteren. Zo talrijk is de menigte dat Jezus in een boot moet stappen om van daaruit de opdringende menigte toe te spreken. Voor de mensen zijn de woorden van Jezus nieuw. Het is niet steeds hetzelfde zoals ze dat van schriftgeleerden en farizeeën konden verwachten. De menigte voelt aan, dat Jezus eigen gezag bezit. Hij brengt hun leven ter sprake. Hij wijst een weg zonder hen al bij voorbaat te veroordelen. Jezus brengt

mensen samen. Mensen samenbrengen rond Jezus is de nieuwe opdracht aan de apostelen. Om hen op deze taak goed voor te bereiden, schenkt Hij de apostelen een bijzondere ervaring, de ervaring van de wonderbare visvangst. Het Evangelie vertelt, hoe na afloop van het onderricht aan de menigte de visser Petrus de opdracht krijgt om uit te varen en de netten uit te werpen. Petrus kende zijn vak en wist wanneer moest uitvaren en wanneer niet. De hele nacht onder gunstige omstandigheden had hij gezwoegd maar niets gevangen. Nu uitvaren was in zijn ogen zinloos. Maar het verzoek van Jezus is helder en dwingend: "Vaar nu maar uit naar het diepe en gooi de netten uit voor de vangst." Heel zijn vissersverstand komt in opstand, maar hij kan het bevel van Jezus niet weerstaan. En dan lezen wij: "Maar zij vingen zo een massa vis dat het net dreigde te scheuren." Daar aan de vloedlijn, op de plaats waar de golfslag ons als mensen heen en weer slingert, waar ons soms de ene teleurstelling na de andere overkomt, daar vindt een wonder plaats. Mensen mogen van Jezus goddelijke woorden vernemen als antwoord op hun vragen. Mensen voelen zich geraakt en gegrepen door Jezus. Zij willen een gemeenschap rond Jezus zijn. Maar Jezus wil tevens dat dit samenbrengen van mensen blijft doorgaan.. Petrus wordt overweldigd, dat daar waar God zijn zegen schenkt aan ons menselijke en vruchteloze tobben, dat daar een wonder kan geschieden. Het onmogelijke wordt werkelijkheid. In Jezus schenkt God aan de visser Petrus na zijn vruchteloze ploeteren zijn zegen in een wonderbare visvangst. Voor Petrus is het zo'n overweldigende gebeurtenis, dat hij enkel kan stamelen zoals de profeet Jesaia: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Maar het maakt hem tegelijkertijd hoopvol om een apostel te worden die als mensenvisser mensen bij Jezus brengt.