



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA april 2021

do.01 apr.19.15: eucharistieviering van Witte Donderdag. Pr. B.Beijk

vr. 02 apr. 15.00: bidden van de Kruisweg.

vr. 02 apr. 19.15: eucharistieviering van Goede Vrijdag. Pr.B.Beijk

za.03 apr.17.15: eucharistieviering de Paaswake. Vanwege de avondklok een ongewone tijd, maar normaal vieren wij op zaterdag altijd de eucharistie om 17.15, dus weer gewoon. Nu kunnen ook de mensen komen die niet in de avond of de nacht over straat willen. pr B.Beijk

zo.04 apr.11.00: Hoogfeest van Pasen. Pr. B.Beijk

ma.05 apr.10.30: Eucharistieviering van 2^{de} paasdag. Pr. B.Beijk

di. 06 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

za.10 apr. 17.15: eucharistieviering van Beloken Pasen. Pr.M.Reneerkens

zo.11 apr. 10.30: hoogmis van Beloken Pasen. Pr.M.Reneerkens . Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

di. 13 apr.19.15: eucharistieviering Pr. M.Reneerkens

za.17 apr. 17.15: eucharistie van de 3^{de} zondag van Pasen. Pr.R.Jacobs

zo.18 apr. 10.30: hoogmis van de 3^{de} zondag van Pasen. Pr.R.Jacobs

di.20 apr. 19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens

za. 24 apr. 17.15: eucharistie van de 4^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Wessel

zo. 25 apr. 10.30: hoogmis van de 4^{de} zondag van Pasen. Pr. B.Wessel

di. 27 apr. 19.15: eucharistieviering; Pr. B.Wessel

Andere feesten in de maand april:

11.apr.: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

25 apr.: Roepingenzondag.

27 apr.: Gedachtenis van de H.Petrus Canisius

29 apr.: feest van de H.Catharina van Siena.

Misintenties voor de maand april 2021

do.01 apr.: overleden Joop Rijk; overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman;

vr.02 apr.: voor al onze medewerkers; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden Christine Taylor

za.03 apr.: voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;

zo.04 apr.: overleden Bep Hoogduin; overleden Ben en Jan Steijger; ; overleden Toon van de Heijden; overleden Cornelis van Zon; levenden en Overledenen van de familie Rijk de Boer;

ma.05 apr.: overleden Ine Moormann van Wieringen;

di. 06 apr.: overleden Ine en Joop Moormann; overleden Ellen Langenhorst;
za.10 apr.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der Burg; overleden Hans Schaareman;
zo.11 apr.: Voor het jubilerend echtpaar Gerard en Plonie Wessling die 60 jaar getrouwd zijn; overleden Tineke de Vreede ; overleden Wim van Zon; overleden Nel van Zon; overleden Joop Rijk; overleden ouders van Paassen van Bohemen; overleden Cis Bom van Zon;
di. 13 apr.: overleden Pauline van der Heijden; overleden Paul Houtman
za.17 apr.: voor al onze medewerkers; voor levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Tineke de Vreede;
zo.18 apr.: overleden Cor van Rijn van Zon; overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Franciscus Muller; overleden Cornelia van Zon van Leeuwen; overleden Jan Stolk;
di. 20 apr.: overleden Leen van den Bergen; overleden Nora Kropman;
za.24 apr.: overleden Hans Schaareman; overleden Jan Mulder
zo.25 apr.: voor Ton en Jose die 35 jaar getrouwd zijn; overleden Tineke de Vreede; overleden Jan Bentvelsen; overleden ouders Leo en Cor van Rijn van Zon; overleden Dries en Jeanne van Zon Beentjes
di.27 apr.: overleden Henk Rigters; overleden Hans Schaareman; overleden Ine van der Burg ;

Vanuit het bestuur :

Door de aanvangstijd van Paaszaterdag, nl. 17.15 uur, aan te passen, kunnen alle vieringen gewoon doorgang vinden. Op Goede Vrijdag om 3.00 uur in de middag zal de kruisweg worden gebeden. In de avondviering van Goede Vrijdag kunt U bloemen meebrengen om bij het kruis te leggen. Een feest van redding en verlossing over de dood heen.

Het bestuur wenst u een mooie Goede Week en een **Zalig Pasen.**

Wil iedereen nog proberen in de kapel gezonde afstand te houden voor zover nodig, mogelijk en wenselijk.

Misschien is het goed om u mijn (Job Duijndam) nieuwe email adres te laten weten: Ramses0mozes@gmail.com .Achteraf is mijn telefoonnummer niet gewijzigd, dus 0152125391

Onze pastoor Maurice Reneerkens heeft een nichtje, dat in het komende studiejaar in Delft gaat studeren. Zij zoekt een kamer in Delft. **Wie van U weet of heeft een kamer beschikbaar voor deze rustige studente.** U kunt altijd melden bij Job of in dit geval bij M.Reneerkens.

Gebed om roepingen april 2021

Voor jongeren die geboeid raken door de boodschap van Christus 'Paasmysterie: dat ze zich durven toevertrouwen aan Hem die de zin van het leven is en zijn roepstem n hun leven mogen ontdekken en volgen.

Voor onze Kerk:

dat ze haar geloof in de Heer zo beleeft dat het velen inspireert de stem van de Heer te volgen in een levenskeuze.

Bidden we dat Jezus'lijden, dood en verrijzenis het hart van de mensen zo mogen raken dat ze bereid zijn Hem van nabij te volgen als priester , diaken of religieus, als christelijk gehuwden en ouders, als mensen die zich vanuit hun geloof engageren in onze samenleving.

Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand april 2021.

Voor degenen die in de strijd voor grondrechten hun leven riskeren onder dictaturen, autoritaire regimes en zelfs in democratieën in crisis.

Beste Kapelgangers,

Nu wij aan het begin van deze maand het Paastriduüm vieren en de Paastijd ingaan, mogen wij zien dat we reeds in de tunnel van deze tijd "het licht van de verrezen Heer" mogen ontvangen en daaruit mogen leven. In de Paaswake wordt het paaslicht ontstoken en volgen we in processie het licht van de paaskaars. Het is echter niet alleen een volgen, want tijdens deze processie ontvangen we het licht van de paaskaars. Dit alles verwijst naar Jezus Christus onze Heer en naar het licht dat Hij is en ons mensen schenkt. Hem achterna, omdat Hij het ware licht is en wij mogen leven vanuit zijn licht. In de tunnel van het leven, mogen wij reeds het licht van Christus ontvangen en zeggen of zingen daarom: Heer, wij danken U ! Tegelijkertijd zien wij ook uit naar het einde van de tunnel van het leven waar de Heer ons in zijn grote barmhartigheid het eeuwig licht zal geven.

Zeker ook wanneer we ons Doopsel serieus nemen, willen we de genade van het Doopsel met Pasen gaan vernieuwen en daardoor opnieuw beseffen dat we het licht van Christus reeds ontvangen hebben en wij nieuwe mensen, christenen, zijn geworden. Het Doopsel heeft ons binnengeleid in het Koninkrijk van God. We zien inderdaad ook uit naar de vervulling van het Rijk van God in het eeuwige leven, maar nu reeds schijnt het licht van Christus in ons en zijn we gemaakt tot kinderen van het licht. Bij het Doopsel vindt als verklarende plechtigheid de effeta-ritus plaats. Dit verwijst naar het feit dat Jezus tijdens zijn aardse leven een doofstomme door zijn gezaghebbend woord "ëffeta" horen en spreken teruggeeft. Direct na het ontvangen van het Doopsel ontvangt de gedoopte een zegening met de bede dat de oren worden geopend om het Woord van God te verstaan en met de mond het geloof te belijden. Vanwege de vernieuwing van het Doopsel die tijdens de liturgie van de Paaswake plaatsvindt, kunnen we ook op een geestelijke wijze deze ritus voltrekken. Zeker ook wanneer we ons willen bezinnen op het woord van God zouden we in een kort moment van gebed onze oren en mond door het effeta van de verrezen Heer kunnen laten zegenen: dat Hij ons oor, ons verstand, onze gedachten, ons hart, ja heel ons wezen moge openen om zijn verlossend, genezend en vernieuwend Woord te verstaan, om dan ook bewust de genade te ontvangen om het geloof in Hem in woord, gedachten, doen en laten bewust te belijden.