



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, tel. 06-40876397 /015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA februari 2021

di. 02 febr. 19.15: eucharistieviering . feest van de opdracht van de Heer in de tempel.
Pr. B.Wessel

vr. 05 febr. 19.15: eucharistieviering van het H.Hart v. Jezus. Pr.B.Beijk

za. 06 febr. 17.15: eucharistieviering van het 5^{de} zondag d.h.jaar. pr B.Beijk

zo. 07 febr. 10.30: hoogmis van de 5^{de} zondag d.h.jaar. pr. B.Beijk

di. 09 febr. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens

za. 13 febr. 17.15: eucharistie van de 6^{de} zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens

zo. 14 febr. 10.30: hoogmis van de 6^{de} zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens

di. 16 febr. 19.15: eucharistieviering pr. M.Reneerkens

wo.17febr. 19.15: eucharistieviering van Aswoensdag. Pr. B.Beijk

za. 20 febr. 17.15: eucharistie van de 1^{ste} zondag van de vasten. Pr.R.Jacobs

zo. 21 febr. 10.30: hoogmis van de 1^{de} zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs

za. 27 febr. 17.15: eucharistie van de 2^{de} zondag van de vasten. Pr. B.Beijk

zo. 28 febr. 10.30: hoogmis van de 2^{de} zondag van de vasten. Pr. B.Beijk

Andere feesten in de maand februari :

Wo.03 febr.: feest van de H.Blasius, bisscop en martelaar.

Vr. 05 febr.: feest van de H.Agatha, maagd en martelares

Za. 06 febr.: feest van de H.Paulus Miki en Gezellen, martelaar

Do. 11 febr.: feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Misintenties voor de maand februari 2021

di.02 febr.: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman;

vr.05 febr.: overleden Herman Maarten Kerindongo; overleden Netty Lawick van Pabst

za.06 febr.: voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;

zo.07 febr.: Overleden Louise lisette Maria Schimmel Thijs; overleden Francisca Clara Muller Weber ; overleden Bep Hoogduin; overleden Ben en Jan Steijger; overleden Piet Rijk; overleden Toon van de Heijden;

di.09 febr.: overleden Ine en Joop Moormann; overleden Ellen Langenhorst;

za.13 febr: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der Burg; overleden Hans Schaareman;

zo.14 febr.: overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs ; overleden Wim van Zon; overleden Nel van Zon; ; overleden Joop Rijk; overleden ouders van Paassen van Bohemen; overleden Paul Houtman;

di.16 febr.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt; overleden Pauline van der Heijden;
Wo.17 febr.:overleden Ine van der Burg; overleden Franciscus Muller;
za.20 febr.: voor al onze medewerkers; voor levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Jaap Uijlenbroek;
zo.21 febr. overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Franciscus Muller; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs; overleden Cornelia van Zon van Leeuwen; overleden Henk Rigters; overleden Jan Stolk;
di. 23 febr.: overleden Leen van den Bergen; overleden Nora Kropman;
za.27 febr.: overleden Hans Schaareman; overleden Jan Mulder
zo.28 febr.: overleden Bep Hoogduijn; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs; overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Jan Bentvelsen; overleden ouders Van Rijn van Zon;

Vanuit het bestuur :

In de afgelopen adventstijd heeft u voor het werk voor de blauwe zusters een mooi bedrag van 632,40 euro bijeen gebracht. Met het bedrag van de afgelopen vasten is dat samen 1260,65 euro. Ik zal de dankbrief uit Ecuador proberen te kopiëren en bijvoegen, zodat u weet waar dit geld voor gebruikt wordt. Ondanks de pandemie beperkingen een prachtig resultaat.

En nu komt ook alweer de actie kerkbalans op u af. We hopen dat u weer in staat bent om mee te werken om als prachtig huis van Onze Lieve Heer in stand te blijven. Gelukkig is voor het hele jaar al een rooster voor de priesters ingevuld. Pastoors B.Beijk, Maurice Reneerkens, Remi Jacobs en Bertus Wessel hebben meegewerkt aan de invulling daarvan . Wat zijn we toch boffers. Laten we bidden dat zij gezond zullen blijven. We boffen trouwens nog meer. Ons koor is uitgebreid met twee nieuwe leden mooi verdeeld , nl een alt Jeanne Sirks Wilking en een sopraan Marianne Windmeijer , waar we zo enorm behoefte aan hadden.

Misschien is het goed om u mijn (Job Duijndam) nieuwe email adres te laten weten: Ramses0mozes@gmail.com en mijn nieuwe telefoonnummer 015-8893137

Gebed om roepingen februari 2021

We bidden om geloofsgemeenschappen
Waarin het Woord van God zo mag klinken
Dat het de harten raakt en mensen in beweging brengt
Om Jezus van nabij te volgen...

We bidden om gezinnen waarin kinderen kansen krijgen
Om hun eigen levensroeping te ontdekken en vorm te geven...

We bidden om roepingen tot het priesterschap,
Het diaconaat en het religieuze leven
Dat met name jongeren moedig durven ingaan
Op de vriendelijke uitnodiging van de heer....

Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand februari 2021.

Dat vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, beschermd worden door de maatschappij en dat hun lijden gezien wordt en aandacht krijgt.

Maria Lichtmis (bezinning)

Langzaam maar zeker krijgt de zon weer meer kracht. Wij mensen hebben het licht nodig. Er zijn zelfs mensen die in de winter lichttherapie krijgen om psychisch niet ten onder te gaan aan de duisternis van de winter.

Over zonlicht gesproken: wij mensen kunnen echter ook zelf een lichtpuntje zijn. Wij hebben ook zelf wel eens het verlangen dat anderen ons optillen, al was het maar door een beetje aandacht.

In feite bezitten wij allemaal de capaciteit om een vreugdelicht te zijn, maar wij zijn ons er niet altijd van bewust. In feite betekent het feest van vandaag dat God ons uitnodigt zo'n vreugdevol lichtpuntje te zijn. En elk licht heeft zijn voedingsbron. Zonder die bron geen licht.

Het evangelie van deze feestdag reikt ons ook twee lichtpuntjes aan: Simeon en Hanna. Hun geloofsleven vertoont vele gelijkenissen met ons. Zij hebben een gewoon leven achter de rug. Hanna zelfs een leven van pijn en verdriet. Zij heeft slechts zeven jaar met haar man kunnen leven. Na de dood van haar man is zij al die jaren weduwe gebleven. En dat was een lange tijd. Het evangelie vertelt ons immers dat zij een weduwe was van vierentachtig jaar.

Simeon en Hanna, twee gewone mensen en toch ook weer groot. Groot in het geloof. Beiden hebben zij hun leven lang geleefd vanuit dat geloof. En wat hield dat geloof in? Zij verwachtten de komst van God in hun leven. Zij hebben lang moeten wachten. En dan mogen zij uiteindelijk de vruchten plukken van dat lange gelovige wachten. En zij hebben de vreugde van die vervulling niet voor zich gehouden: "zij spraken over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten." Het evangelie spreekt vandaag ook over licht. Simeon zegt, wanneer hij Jezus in zijn armen heeft: "Laat mij nu in vrede heengaan. Mijn ogen hebben immers het Licht mogen aanschouwen, dat voor de heidenen straalt". Simeon en Hanna zijn lichtpuntjes en waarom? Zij lieten zich verlichten en voeden door het Licht, die grote vlam Christus Jezus zelf. Christus is het grote Licht. De bijbel is vol van Hem. Maleachi roept ons vandaag toe: "En aanstonds treedt de Heer zijn heiligdom binnen. De Heer die gij zoekt, de engel van het Verbond". Christus is het Licht dat voor allen straalt, die bevrijding verwachten. Zelf zegt Hij: 'Komt allen tot Mij, die onder pijn en verdriet gebukt gaat. Ik zal u rust en verlichting schenken: Christus wil ons Licht zijn in de duisternis".

Kunnen wij een lichtpuntje zijn? Het zou een uitdagende oproep mogen zijn aan ons als gedoopte christenen in deze wereld. Wij hebben aan het begin van deze Eucharistieviering kaarsen ontstoken en gezegend. Het zijn de zichtbare tekens van ons geloof in Christus, het Licht van de wereld. Wat doen wij nu met die kaars? Verstoppen wij hem in de jas of de tas, opdat toch maar niemand ziet dat wij geloven in Jezus als het Licht van de wereld? Wij kunnen het licht van Christus ook uitdragen. Leven namelijk in de overtuiging, dat wij in Christus een vreugde ontvangen hebben, die wij met anderen mogen delen.