



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA januari 2021

vr.01 jan.11.00: hoogmis bij het Hoogfeest van de moeder Gods Maria. Pr. B.Wessel
za.02 jan.17.15: eucharistieviering van de Openbaring des Heren .pr. B.Beijk
zo.03 jan.10.30: hoogmis van de Openbaring des Heren. Pr.B.Beijk
di. 05 jan.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.09 jan.17.15: eucharistieviering van het feest van de Doop van de Heer.
Pr.M.Reneerkens
zo.10 jan. 10.30: hoogmis van het feest van de Doop van de Heer. Pr. M.Reneerkens
di. 12 jan. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.16 jan. 17.15: eucharistie van de 2^{de} zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs
zo.17 jan. 10.30: hoogmis van de 2^{de} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
di. 19 jan. 19.15: eucharistieviering pr. M.Reneerkens
za. 23 jan. 17.15: eucharistie van de 3^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
zo. 24 jan. 10.30: hoogmis van de 3^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di. 26 jan. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za. 30 jan. 17.15: eucharistie van de 4^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Wessel
zo. 31 jan. 10.30: hoogmis van de 4^{de} zondag door het jaar. Pr. B.Wessel

Andere feesten in de maand januari :

25 jan. Feest van de bekering van de H.Apostel Paulus

28 jan. Feest van de H. Thomas van Aquino

31 jan. Feest van de H.Don Bosco

Misintenties voor de maand januari 2021

vr 01 jan.: voor alle weldoeners van kapel; voor overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs;
za.02 jan.: overleden Henk Rigters; Overleden Joop Schimmel;
zo.03 jan.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden; overleden Netty Van Lawick van Pabst; overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs
di.05 jan.: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman;
za.09 jan.: voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;
zo.10 jan.: overleden Louise lisette Maria Schimmel Thijs; overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Bep Hoogduijn; overleden Wim Bentvelsen; overleden Piet Rijk; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Cis Bom van Zon; overleden Kees van der Loos;
di.12 jan.: overleden Ine en Joop Moormann; overleden Ellen Langenhorst;
za16 jan.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der Burg;
zo.17 jan.: overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs;overleden Ton van der Reijken Verkerk ;

overleden Nel van Zon; overleden Wim Bentvelsen; overleden Joop Rijk; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Leo van Rijn; overleden Jan Bentvelsen;

di.19 jan.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt; overleden Pauline van der Heijden;

za.23 jan.: voor al onze medewerkers; voor levenden en overledenen van de familie Rijk;

zo.24 jan.: voor de jarige Katarzina van der Reijken Skrobol ; overleden Francisca Clara Muller Weber; overleden Franciscus Muller; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs

di. 26 jan.: overleden Leen van den Bergen

za.30 jan.: overleden Hans Schaareman; overleden Jan Mulder

zo.31 jan.: overleden Bep Hoogduijn; overleden Louise Lisette Maria Schimmel Thijs; overleden Francisca Clara Muller Weber;

Vanuit het bestuur.

Het bestuur wenst u een coronavrij, gezond, gezegend en enerverend 2021. We hopen dat het verschillend denken over ieders reactie op de regels en gebeurtenissen rond de corona, niet onze onderlinge verhoudingen en genegenheid zullen schaden.

Wij willen ook weleens melden dat we ontdekt hebben dat er wel een kleine 30 mensen zijn die zich op enigerlei manier inzetten voor onze kapelgemeenschap. Dat kan zijn in het onderhoud, als lectrice, koster, chauffeur, dirigent, organist, zanger(es), zorgend voor de versiering of voor de koffie, schoonmaak en vaat en dan ben ik er vast nog niet. Wat een heerlijk idee dat zoveel mensen zich voor elkaar inzetten. En natuurlijk: bedankt daarvoor.

Er zijn nog kalenders !!!

Gebed om roepingen januari 2021

"De oogst is groot..."

En op dat woord zijn door de eeuwen heen

Ontelbaar velen opgestaan om de Heer te volgen.

Bidden we dat God ook in deze tijd

Zijn Geest zendt en met liefde ziet naar onze gezinnen,

Onze gemeenschap, onze parochie,

En dat Hij met name jonge mensen in zijn dienst roept

Opdat zij in Jezus' spoor de weg van zelfvergeten liefde gaan.

Voor allen die zich geroepen weten:

Dat ze met een trouw hart Gods roepstem koesteren

En met eenvoud in denken en doen zich geheel aan Gods dienst wijden.

Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand januari 2021.

Dat de Heer ons de genade geeft om in volle broederlijkheid met onze broeders en zusters van andere religies te leven, biddend voor elkaar en open voor iedereen.

Beste kapelgangers.

Het nieuwe jaar begint met goede wensen en voornemens: gelukkig Nieuwjaar, een zalig Nieuwjaar! Het woord van God in de liturgie van de eerste dag van het nieuwe jaar des heren 2021 begint ook met een zegenwens: "Moge de Heer u zegenen en behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken! "Het is de zogenaamde Aäronszege: via Mozes, de profeet, krijgt Aäron, de priester, deze woorden, om aldus de Israëlieten te zegenen. Vervolgens gebeurt ook wat God toezegt: het volk wordt gezegend. God zelf zegent door middel van de priester Aäron. In feite gebeurt in de liturgie hetzelfde, maar dan op vervulde wijze: in opdracht van de hogepriester en profeet Jezus, de Zoon van God, zegenen de paus, de bisschoppen en priesters het volk Gods. In de Aäronszege

horen we "dat de Heer de glans van zijn gelaat over ons zal spreiden" en dat "de Heer zijn gelaat naar ons zal keren." Via de uiterlijk glans komt het gelaat zelf naar ons toe. Daar we de teksten uit het Oude Verbond altijd moeten lezen vanuit het Nieuwe Verbond, wordt hier duidelijk dat het gaat om het gelaat van Christus. In Hem toont God zijn wezen, in Hem openbaart God zijn liefde, in Hem keert God zijn gelaat naar ons toe. Jezus Christus is het gelaat van God! "Wie Mij ziet, ziet de Vader!" Daarom betekent de zegen van God voor ons christenen in feite: Jezus keert zich in zijn barmhartigheid en liefde naar ons toe, van Hem ontvangen we het leven! Dat is in feite ook de grote opdracht die de Kerk ontvangen heeft: het gelaat van Jezus aan de wereld tonen. Want Hij brengt redding, verlossing, genezing en hoop. Dat is zijn Naam: God brengt redding! Met deze zegen mogen we nu aan het nieuwe jaar beginnen: God die opnieuw in Christus zijn gelaat toont. Wie derhalve vervuld is met de glans van zijn gelaat, is ook in staat anderen dit gelaat te tonen: in gebed, in goede werken en in offerbereidheid.

We beginnen het nieuwe jaar met het hoogfeest van Maria, de Moeder van God. Haar Zoon en Maria zelf groeten we in het "wees gegroet". "Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot." We zouden dit gebed ook kunnen aanvullen met de woorden: "en gezegend zijn wij, daar God zijn gelaat naar ons keert."