



# Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946  
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,  
telefoon/fax 0174-514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

---

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

---

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

## **LITURGISCH PROGRAMMA DECEMBER 2020**

di.01 dec. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk  
vr.04 dec. 19.15: eerste vrijdag van de maand . Pr. B.Beijk  
za.05 dec. 17.15: eucharistieviering van de 2<sup>de</sup> zondag van de Advent. Pr. B.Beijk  
zo.06 dec. 10.30: hoogmis van de 2<sup>de</sup> zondag van de Advent. Pr. B.Beijk  
di. 08 dec. 19.15: eucharistieviering **Hoogfeest van Maria 's Onbevleete Ontvangenis.**  
Pr.M.Reneerkens  
za.12 dec. 17.15: eucharistieviering van de 3<sup>de</sup> zondag van de Advent. Pr. M.Reneerkens  
zo.13 dec. 10.30: hoogmis van de 3<sup>de</sup> zondag van de Advent. Pr. M.Reneerkens  
di. 15 dec. 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens  
za.19 dec. 17.15: eucharistieviering van de 4<sup>de</sup> zondag van de Advent. Pr. R.Jacobs  
zo.20 dec. 10.30: Hoogmis van de 4<sup>de</sup> zondag van de Advent. Pr. R.Jacobs  
di. 22 dec. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk  
do.24 dec. 22.00 Kerstnacht viering . Pr. R.Jacobs.  
vr. 25 dec. 11.00 Hoogfeest van Kerstmis Pr. M.Reneerkens  
za. 26 dec.10.30: eucharistieviering van de 2<sup>de</sup> Kerstdag. Pr. R.Jacobs  
zo. 27 dec.10.30: Hoogmis van de H.Familie. Pr. B.Wessel  
di. 29 dec. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Wessel  
do.31 dec. 17.15: Oudejaars viering . Pr. B.Beijk

## **Andere feesten in de maand december**

**03 dec.: H.Franciscus Xaverius**  
**14 dec.: H.Johannes van het kruis**  
**26 dec.: H.Stefanus, eerste martelaar**  
**28 dec.: Feest van de H.Onnozele Kinderen**  
**31 dec.: H.Silvester 1**

## **Misintenties voor de maand december 2020**

di.01 dec.: overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Joost Zomerdijk;  
vr.04 dec.: voor al onze medewerkers; voor alle kinderen in ons land, dat sint nog kan bestaan;  
za.05 dec.: overleden Henk Rigters; overleden Joop Schimmel;  
zo.06 dec.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Toon van der Heijden;  
overleden Piet Rijk; overleden Annie Dessens van der Heijden;  
overleden Bep Hoogduijn; overleden Kees van der Loos;  
overleden Netty Van Lawick van Pabst;  
di. 08 dec.: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman;  
za.12 dec.: voor al onze weldoeners; overleden Jan en Lenie Hoes;  
zo.13 dec.: overleden Bep Hoogduijn; overleden Wim Bentvelsen;  
overleden Piet Rijk; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Annie Dessens van der Heijden ; overleden Cis Bom van Zon;  
di.15 dec.: overleden Ine en Joop Moormann; overleden Ellen Langenhorst;  
za.19 dec.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der Burg

zo.20 dec.: overleden Nel van Zon; overleden Wim Bentvelsen; overleden Joop Rijk; overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Netty van Lawick van Pabst; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Annie Dessens Van der Heijden; overleden Leo van Rijn; overleden Jan Bentvelsen;  
di. 22dec.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt; overleden Pauline van der Heijden;  
do.24dec.: dat de mensen weer op zoek gaan naar de ware betekenis van Kerstmis; voor levenden en overledenen van de familie Rijk;  
vr.25 dec.: voor de jarige Marja van der Voort; voor al onze kapelgangers;  
za.26 dec.: overleden Leen van den Bergen  
za.26 dec.: overleden Hans Schaareman; overleden Jan Mulder  
zo.27 dec.: overleden Bep Hoogduijn; overleden Pauline van der Heijden  
di. 29 dec.: om genezing voor alle zieken van onze kapelgemeenschap;  
do.31 dec.: voor alle weldoeners van onze kapelgemeenschap; voor onze priesters

### **De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit !**

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit !" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen./ De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd ( zie ook op internet: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl))

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam of Niek of Corry Zeestraten. De kalender Kost € 7,95.

### **Vanuit het bestuur**

Eerst wil ik u vragen om goed te kijken naar de vieringen en de aanvangstijden daarvan. Bij het ter perse gaan van dit maandblad, ga ik er vanuit dat alles normaal verloopt in deze rare coronatijd. Omdat met kerstmis mensen in onze kapel komen die wij normaal niet zien, zal het een puzzel worden om alles in goede banen te leiden. Maar natuurlijk gaan onze eigen parochianen altijd voor. Als u het veilig vindt, kunt u zich opgeven op de kapelapp. Of mij bellen op 0640876397. Wij wensen ieder een mooie Kersttijd en een zegenrijk Nieuwjaar.

### **Gebed om roepingen december 2020**

Dat de Heer ook in onze dagen bisschoppen, priesters en diakens roept om zijn Rijk te verkondigen. Dat zij op voorspraak van de Moeder Gods Maria, van sint Jozef en van alle heiligen rondom de kribbe zich mogen geven voor het evangelie.

Dat jongeren hun weg mogen vinden in onze kerk, dat we oor, oog en hart voor hen hebben, opdat Gods roepstem er gehoord mag worden.

Dat de Heer, die zich aan zijn kerk heeft toevertrouwd en haar zichzelf in handen heeft gegeven, onze geloofsgemeenschap mag zegenen met roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven, opdat zij Hem present stellen en uitdragen in ons midden.

### **Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand december 2020.**

Dat onze persoonlijke relatie met Jezus Christus gevoed wordt door het Woord van God en een leven van gebed.

### **Beste kapelgangers.**

Verwachtingsvol uitzien naar iets, is dit jaar een heel ander gevoel dan de advent van elk jaar. Uitzien naar de komst van de Vredevorst of uitzien naar een vaccin voor de coronapandemie? Elk jaar in de geest ons voorbereiden op kerstmis is een soort gewoonte geworden. Ben je er wel of niet veel mee bezig, het maakt Kerstmis niet minder waarschijnlijk. Maar verplicht al 10 maanden in angst en onzekerheid leven vanwege mogelijke besmetting waarbij niet je eigen leven maar ook dat van anderen een grote rol spelen, is waarschijnlijk een ervaring die dagelijks op je kan drukken. Het is zo dichtbij en je kunt er niet langs en je kunt het zeker niet ontkennen en komt de oplossing wel? Wat is het verschil: uitzien naar Kerst of uitzien naar een veilige toekomst? De oplossing bij corona ligt in mensenhanden en de komst van het kerstkind ligt in Gods hand. Het

wordt pas hetzelfde als de mensen hun mensenwerk in Gods hand leggen. Het verschil wordt ook nog anders als we gaan kijken naar ons eigen menselijk gedrag. Het virus dat al veel langer in de wereld ronddwaalt en dat God op een zijspoor zet, ondervinden we ook elke dag maar we zijn er langzaam aan gewend : kerken sluiten; als je gelooft , ben je vast een simpele ziel ; mensen voelen zich God en bepalen wel het leven zelf; de media zijn de nieuwe terreur even als de zogenaamde democratie in het vaststellen wat het leven moet inhouden. Het gaat zo sluimerend dat we niet in de gaten hebben hoe ziekmakend of dodelijk het is voor het ware geluk. Bij corona dringt het gevaar zich aan ons op en dus ook de maatregelen om er iets aan te doen. Ten aanzien van de Vredevorst met Kerstmis is het aan onszelf om er aan te werken en er voor open te staan. Corona is dreigend , maar kerstmis is de ultieme uitnodiging om ons te richten op Onze Redder van de wereld. Maar de belofte van het succes is met Kerstmis veel groter, want Hij is de alfa en de omega en uiteindelijk is het Christus die overwint. We moeten natuurlijk niet gemakzuchtig worden en denken dat God ons wel redt. God neemt ons serieus en heeft ons naar zijn beeld en gelijkenis geschapen en geeft ons ook de kans om via intens leven met het bijbehorende lijden de ware vrede en geluk te bereiken. Met deze gedachten wil ik u een Zalig Kerstmis en een Gezegend 2021 toewensen met groot vertrouwen dat alles goed komt.

Job Duijndam.