



Informatieblad Sint Hippolytuskapel

voorheen *Heilige Geestkapel*

Oude Delft 118 9 hoek Nieuwstraat), 2611CG Delft, tel. 06-22696946
Pastoraat (adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Franssen, Kerklaan 122, 2678SZ De Lier,
telefoon/fax 0174-514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg, tel. 06-23722073

Postadres:	G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres:	J.J.M. Duijndam, C. Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening:	NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds:	NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v. Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft.
Internet:	www.hippolytuskapel.nl

*Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17:15 uur, elke zondag 10:30 uur Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19:15 uur.*

LITURGISCH PROGRAMMA september 2020:

di.01 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
vr.04 sept. 19.15: eucharistieviering eerste vrijdag. Pr. B.Beijk
za.05 sept. 17.15: eucharistieviering van de 23^{ste} zondag van het jaar. Pr B.Beijk
zo.06 sept. 10.30: hoogmis van de 23^{ste} zondag door het jaar. Pr. B.Beijk
di.08 sept. 19.15: eucharistieviering, feest van Maria's geboorte. Pr. M.Reneerkens
za.12 sept. 17.15: eucharistieviering van 24^{ste} zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
zo.13 sept. 10.30: hoogmis van de 24^{ste} zondag door het jaar. Pr.M.Reneerkens
di. 15 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens
za.19 sept. 17.15: eucharistieviering van de 25^{ste} zondag door het jaar. Pr.R.Jacobs
zo.20 sept. 10.30 hoogmis van de 25^{ste} zondag door het jaar. Pr. R.Jacobs
di.22 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr.R.Jacobs
za.26 sept. 17.15: eucharistieviering van de 26^{ste} zondag door het jaar. Pr.B.Beijk
zo.27 sept. 10.30: hoogmis van de 26^{ste} zondag door het jaar. Pr.B.Beijk
di. 30 sept. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Beijk

Anderen feesten in de maand september:

04 sept. Gedachtenis van de H.Gregorius de Grote, paus en Kerkleeraar.
08 sept. Feest van Maria's geboorte.
12 sept. Feest van de H.Naam van Maria
14 sept. Feest van de Kruisverheffing.
15 sept. Feest van de H.Maagd Maria, moeder van smarten
21 sept. Feest van de H.Matteus, apostel en evangelist
23 sept. Feest van de H.Pius van Pietrelcina, pater Pio
29 sept. Feest van de HH.Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Misintenties voor de maand september 2020

di. 01 sept.: voor Corry en Ingrid van der Krogt; overleden Joop Schimmel;
vr. 04 sept.: voor genezing van Anneke Wolvekamp; overleden Joop Pieterse;
za. 05 sept.: overleden Rhonda van de Biggelaar; overleden Ton van de Burg;
overleden Hans Schaareman;
zo. 06 sept.: overleden Netty Van Lawick van Pabst; overleden Pauline van der
Heijden; overleden Toon van der Heijden; overleden Jan en Ben
Steijger; overleden Piet Rijk; overleden Koos van der Maarel
di. 08 sept.: overleden Sjaan van der Kley; overleden Henk Rigters;
overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Nel van Zon ; overleden
Ine en Joop Moormann;
za. 12 sept.: overleden Paul Houtman; overleden Frans en Wil Sedee
Romeijn;

- zo.13 sept.: overleden Piet Rijk; overleden Franciscus Muller; overleden Ine van der Burg; overleden Netty Van Lawick van Pabst; overleden Joop Rijk; overleden Cornelis en Cornelia van Zon van Leeuwen
- di.15 sept.: overleden Jan Stolk; overleden Toon en Jopie van Adrichem;
- za.19 sept.: overleden Rhonda van den Biggelaar; overleden Jan en Lenie Hoes;
- zo.20 sept.: overleden Piet Rijk; levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Netty Lawick van Pabst; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;
- di.22 sept.: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse;
- za.26 sept.: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt ;overleden Ton van der Burg; overleden Ad Broeders;
- zo.27 sept.: voor alle zieken van onze gemeenschap; overleden Kees van der Loos; voor overleden Netty Van Lawick van Pabst; overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Piet Rijk; overleden ouders Van Rijn van Zon;
- di.30 sept.: voor onze priesters ; voor overleden Henk Rigters; overleden Jan Mulder;

Vanuit het bestuur

De afgelopen maand hebben we na Netty Lawick van Pabst nu ook Piet Rijk verloren, de broer van Joop. Laten we bidden voor hun zielenrust. Piet is in onze kapel in besloten kring begraven.

We zijn blij dat in deze coronatijd alles in de kapel in redelijke rust en vanzelfsprekendheid kon doorgaan. De priesters waren altijd present en de koster , de onderhoudsmensen , de koffieschenkers en het koor zijn gewoon doorgedaan in een wat afgeslankte vorm. Trees de Jong is ook steeds als een stille maar o zo'n sterke kracht door gegaan met de zorg voor de kapel. Dank voor al deze geweldige inzet. Wat zouden we zonder hen moeten.

Gebed om roepingen september 2020

Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mannen mag ontluiken. Dat God de gezindheid van onze Heer Jezus Christus in het hart van vele jonge mensen stort, dat hun vertrouwen gesterkt wordt, hun liefde verruimd, dat ze geraakt worden met het vuur van zijn Geest, opdat ze bereid zijn alles op te geven om de Heer te volgen. Dat de Heer een nieuwe lente schenkt aan de kerk in ons land, doordat velen hun roeping tot het priesterschap, diakonaat of het religieuze leven waarmaken.

Gebedsintentie van de Heilige Vader paus Franciscus voor de maand september

Dat de hulpbronnen van onze planeet niet geplunderd worden, maar op een rechtvaardige en respectvolle manier worden gedeeld.

Beste Lezers,

Aan het begin van de vorige maand hebben we gehoord dat de apostel Paulus ervan overtuigd is, dat niets hem en ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Jezus Christus.

Nu, aan het begin van deze nieuwe maand september horen we de apostel Paulus zeggen: Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde... de liefde vervult de gehele wet." De bezinning op het Woord van God is een bezinning op de liefde van God, die door het Woord, Jezus Christus, ons is meegedeeld. Bezinning moet leiden tot een innerlijke verandering van leven, van bedoelingen, van gevoelens, van denken , van werken. Bezinning op de liefde van God verandert ons leven, omdat de levende God ons heil, ons leven, onze verlossing en ons uiteindelijk geluk voor ogen heeft. God heeft zich meegedeeld en blijft zich meedelen. De tijd die we nemen om ons op zijn Woord en dus op zijn liefde te bezinnen is een tijd van genade en van heil, een tijd die tot zegen strekt

voor ons persoonlijke leven. God zegent ons in en door de bezinning, we worden daardoor tot zegen voor de anderen. God bemint ons en maakt ons tot mensen die beminnen.

God beminnen en de naaste beminnen als uzelf, zo wordt de gehele wet samengevat en door God tot vervulling gebracht in de komst van zijn Zoon: de mens geworden liefde van God.

Deze twee geboden samen bezien heeft verschillende aspecten. We zouden bij God kunnen beginnen: Hij heeft ons het eerst bemind en legt de liefde in ons hart, opdat we zo vanuit ons binnenste ook de anderen kunnen en willen beminnen.

We kunnen ook bij onze naasten beginnen: de liefde die we voor een naaste ondervinden, brengt ons bij het besef dat deze liefde een geschenk is. Een mens te kunnen of te mogen beminnen maakt ons deelachtig aan de liefde die God heeft. Zijn liefde strekt zich uit tot elke mens, niemand is hier van uitgesloten ! De liefde die ik persoonlijk voor een concrete naaste ondervind, is daarbij een genade die mij vanuit God gegeven wordt: om zijn liefde concreet te maken naar deze mens of naar meerdere mensen. In het huwelijk of in een vriendschap wordt dit heel persoonlijk ervaren.