

Beste Kapelgangers :

Meimaand, Mariamaand. In deze maand richten wij ons in het bijzonder tot Maria en bidden we om haar voorspraak en bescherming. Juist in deze tijd waarin mensen angstig zijn en zich blootgesteld weten aan levensbedreigende krachten, is een bewuste toevlucht tot Maria een troost en hulp die van God komt. Maria, heil van de zieken en toevlucht van de zondaars wordt ook aangeroepen als hulp van de Chtistenen. Zij wil ons helpen om ons christelijk bestaan in het licht van God en zijn genade te zien, te beleven en te bezinnen.

Bovendien horen we op de eerste zondag van mei in de liturgie van de Eucharistie: "want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen." In tijden van nood en ziekte, waarbij diepere levensangsten naar boven komen, is de oproep tot bekering en geloof een boodschap die vertrouwen schenkt. In God zijn we geborgen! Wat er ook gebeurt, hoe het met ons persoonlijk en ook als mensheid afloopt: Jezus, de herder en behoeder van onze zielen roept ons op tot groot vertrouwen in Hem, die voor ons gestorven, verrezen en verheerlijkt is. Hij is de Emmanuel, God met ons, en tevens ook de hogepriester die zit aan de rechterhand van de Vader om voor ons mensen ten beste te spreken en ons genade, barmhartigheid en tijdige hulp te schenken. In een tijd waarin het leek, dat we het zonder God voor elkaar krijgen, beseffen we maar al te goed- zelfs aan den lijve- dat we zonder Hem verloren lopen. Tijden van nood roepen op tot een nieuwe bezinning: hoe staat het met geloof in Hem die ons bemint en ons belooft dat Hij alles ten goede zal leiden. Door kruis en verrijzenis leidt Hij ten goede. Dat is de 4e weg van God zelf: Jezus, de Zoon van God openbaart ons deze weg ten leven.

Vanaf het kruis schenkt Jezus ons zijn moeder. Zij weet wat sterven is, zij weet wat verrijzen is. Moge Maria, de moeder van de Heer en de moeder van de Kerk, ook u onder haar beschermende mantel plaatsen en u helpen te vertrouwen op Jezus, de goede herder en behoeder van uw ziel.



Informatieblad Sint Hippolytuskapel voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel. 0622696946 ...
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Franssen, Kerklaan 122, 2678 SZ
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie)
te Delft. Internet: www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

LITURGISCH PROGRAMMA mei 2020

- vr.01 mei 19.15: eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.02 mei.17.15: eucharistieviering 4^{de} zondag van Pasen
Palmzondag.pr.B.Beijk
zo.03 mei 1030:Hoogmis op de 4^{de} zondag van Pasen Pr. B.Beijk
di.05 mei 19.15: bevrijdingsdag; eucharistieviering. Pr.B.Beijk
za.09 mei 17.15 eucharistie van de 5^{de} zondag van Pasen. Pr. M. Reneerkens
zo.10 mei 10.30 Hoogmis van de 5^{de} zondag van Pasen. Pr. M.Reneerkens
di.12 mei 19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens
za.16 mei.17.15: eucharistie van de 6^{de} zondag van Pasen pr. R.Jacobs
zo.17 mei.10.30: hoogmis van de 6^{de} zondag van Pasen. pr.R.Jacob
di.19 mei.19.15: eucharistieviering .pr.M.Reneerkens
do.20 mei 10.30 hoogmis van Hemelvaartsdag. Pr. B.Beijk
za.23 mei 17.15:eucharistieviering van de 7^{de} zondag van Pasen .pr.B.Beijk
zo.24 mei10.30 hoogmis van de 7^{de} zondag van Pasen pr.B.Beijk
di.26 mei.19.15:eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.30 mei 17.15 eucharistie van hoogfeest van Pinksteren. Pr. B.Beijk
zo.31 mei 10.30 hoogfeest van Pinksteren. Pr. B.Beijk

Andere feesten in de maand mei

01 mei feest van de H.Jozef, de arbeider
13 mei feest van de H.Servatius, bisschop

Misintenties voor de maand mei 2020

Het is onmogelijk om de intenties voor deze maand vast te leggen op een vaste datum. Daarom wil ik een aantal intenties opgeven om bij ieder in herinnering te brengen om in uw persoonlijk gebed op te nemen. Later zal ik zo mogelijk weer een rooster maken als er weer eucharistievieringen zijn. We kunnen bidden voor alle mensen die in de war en onzekerheid zijn en misschien ook angstig in verband met de coronacrisis met alle gevolgen voor hun dagelijks bestaan.

We bidden om een snelle beëindiging van dit virustijdperk.

We bidden dat mensen uit deze crisis de positieve lessen kunnen leren om meer op God te vertrouwen dan de aardse wetenschap alleen en u kunt vast nog een ander aantal ervaringen bedenken.

Natuurlijk kennen we onze kapelgangers die ons gebed hard nodig hebben en vooral zij die met ziekte en kwalen te kampen hebben. We willen niemand kwijt.

We kunnen ook bidden voor onze overledenen zoals : Jan en Ben Steijger, Paul Houtman, Jaap Uijlenbroek, Joop Rijk, Ton van der Burg, Joop en Ineke Moormann, mevr. Stift van der Goes en alle anderen die wij kennen vanuit onze kapel.

Er zijn genoeg intenties dus om voor te bidden en u weet er zelf ook nog vast een aantal.

Vanuit het bestuur.

Het zijn voor ons allen barre tijden. Toch denk wel eens. Als we bedenken dat we monnik zijn geworden in onze cel, van luxe en gemak verstoken, kunnen we meer , dieper op gaan in gebed. We mogen van deze tijd ook de zegeningen zoeken.

Maar in deze tijd lopen we ook kans dat we elkaar uit het oog verliezen en dat mag niet gebeuren. Als iemand van U behoefte heeft aan contact . laat het weten via Anne 0623722073 of Job 0640876397. Ook als U mensen kent die we niet moeten vergeten, laat het weten. Vooral onze mensen die in een verzorgingshuis zitten en niet bezocht mogen worden. Ik denk aan Corry van der Krogt; Wies Schimmel, Piet Rijk en Netty Lawick van Pabst en er zijn er natuurlijk meer. Help ons elkaar vast te houden.

Met onze pastoor Bosco Beijk gaat het wonderwel goed. De operatie was zeer geslaagd en hij is in eerste instantie gezond verklaard. OP Paaszaterdag om 17.15 uur heeft hij bij ons een

Paaswake gehouden en de paaskaars , het wijwater en de palmtakjes gewijd. U kunt op zondagen nog een palmtakje uit de kapel meenemen.

Om elkaar te kunnen vinden hebben wij onze kapelsite waar van alles opstaat. Maar er bestaat ook een **kapelapp**. Als u alle info snel wil kunnen volgen, kunt u zich opgeven voor de kapelapp. Dit kan als u een 06-nummer heeft. Als u met de kapelapp mee wilt doen kunt u een appje sturen naar Anya Huyzers en dan zal zij u opnemen in de kapelappgroep. Haar 06-nummer is 0614883270.

In mei zal elke zondag de kapel open zijn van 10.30 tot 11.30 uur voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te kunnen steken . Ook kunt u een geconsacreerde hostie van het altaar nemen. Deze zijn in een plastic afgesloten zakje voor u neergelegd.

De Kerkbalans van harte aanbevolen. En U begrijpt dat er nu geen collectes worden gehouden en ook geen vastenactie wordt gehouden. U kunt altijd iets van deze zaken overmaken op rekening van de kapel

Gebed om roepingen mei 2020

Voor de herders van de Kerk: dat zij ons voorgaan in de liefde tot God en tot de naaste en zo velen inspireren de Goede Herder te volgen.

Voor de jongeren: dat velen van hen hun ja-woord willen geven op Gods roepstem tot het priesterschap.

Voor hen die zich voorbereiden op een taak in het pastoraat: dat het voorbeeld en de voorspraak van Maria hen sterkt en bevestigt in hun roeping.

Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand mei.

Dat de diakens in hun trouwe dienst aan het Woord en de armen een bezielend teken mogen zijn voor de hele Kerk.