

Beste Kapelgangers :

Bij velen leeft de gedachte dat je van elkaar inzet voor de ander mag verwachten. Maar dat ieder ook recht heeft op een eigen leven. God vraagt niet het uiterste van een mens. Bij het offer van Abraham is dat duidelijk. Wanneer aan Abraham wordt gevraagd om zijn enige zoon te offeren, is Abraham daartoe bereid. Ook al weet hij dat hiermee zijn verwachting van een groot volk wordt teniet gedaan. Op het moment dat hij Isaäk wilde doden, hield een engel zijn hand tegen: "Raak de jongen met geen vinger aan, doe hem niets." Dit was voor Abraham een teken dat God niet tot het uiterste wil gaan. Het was een signaal voor een aan God toegewijd mens naar de volkeren om hem heen dat het offeren van het eerste kind niet bij het geloof in God hoort. God wil geen mensenoffers. Bij Jezus komt alles in een ander licht te staan. Jezus' liefde voor de Vader is oneindig groot. Maar ook de liefde van God voor Jezus is oneindig groot. Samen willen zij het offer brengen om het verbond tussen God en de mensen te herstellen. Het offer van Jezus'leven wordt gebracht voor het heil van de mensen. Door zijn dood heeft Hij voor de mensen die van God waren afgedwaald de poort naar God opnieuw geopend. Jezus is daarom meer dan een joodse hogepriester die offers in de tempel opdraagt. Hij is de hogepriester die zijn eigen leven aan God geeft tot verzoening van de zonden. Dat gebeurt iedere keer in de Eucharistie. Hij blijft het lam dat de zonden van de wereld wegneemt. Die zelfgave wordt ook van ons als christenen gevraagd. Heel wat ouders schenken zich helemaal weg voor hun kinderen. Heel wat mannen en vrouwen investeerden hun leven in de inzet voor arme en weerloze mensen. Zelfs wanneer hun leven in gevaar kwam, bleven zij op hun post en lieten de mensen niet aan hun lot over. Deze voorbeelden bestaan tot in onze tijd. Hiermee lijken ze op Jezus die zijn leven voor ons gaf. Bij priesters en religieuzen mag dat op een nadrukkelijke wijze zichtbaar zijn. Niet alleen maar bidden en werken enook een beetje voor jezelf houden. Maar heel je leven geven voor God ten dienste van de mensen. Het is het verlangen van mensen die in de heiligheid hun opdracht vervullen. 4 Juni is vooral bedoeld voor de priesters, met een oproep tot heiligheid.



Informatieblad Sint Hippolytuskapel voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel.0622696946 ...
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Fransen, Kerklaan 122, 2678 SZ
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A,2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie)
te Delft. Internet: www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

LITURGISCH PROGRAMMA juni 2020

Zo.31 mei 10.30 Hoogfeest van Pinksteren. Pr. B.Beijk
Ma. 01 juni 10.30 Tweede Pinksterdag pr. B.Beijk
vr.05 juni 19.15: eerste vrijdag van de maand; eucharistieviering. Pr. B.Beijk
za.06 juni.17.15: eucharistieviering van Drievuldigheidszondag.pr.B.Beijk
zo.07 juni 1030:Hoogfeest van Drievuldigheid. Pr. B.Beijk
di.09 juni 19.15: nog geen viering.
za.13 juni 17.15 Eucharistieviering van de 15^{de} zondag door het jaar. Pr. M.
Reneerkens
zo.14 juni 10.30 Hoogfeest van het H.Sacrament. Sacramentsdag. Pr.
M.Reneerkens
di.16 juni 19.15: nog geen viering
vr.!(juni: 19.15 Hoogfeest van het H.Hart van Jezus
za20 juni17.15: eucharistieviering van de 16^{de} zondag door het jaar. pr. R.Jacobs
zo.21 juni10.30: hoogmis van de 16^{de} zondag door het jaar. pr.R.Jacobs
di.23juni.19.15: nog geen viering.
za.27 juni 17.15:eucharistieviering van de 17^{de} zondag door het jaar .pr.B.Beijk
zo.28 juni10.30 hoogmis van de 17^{de} zondag door het jaar. pr.B.Beijk
di.29 juni.19.15:nog geen viering.

Vanuit het bestuur

Beste medeparochianen

Hoe vervelend en misschien zelfs irritant ook. Ik wil u informeren over de bisschoppelijke gegevens i.v.m. het coronavirus.
Als u meent zelf ziek te zijn. Blijf dan veiligheidshalve thuis.

U kunt in de toiletten uw handen wassen wat wordt geadviseerd. U kunt ook met de verstuiver dettol op uw handen spuiten en met een papieren zakdoek schoonvegen.

Als u naar de kapel wilt komen, dan moet u zich aanmelden omdat we niet meer dan 30 personen mogen toelaten en een boete van 400 euro is doodzonde. Dat kan via de kapelapp of telefonisch bij mij, Job, met telefoonnummer 0640876397 of 0152125391.

In de kapel zijn rode stickers geplakt op de banken. Er zijn ook grotere stickers om de plaatsen aan te geven. Wilt u in ieder geval gaan zitten op een plaats met een sticker, dan is anderhalve meter enigszins gewaarborgd. Natuurlijk kunt u wel naast uw eigen partner gaan zitten.

Het communiceren gaat als volgt. Vooraf zijn met handschoenen aan de h.hosties in plastic zakjes gedaan die afgesloten zijn. Deze h.hosties liggen op het altaar naast elkaar. Bij de communie kan ieder na elkaar naar voren komen en een zakje met hostie mee naar de plaats nemen. Daar kunt u rustig en eerbiedig de h.hostie uitnemen en nuttigen. De plastic zakjes worden niet hergebruikt maar moeten wel verzameld worden om te kunnen purificeren.

Dat betekent dat u de zakjes na de viering in de hal achter laat in een mandje, zodat ik die thuis kan schonen en eventuele resten kan oplossen en op de juiste plaats brengen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat niemand iets kan overkomen. Ook de priester niet, want hij hoeft de hostie niet aan te raken en bij u in de buurt te komen. Bij het halen van de h.hostie kunt u de gewenste afstand in acht nemen.

In de maand juni zullen we de dinsdag nog geen eucharistieviering houden. Als alles goed gaat, zullen we dat in juli weer opstarten.

Andere feesten in de maand juni:

1 juni: H.Maria, moeder van de Kerk

4 juni: feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester

5 juni: feest van de H.Bonifatius, bisschop en gezellen,
Martelaren.

13 juni: feest van H.Antonius van Padua.

24 juni: hoogfeest van de geboorte van de H.Johannes de Doper.

29 juni: hoogfeest van de apostelen H. Petrus en H.Paulus.

Misintenties voor de maand 2020

Zo.31 mei: Voor Gerard van der Heijden die onlangs 90 jaar werd; overleden Jan en Ben Steijger; overleden Sthapen Dennis Edward Pandt; voor de levende en overledenen van de familie Rijk; overleden Nathalie;

Ma.01 juni: voor een snelle beëindiging van het virustijdperk;

Vr. 05 juni: voor overleden Jaap Uijlenbroek;

Za.06 juni: overleden Ton van der Burg; overleden Joop en Ineke Moormann; overleden Paul Houtman; overleden Jan en Lenie Hoes;

Zo.07 juni: voor de jarige Gerard van Eijkelenborg; voor onze priesters; overleden Sthapen Dennis Edward Pandt; overleden ouders Van Paassen van Bohemen

Za.13 juni: voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt; overleden mevr. Stift van der Goes;

Zo.14 juni: overleden Sthapen Dennis Edward Pandt; levenden en Overledenen van de familie Rijk;

Za.20 juni: overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Frans en Wil Sedee Romeijn;

Zo.21 Juni: voor alle zieken onder onze kapelgemeenschap; overleden Kees van der Loos; overleden Franciscus Muller; overleden ouders Van Rijn van Zon;

Za.27 juni: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse; Overleden Hans Schaareman;

Zo.28 juni: overleden Nel van Zon; overleden Pauline van der Heijden;

De Kerkbalans van harte aanbevolen. En U begrijpt dat er nu geen collectes worden gehouden en ook geen vastenactie wordt gehouden. U kunt altijd iets van deze zaken overmaken op rekening van de kapel

Gebed om roepingen juni 2020

Voor de herders van de Kerk: dat zij steeds meer mogen lijken op de Goede Herder, Jezus Christus.

Voor de vele jongeren die Gods roepstem horen in hun hart: dat velen uit hun midden de weg durven gaan van de dienst in Jezus' Kerk.

Voor allen die hun roeping als priester, diaken of religieus zijn gevolgd: dat zij de nabijheid van de Heer in hun leven steeds mogen ervaren en van Hem inspirerend getuigen.

Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand juni.

“Dat allen die lijden, hun weg in het leven vinden en zich daarbij laten raken door het hart van Jezus. ”.