

Beste Kapelgangers

De "sterke tijd" van de vasten is weer aangebroken: een bijzondere tijd van genade. Persoonlijk en als gemeenschap van de Kerk worden we opgeroepen om deze tijd van genade ten volle ter harte te nemen.

De vastentijd ofwel veertigdagentijd is voorbereiding op Pasen, op het sterven en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. Tevens is het ook een voorbereiding op onze "wedergeboorte uit water en geest", dat wil zeggen de Doop. Centraal in de Paaswake staat immers de plechtige vernieuwing van de doopbeloften in het opnieuw radicaal afwijzen van de satan en het kwaad en het beamen van het geloof in de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Jezus wordt de "eerste die van de dood is opgestaan" genoemd. Een andere vertaling van dit vers luidt: "De eerstgeborenen van de doden.: Dit heeft allereerst betrekking op de verrijzenis en het eeuwig leven. Christus is de eerste. Hij is zelfs de verrijzenis en het leven, volgens het Johannesevangelie. Maar deze uitspraak heeft ook betrekking op het Doopsel, zoals Paulus duidelijk maakt. Door het Doopsel zijn wij met Christus begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.

Dit betekent dus dat er voor de gedoopte mens al vóór zijn lichamelijke dood een verrijzenis heeft plaatsgevonden: de verrijzenis tot een nieuw leven, verbonden met Christus onze Heer. Jezus, de eerstgeborene van de doden maakt voor de mensen die wedergeboorte uit water en geest mogelijk.

In deze vastentijd gaat het derhalve om een vernieuwing van dit nieuwe leven dat ons door de doop reeds gegeven is. Door gebed, vasten en goede werken wordt dit nieuwe leven nagestreefd en ons geschonken: want dit nieuwe leven is genade! Het vraagt echter van ieder Christen ook de duidelijke wilskeuze om dit nieuwe leven te beamen en het ook uit te breiden. Zoals elk natuurlijk leven groeit, dienen we immers als christenen ook te groeien.

God schenkt ons deze tijd van genade en van groei, met name door een bewuste en intensieve bezinning op het Woord van God. Mogen derhalve deze bijdragen u helpen. Allereerst om te beseffen dat het Doopsel dat u ontvangen heeft, u verbindt met de gekruisigde en verrezen Heer. Moge de "wedergeboorte uit water en geest" u aanzetten tot een bewuster en nieuw leven als christen, niet alleen met en na Pasen, maar ook nu reeds vóór Pasen in deze vastentijd. Bid daartoe ook bijzonder om de heilige Geest: dat de zalving die u reeds ontvangen hebt, tot nieuw leven komt en zijn werkingskracht uitbreidt in uw leven, en daarmee ook in het leven van de Kerk. De Kerk heeft immers nood aan mensen die heel bewust de zalving van het Doopsel leven. Vernieuwing van het kerkelijke leven begint allereerst in de harten van de gelovigen die zich bewust worden dat zij reeds "gestorven en verrezen zijn met de gekruisigde en verrezen Heer." Deze bewustwording leidt tot vernieuwing en vitalisering van het persoonlijk en gemeenschappelijk leven.

Een gezegende en genadevolle vastentijd wensen wij u toe.

Bezinning op het Woord.



Informatieblad Sint Hippolytuskapel voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel.0622696946 ...
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Franssen, Kerklaan 122, 2678 SZ
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie)
te Delft. Internet: www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

LITURGISCH PROGRAMMA maart 2020

Zo.01 mrt 10.30: hoogmis van de 1^{ste} zondag van de veertigdagentijd,
pr. B.Beijk

di.03 mrt.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

vr.06 mrt.19.15: eucharistieviering eerste vrijdag van de maand.pr.B.Beijk

za.07 mrt.17.15:eucharistieviering van de 2^{de} zondag van de 40-dagentijd. Pr.
L.Peters

zo.08 mrt.10.30 hoogmis van de 2^{de} zondag van de 40-dagentijd. Pr. L.Peters:

di.10 mrt 19.15: eucharistieviering. Pr.

za.14 mrt.17.15: eucharistieviering van de 3^{de} zondag van de 40-dagentijd .pr.
R.Jacobs

zo.15 mrt.10.30 hoogmis van de 3^{de} zondag van de 40-dagentijd:pr.
R.Jacobs.

di.17 mrt.19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens

za.21 mrt.17.15: eucharistieviering van de 4^{de} zondag van de 40-dagentijd. Pr.
B.Beijk

zo.22 mrt.10.30: hoogmis van de 4^{de} zondag van de 40-dagentijd pr.
B.Beijk

di.24 mrt.19.15: eucharistieviering .pr. B.Beijk

za.28 mrt.17.15:eucharistieviering van de 5^{de} zondag van de 40-dagentijd .pr
B.Beijk

zo.29 mrt.10.30 hoogmis van de 5^{de} zondag van de 40-dagentijd pr.B.Beijk:

di.31 mrt.19.15:eucharistieviering. Pr.B.Beijk.

Andere feesten in de maand maart

19 maart: Hoogfeest van de H.Jozef, de bruidegom van Maria

25 maart: Hoogfeest van de aankondiging van de Heer. Maria
Boodschap

Misintenties voor de maand maart 2020

- Zo.01 mrt.: voor onze zieken : Gerard van der Heijden en Theo Hoes;
overleden Jan en Ben Steijger; overleden Paul Houtman;
overleden Gregorz Skrobol; overleden Joop Rijk;
- di. 03 mrt.: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse;
- vr.06 mrt.: overleden mevrouw Stift van der Goes; overleden Nico Oosterman;
- za.07 mrt.: voor alle zieken uit onze kapelgemeenschap; overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Frans en Wil Sedee Romeijn;
- zo.08 mrt.: voor levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Laurentia Maria Dickens; overleden Cornelis van Zon; overleden ouders van Paassen van Bohemen; overleden Franciscus Muller;
- di.10 mrt.: voor onze priesters; voor overleden Henk Rigters; overleden Jan Mulder; overleden Koos Verleg;
- za.14 mrt.: voor vele nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; overleden Hans Schaareman; overleden Jo en Ton Bouwer Rietveld;
- zo.15 mrt.: overleden Paul Houtman; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Ine en Joop Moormann; voor overleden Nel van Zon; overleden Cis Bom van Zon; overleden Jaap Uijlenbroek;
- di.17 mrt.: overleden Joop Schimmel ; overleden Joost Zomerdijk;
- za.21 mrt.: voor al onze medewerkers; voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt
- zo.22 mrt.: overleden Pauline van der Heijden; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Cornelia van Zon ; overleden Jan Bentvelsen; overleden Ton van der Burg;
- di.24 mrt.: voor de zieke Hans en Helga Middelburg; overleden Theo van Mulbregt;
- za.28 mrt.: overleden Jan Mulder; overleden Jan Dessens;
- zo.29 mrt.: overleden Ellen Langenhorst; overleden Nel van Zon;
- di.31 mrt.: overleden Toon en Jopie van Adrichem; overleden Nora Kropman;

Vanuit het bestuur.

De vastentijd, de 40-dagentijd is weer aangebroken. In deze tijd start ook weer onze vastenactie. Dit jaar zullen we zoals beloofd een nieuw onderwerp hebben. Ik kan daar nog niet alles over zeggen, omdat het bestuur er nog officieel mee moet instemmen, maar u kunt er zeker van zijn dat uw giften goed terecht komen. Zoals u weet , zoeken wij nog steeds naar kosters, misdienaars en koorleden en ook mensen die de kapel willen schoonmaken. Aan alle kanten is nog uitbreiding en versterking gewenst. Wij wensen ieder een mooie voorbereidingstijd voor Pasen.

De Kerkbalans van harte aanbevolen.

Gebed om roepingen maart 2020

God roept alle gelovigen op tot volmaakte liefde, maar voortdurend nodigt Hij velen van hen uit om Hem van meer nabij te volgen. Bidden we dat Hij in vrouwen en mannen het verlangen wekt naar een leven in religieuze gemeenschap en dat Hij hen bemoedigt op het pad van de evangelische saamhorigheid.

Voor hen die zich geroepen weten, dat zij durven loslaten wat vertrouwd is om de wegen des Heren te gaan en dat ze door hun manier van leven voor Kerk en wereld een zichtbaar teken zijn van Gods Koninkrijk in Jezus Christus. Dat de Heer, die wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen, velen roept tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en dat door de getuigenis van de werkers in de wijngaard velen tot geloof komen.

Gebedsintentie van paus Franciscus voor de maand maart.

Dat de Kerk in China volhardt in haar trouw aan het Evangelie en groeit in eenheid.