

Beste Kapelgangers

### Lieve zusters, lieve familie, vrienden en weldoeners.

Op verzoek van mijn zus die al 50 jaar daar werkzaam is, wil ik iedereen bedanken voor de financiële gaven voor het kindertehuis in Sucre, Bolivia. Het tehuis dat ik al een aantal keer heb mogen bezoeken geeft kinderen een veilig thuis met slaappleats, eten en onderwijs. Steeds meer Boliviaanse zusters nemen deze taken over. Voor jongens vanaf 4 jaar wordt nu een ander huis gezocht. Dus uw hulp is zeer welkom. Nogmaals hartelijk dank.

Nu het vervolg van haar vertaalde brief:

In het afgelopen jaar hebben we mooie momenten beleefd. Beginnend met het nieuwe jaar met het bezoek van de wijzen op 6 januari. De meisjes verwachtten hun komst met grote voorpret en opwinding. Zij dansten en de koningen brachten kleine cadeaux voor alle kinderen. In februari maakten we groot verdriet mee door het verlies van een grote vriend, Armin Lersch. Voor velen was hij een vaderfiguur, die zij niet hebben. Hij keerde terug in ons vaderhuis. Voor de zusters, meisjes, jonge mensen en vrouwen, die in ons huis komen was en is dit nog steeds een grote slag. Zij voelen nog altijd zijn afwezigheid, maar door ons geloof, voelen wij nog altijd zijn aanwezigheid. God heeft hem in Zijn heilige heerlijkheid.

Onder leiding van een Argentijnse kunstenaar en een groep Boliviaanse kunstenaars wordt de buitenmuur geschilderd met groot plezier. De kinderen en Johanna waren zeer dankbaar dat zij aan zo'n project met zulke geweldige kunstenaars mochten meedoen. Bij de inwijding werd natuurlijk weer gemusiceerd en op straat gedanst. Het resultaat was fantastisch.

De meisjes en jongeren zijn geniaal in de muziek en met veel talent. Zij spelen zampoña en gitaar. In de loop van het jaar nemen zij deel aan meerdere concerten, in zeer belangrijke manifestaties als bij carnaval, alsook op het feest ter ere van de schutspatroun van de stad Sucre, bij het internationale cultuur festival en nog veel meer. Ieder is een zeer goede leerling. Wij nodigen hen uit in alle mogelijke gebieden zich te verrijken, ontwikkelen op menselijk, christelijk en sociaal gebied.

Op 13 mei werden we verblijd met een vrijwilligster voor 3 maanden, Elisabeth Krauel uit München. De vraag die bij mij opkwam was: hoe kom je in Poconas terecht? Nu, hert is het resultaat van het werk dat Armin gedaan heeft. Hij nodigde een journalist uit een artikel te schrijven over Poconas. En dit artikel ging door Duitsland. Zo heeft zij het project leren kennen en contact met ons gezocht. Wij mogen blij zijn met de aanwezigheid en hulp van haar.

In augustus bezochten Sabine en Michael Krug uit Himmelkron uit Zuid Duitsland ons. Zij ondersteunden samen met een groep mensen het muziekproject van de meisjes en jeugdigen op het internaat en ook in andere huizen in Sucre.

Op 8 september was er weer iets om blij over te zijn. We konden een vrijwilligster uit Düren ontvangen.

U begrijpt dat dit verhaal heel uitgebreid is en mooi. Daarna beschrijft zij de politieke situatie in Bolivia die vanaf 20 oktober veel onrust bracht. Daarover ga ik niet verder uitweiden. Ik zal de gehele brief op het prikbord in de hal hangen, zodat u naar eigen wens eventueel verder kunt lezen. Wel duidelijk is dat we met onze actie veel goed werk kunnen doen voor deze zeer enthousiaste zusters.



## Informatieblad Sint Hippolytuskapel voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel. 0622696946 ...  
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Fransens, Kerklaan 122, 2678 SZ  
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298  
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391  
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft  
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. Internet: [www.hippolytuskapel.nl](http://www.hippolytuskapel.nl)

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

### LITURGISCH PROGRAMMA februari 2020

Za.01 febr.17.15: eucharistieviering van de zondag van de opdracht van de Heer,  
pr. B.Beijk

Zo.02 febr.10.30: hoogmis van de zondag van de opdracht van de Heer in de  
Tempel. Maria Lichtmis. pr. B.Beijk

di.04 febr.17.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

vr.07 febr. 19.15: eucharistieviering . Eerste vrijdag van de maand. Pr. B.Beijk

za.08 febr.17.15: eucharistieviering van de 5<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr  
M.Reneerkens

zo.09 febr.10.30; hoogmis van de 5<sup>de</sup> zondag door het jaar

di.11 febr.19.15: eucharistieviering. Pr.M.Reneerkens

za.15 febr.17.15:eucharistieviering van de 6<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr R.Jacobs

zo.16 febr.10.30:hoogmis van de 6<sup>de</sup> zondag door het jaar. pr. R.Jacobs

di.18 febr.19.15: eucharistieviering. Pr. M.Reneerkens

za.22 febr.17.15:eucharistieviering van de 7<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr B.Beijk

zo.23 febr.10.30: hoogmis van de 7<sup>de</sup> zondag door het jaar. Pr. B.Versteegen

di.25 febr.19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk

wo.26 febr.19.15: eucharistieviering van aswoensdag. Pr. B.Beijk

za.29 febr.17.15: eucharistieviering van de 1<sup>ste</sup> zondag in de veertigdagentijd.  
Pr. B.Beijk

### Andere feesten in de maand januari:

Ma. 03 febr. Feest van de H.Blasius

Wo. 05 febr. Feest van de H.Agatha

di. 11 febr. Feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes

**Gebedsintentie van de paus:** Dat het hulpgeroep van migranten, onze broeders en zusters die in handen zijn gevallen van gewetenloze mensenhandelaren, wordt gehoord en ter harte genomen.

## Misintenties voor de maand februari 2020

Za.01 febr.: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Toon en Jo Bouwer;  
Zo.02 febr.: overleden Jan en Ben Steijger; overleden Paul Houtman;  
Overleden Ton van de Burg;  
di.04 febr.: overleden Jan Stolk; overleden Toon en Jopie van Adrichem;  
vr.07 febr.: voor al onze weldoeners; voor onze kinderen;  
za.08 febr.: overleden Frans en Wil Sedee Romeijn;  
zo.09 febr.: voor levenden en overledenen van de familie Rijk; overleden Paul Houtman; Overleden Jaap Uijlenbroek; overleden ouders Van Paassen van Bohemen;  
di.11 febr.: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse;  
za.15 febr.: voor alle zieken uit onze kapelgemeenschap;  
zo.16 febr.: voor mevr. Muller die 92 jaar wordt; overleden Paul Houtman; overleden Joop Rijk; voor overleden Franciscus Muller;  
di.18 febr.: voor onze priesters; voor overleden Henk Rigters; overleden Jan Mulder  
za.22 febr.: voor vele nieuwe roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; overleden Hans Schaareman;  
zo.23 febr.: overleden Paul Houtman; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Ine en Joop Moormann; voor overleden Nel van Zon;  
di.25 febr.: overleden Joop Schimmel ; overleden Joost Zomerdijk;  
wo.26 febr.: overleden Ellen Langenhorst; overleden Pauline van der Heijden;  
za.29 febr.: voor al onze medewerkers; voor de zieke Corry en Ingrid van der Krogt

### Vanuit het bestuur.

Onze koster Jan van Velzen wordt regelmatig bezocht en zo weten wij, dat hij goed herstelt van zijn val en zijn geopereerde heup. Fietsen dat natuurlijk nog niet , maar zijn verhalen lijken weer als van ouds.

We kregen bericht van de geboorte van Tobias Commandeur. Alles is goed met baby, moeder en gezin. Laten we voor hem bidden , dat hem een bijzonder mooi leven te wachten zal staan. Later zal ik u melden wanneer hij het H.Doopsel zal ontvangen. Wij wensen het gezin alle goeds.

Zoals u zult merken is de maand van de kerkbalans, de kerkbijdrage weer aan de orde. Hopelijk neemt u een enveloppe

mee en leest u hoe wij weer op u gaan rekenen. Bij voorbaat onze diepe waardering en grote dank. Jammer dat we het afgelopen jaar weer een aantal dierbare weldoeners hebben verloren. Alsof we allen een stukje familie kwijtraken, maar in onze gedachten blijven zij levend.

In februari belanden we al weer bij aswoensdag en de vasten. We hoeven niet in zak en as te gaan zitten, maar onszelf een beetje in de teugel nemen om ons leven bij te sturen, kan nooit geen kwaad. Het moet uiteindelijk een feest van Pasen worden. Steeds weer met Hem verrijzen. Weer iets meer gelukt zijn als mens. Dat geeft uiteindelijk meer innerlijke rust en vrede.

Mevrouw Muller wordt deze maand 92 jaar, een prachtige leeftijd. We willen haar daarmee feliciteren.

Mevrouw Corry van der Krogt is na een aanrijding met een fietser, gevallen en met een wond aan het been en hoofd in het ziekenhuis beland. Inmiddels is zij terecht gekomen in een verpleeghuis in Den Haag. Laten we aan haar denken.

De verkoop van de Gerarduskalender is inmiddels gestopt en er zijn geen exemplaren meer in huis. Ik hoop dat u er een jaar lang van kunt genieten.

## De Kerkbalans van harte aanbevolen.

### Gebed om roepingen ( februari 2020.)

Dat de Heer goede herders schenkt aan zijn volk; priesters die zijn volk heiligen met de instrumenten van Gods genade.

Dat de Heer arbeiders roept tot zijn wijngaard, opdat zij mogen werken met het vuur van de naastenliefde en –gesterkt door Gods Geest- de verlossing van Christus mogen brengen naar alle mensen.

Dat de Heer, die zorgt voor zijn volk, diakens roept, die in woord en daad getuigen van Gods liefde tot het uiterste toe, die beschikbaar zijn en hun broeders en zusters nabij zijn in Jezus' naam.