

Beste Lezer,

Aan het begin van de advent horen we uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen deze woorden: "Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer". Deze tijd ter voorbereiding op kerstmis is een tijd waarin we ons geloof in Christus vernieuwen en afwijzen wat in tegenspraak staat met het geloof. Met het beeld van "zich bekleden" bedoelt Paulus dat wij de genade en gezindheid van Jezus Christus als het ware aantrekken, ons opnieuw daarvoor openstellen en ten volle ter harte nemen. Het is te weinig wanneer we zeggen: we zijn toch gedoopt en we beamen het geloof in Christus en vinden zijn voorbeeld belangrijk. Een bewust christelijk leven vraagt om meer, zeker in de advent. Het gaat immers om de actualisering van de komst van Christus in ons leven. Hij is reeds gekomen, maar ook de komende, opdat we eens de komst ten volle mogen ervaren en vieren bij de wederkomst van de Heer. Het zijn de drie aspecten van deze adventstijd: Hij is destijds gekomen en geboren in de stal van Bethlehem, Hij zal op het einde der tijden wederkomen en in deze "tussentijd" blijft Hij de komende, in het bijzonder in het Woord van God en de viering van de Sacramenten. De actualisering van de komst van Christus in het "hier en nu" zouden we ons vanuit het gebed van het Onze Vader opnieuw bewust kunnen maken. Ik erken met Jezus dat God ook mijn vader in de hemel is, die mij zo zeer bemint, dat Hij zijn Zoon gezonden heeft om mij zijn liefde, barmhartigheid en goedheid te openbaren. Met Christus en zijn Kerk verbonden heilig, eer en verheerlijk ik Hem en open mij voor de komst van het Rijk van God in mijn leven. Ik streef ernaar om vanuit de liefde van God zijn wil te kennen en te doen, want wat de Heer wil is voor mij het beste: niet alleen voor mij maar voor de gehele mensheid. Ik vertrouw op de Vader dat Hij in zijn goedheid mij geeft wat ik nodig heb: zowel het dagelijks brood als het geestelijke voedsel dat mij door zijn Woord en door de Sacramenten geschonken wordt. Wanneer God in zijn barmhartigheid mij al mijn schuld vergeeft, ben ook ik bereid om mijn medemensen te vergeven, vooral degenen die tegenover mij schuldig zijn geworden of die mij, bewust of onbewust verwond hebben. God de Vader leidt niet in bekoring, maar in mijn zondig en verwond mens-zijn ervaar ik wel dat ik aan bekoringen blootgesteld ben: ik vertrouw echter opnieuw dat God de Heer mij verlost van het kwade. De machten der duisternis zullen in mij niet het laatste woord hebben wanneer ik Jezus Christus erken en aanneem als Heiland en Verlosser. God is immers mens geworden om mijn menselijk leven te delen en mij het nieuwe, goddelijke leven te schenken: want van Hem is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

De redactie van Bezinning op het Woord.



Informatieblad Sint Hippolytuskapel Heilige Geestkapel

voorheen

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel. 0622696946 ...
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Franssen, Kerklaan 122, 2678 SZ
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie)
te Delft. Internet: www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

LITURGISCH PROGRAMMA december 2019

Zo.01 dec. 10.30 hoogmis van 1^{ste} zondag van de Advent pr. R.Jacobs
di. 03 dec. 19.15 eucharistieviering pr. B.Beijk
vr.06 dec. 19.15 eucharistieviering pr. B.Verstegen
za.07 dec. 17.15 eucharistieviering van de 2^{de} zondag van de Advent
pr. B.Beijk
zo.08 dec. 10.30 hoogmis van de 2^{de} zondag van de Advent pr. B.Beijk
di.10 dec. 19.15 eucharistieviering pr. B.Beijk
za.14 dec. 17.15 eucharistieviering van de 3^{de} zondag van de advent pr.
B.Beijk
zo.15 dec. 10.30 hoogmis van de 3^{de} zondag van de Advent pr. B.Beijk
di.17 dec. 19.15 eucharistieviering pr. B.Beijk
za. 21 dec. 17.15 Eucharistieviering van de 4^{de} zondag van de Advent.
Pr. B.Beijk
zo.22 dec. 10.30 Hoogmis van de 4^{de} zondag van de Advent. Pr. B.Beijk
di.24 dec. 22.00 Kerstnacht mis pr. B.Verstegen
wo.25 dec. 11.00 Hoogmis van Kerstmis pr. M. Reneerkens
do.26 dec. 10.30 hoogmis van 2^{de} Kerstdag pr. B.Verstegen
za. 28 dec. 17.15 eucharistieviering pr. Maria van Jesse
zo. 29 dec. 10.30 hoogmis van het feest van de Heilige Familie
pr. B.Verstegen.
di.31 dec. **17.15** eucharistieviering van Oud Jaar. Pr. B.Beijk

Andere feesten in december :

03 dec. H.Franciscus Xaverius
06 dec. H.Nicolaas
09 dec. Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de H.Maagd
Maria.
14 dec. H.Johannes van het kruis
26 dec. H.Stefanus
28 dec. Feest van de onnozele kinderen.

Misintenties voor de maand december 2019

- Zo.01 dec.: voor alle jarigen van de maand november uit onze gemeenschap; voor genezing van al onze zieken; overleden Ben en Jan Steijger; overleden Ton van der Burg; Overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Joop Rijk;
- di.03 dec.: overleden Jan Stolk; overleden Toon en Jopie Van Adrichem
- vr.06 dec.: overleden Franciscus en Maria Klessens Stössl; overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse;
- za.07 dec.: overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Toon en Jo Bouwer Rietveld
- zo.08 dec.: voor de genezing van Nathalie; overleden Kees van der Loos; overleden Ine Moorman van Wieringen; overleden Ouders Van Paassen van Bohemen;
- di.10 dec.: overleden Sjaan van der Kley; overleden Catherina Amsing;
- za.14 dec.: voor de zieke Ingrid van der Krogt; overleden Frans en Wil Sedee Romeijn
- zo.15 dec. Voor al onze medewerkers en onze priesters; Voor de zieke Paul Houtman; overleden Henk Rigters;
- di.17 dec.: overleden Jan Mulder; overleden Ellen Langehorst;
- za.21 dec.: overleden Hans Schaareman; overleden Nel Smit van der Krogt
- zo.22 dec.: overleden Pauline van der Heijden; overleden Nel van Zon; overleden Franciscus Muller; overleden Tineke de Vreede Windmeijer;
- di.24 dec.: overleden Joop Schimmel; overleden Joost Zomerdijk;
- wo.25 dec.: voor onzejarige lector Marja van der Voort; voor al onze zieken en de mensen die in een verpleeghuis zijn opgenomen; voor al onze kinderen dat zij de kans krijgen om Christus te volgen;
- do.26 dec.: voor de jeugd van Nederland, dat zij Gods liefde en goedheid leren kennen en ervaren;
- za.28 dec.: overleden Hans Papendrecht; overleden Jan Stolk; overleden Nora Kropman;
- zo.29 dec.: voor veel nieuwe roepingen tot het priesterschap; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Ine Moorman van Wieringen;
- di.31 dec.: dank aan God voor de weldaden van het afgelopen jaar; voor alle weldoeners van onze kapelgemeenschap; overleden Tineke de Vreede Windmeijer;

Zalig Kerstmis en een
Gezegend Nieuwjaar

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:

www.kloosterwittem.nl

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 7.40.

Vanuit het bestuur

In de bestuursvergadering van afgelopen november sprak de penningmeester zijn zorgen uit over de tegenvallende inkomsten van de kerkbalans en intenties. Ik heb hem beloofd U hier nog eens aan te herinneren. Bij deze en bij voorbaat dank.

Zoals ieder van U wel weet, is onze koster Jan van Velzen thuis gevallen en na operatie van zijn heup terecht gekomen in de Bieslandhof i.v.m. revalidatie. We wensen hem het allerbeste en spoedig herstel. Dit betekent wel dat we zoeken naar mensen die bij ons de taak van koster op zich willen nemen. Als we met meerderen zijn, kunnen we de taken verdelen en wordt het voor ieder aantrekkelijker. Voor vragen kunt U mij altijd bellen.

We hebben al eerder gesproken over de nieuwe doelen voor de adventsactie. Zuster Rita van de Reijken die in de missie van Bolivia werkt, weet een goede bestemming voor onze inzameling voor haar werk voor de weeskinderen in de hoofdstad Sucre.

Het nieuwe kerkelijke jaar start op 1 december met de Advent. De ons vertrouwde weg naar Kerstmis wordt weer ingeslagen. We wensen U een goede voorbereiding.