

Beste Lezer,

Allerheiligen, Allerzielen, wat vieren we eigenlijk op die dagen? Johannes zegt het vandaag als volgt: "Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook." Ooit wilde een journalist Moeder Teresa een kritische vraag stellen. Bent u een heilige? Van een echte heilige wordt verwacht dat zij neen zegt. Prompt zei Moeder Teresa: "Ja ." en vervolgens richtte zij zich tot hem die haar interviewde: " en u bent ook heilig door uw Doopsel; maak er dus iets van !" Moeder Teresa beriep zich toen op de tekst die zojuist geciteerd werd: "Wij worden kinderen van God genoemd en zijn het ook. "

In feite vieren we met Allerheiligen allereerst onszelf. Wij zijn immers heilig door ons Doopsel. Heilig wil zeggen, dat wij op God gelijken, zijn kinderen zijn. En voordat wij minachtend beginnen te lachen zou ik van die heiligheid enkele tekens willen noemen: mensen die zich om niet geven aan hun gezin; een man of vrouw die jarenlang zorg draagt voor een zieke partner; rotsvaste verenigingsmensen. Mogen wij misschien zeggen , dat onze samenleving voor een groot deel voortbouwt op de genade van ons Doopsel. Heiligheid wil zeggen, dat het Doopsel kracht schenkt aan de talenten die we bezitten; zij komen door Gods kracht tot volle ontplooiing. Indien wij de Heer tenminste de ruimte geven. En daar wringt meestal bij ons de schoen. Het is dan ook goed, dat onze Kerk bekende en onbekende heiligen kent. Mensen die probeerden zo goed mogelijk in het Doopsel te staan door God de ruimte te geven.

Allerheiligen en Allerzielen vieren betekent elk jaar opnieuw, dat wij dat zinnetje van Johannes serieus nemen: " Wij worden niet alleen kinderen van God genoemd, wij zijn het ook. " Indien wij als kinderen van God proberen te leven, zal God ons evenals zijn Zoon door de dood heen tot Zich voeren, om bij Hem kind aan huis te zijn. En dat zelfde Doopsel maakt van ons hier in de kerk, samen met de heiligen en allen die gestorven zijn een grote gemeenschap. Moge deze viering van Allerheiligen in ons de band met God versterken. Dat in ons steeds meer het besef mag groeien dat door God, die wij Vader mogen noemen, de band met de heiligen en alle overledenen nooit verbroken wordt.



Informatieblad Sint Hippolytuskapel Heilige Geestkapel

voorheen

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel.0622696946 ...
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Fransen, Kerklaan 122, 2678 SZ
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A,2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restaurantiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie)
te Delft. Internet: www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

LITURGISCH PROGRAMMA november 2019

- vr. 01 nov. 19.15: eucharistieviering. Feest van Allerheiligen Pr. B.Beijk
za. 02 nov. 17.15: eucharistieviering van Allerzielen Pr. M.Reneerkens
zo. 03 nov. 10.30 Hoogmis van de 31^{ste} zondag door het jaar. Pr
B.Verstegen
di.05 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.B.Beijk
za. 09 nov. 17.15: eucharistieviering van de 32^{ste} zondag door het jaar.
Pr.M.Reneerkens
zo. 10 nov. 10.30: Hoogmis van de 32^{ste} zondag door het jaar.pr
M.Reneerkens
di. 12 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.B.Beijk
za.16 nov. 17.15: eucharistieviering van de 33^{ste} zondag door het jaar.
Pr.M.Reneerkens
zo. 17 nov. 10.30: Hoogmis van de 33^{ste} zondag door het jaar. Pr.
M.Reneerkens
di. 19 nov. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.B.Beijk
za. 23 nov. 17.15 eucharistieviering van het feest van Christus Koning
Pr. B.Beijk
zo. 24 nov.10.30: Hoogmis van het feest van Christus Koning . pr.
B.Verstegen
di.26 nov. 19.15: eucharistieviering pr.B.Beijk
za.30 nov. 17.15 : eucharistieviering van de 1^{ste} zondagvan de advent
pr. B.B.Beijk.

Andere feesten in november:

07 nov.: feest van Willibrordus, bisschop

21 nov.: opdracht van de H.Maagd Maria in de tempel

22 nov.: feest van de H.Cecilia, maagd en martelares

Misintenties voor de maand november 2019

- vr.01 nov.: overleden Kees van der Loos; overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek; overleden Joop Rijk; overleden Ine Moorman van Wieringen;
- za.02 nov.: voor de zieke Ingrid van der Krogt; overleden Toon en Jo Bouwer Rietveld; overleden Sjaan van der Kley;
- zo.03 nov.: voor de kinderen die in oktober in onze kapel zijn gedoopt; voor zieke Paul Houtman; voor de ernstig zieke Nathalie, dat zij toch mag genezen; overleden Ben en Jan Steijger; overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;
- di.05 nov.: overleden Hans Papendrecht; overleden Jan Stolk;
- za.09 nov.: overleden Hans Schaareman; overleden familie Van der Burg; overleden Franciscus en Maria Klessens Stössl;
- zo.10 nov.: overleden Ine Moorman van Wieringen; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Joop Rijk; overleden Nel van Zon; overleden Leo van Rijn; overleden Ine van der Burg;
- di.12 nov.: overleden Toon en Jopie Van Adrichem; overleden Joost Zomerdijk; overleden Jan Mulder;
- za.16 nov.: voor overleden Frans en Wil Sedee; overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Nel Smit van der Krogt;
- Zo.17 nov.: voor veel nieuwe roepingen tot het priesterschap; overleden Franciscus Muller; overleden Ellen Langenhorst; overleden Pauline van der Heijden; overleden Henk Rigters;
- di.19 nov.: overleden Ine van der Burg; overleden Johannes en Margaretha Koop Zuidgeest;
- za.23.nov.: voor alle jonge mensen dat zij God mogen vinden; overleden Catherina Amsing; overleden Joop Schimmel;
- zo.24nov.: voor al onze priesters; voor alle mensen die zo gemakkelijk vergeten worden overleden Cornelia van Zon van Leeuwen ; overleden ouders Van Rijn van Zon
- di.26 nov.: overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse; overleden Tineke de Vreede Windmeijer;
- za.30 nov.: voor onze kinderen dat zij niet onverschillig en egocentrisch worden, maar openstaan voor de roepstem van God; voor alle weldoeners van onze kapelgemeenschap;

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:

www.kloosterwittem.nl

U kunt de kalender kopen aan het einde van iedere viering bij Job Duijndam of Niek of Corry Zeestraten. De kalender kost € 7.40.

Vanuit het bestuur

Zoals u nog wel weet, zouden wij een nieuw doel zoeken voor de adventsactie. Hoewel wij al enkele doelen hebben horen noemen, zijn wij nog niet tot een besluit gekomen . Maar deze maand zal het bestuur een doel kiezen en u in het volgende maandblad melden.

Op zondag 10 november om 15.00 uur zal er in onze kapel een concert zijn van het Duijndam familiekoor met de requiem van G.Fauré en enkele stukken van Ola Gieljo zoals de Ground en Northern Lights. Toepasselijk in de maand van Allerheiligen en Allerzielen.

Zoals u weet wordt er in de kapel hard gewerkt, maar helaas werkt ook de muur. Er is een keer een stukje steen naar beneden gekomen en nu gaan we uitzoeken wat er mis is en werken aan het herstel.