

Beste Lezers,

In deze maand vindt in Rome de "Amazonie-Bisschoppensynode" plaats en heeft paus Franciscus deze gehele maand uitgeroepen tot een bijzondere wereldmissiemaand. Het woord van de apostel Paulus op de eerste zondag van oktober is zeer treffend: "Vergeet niet het vuur van Gods genade aan te wakkeren, die in u is door de oplegging van mijn handen." Deze woorden zijn tevens een verwijzing naar de heilige Geest, die als een vuur is neergedaald over de apostelen en de Kerk. De handoplegging doet ons allereerst denken aan de bisschoppen en de priesters, die door handoplegging en gebed de wijding hebben ontvangen. We mogen hierbij ook denken aan het sacrament van het vormsel, waardoor elke gelovige de heilige Geest ontvangt, om de persoonlijke roeping en zending in de naam van Jezus Christus te vervullen. Jezus Christus heeft zijn zending van de Vader ontvangen, om zijn zending in de kracht van de heilige Geest te vervullen, tot redding van de gehele mensheid. Zijn zending is aan het kruis volbracht en door de Vader beantwoord met de verrijzenis en de verheerlijking. Deze zending wordt voortgezet door de Kerk en begeleid door de heilige Geest. Elk lidmaat van de Kerk deelt in deze zending met de gaven die de heilige Geest geeft. Dit dient echter steeds weer opnieuw aangewakkerd te worden. Het vuur van de heilige Geest mag niet uitdoven, maar moet door gebed, verkondiging, omkeer, geloof aangewakkerd te worden. Een belangrijke plaats hierin zijn de sacramenten en het woord van God. Bezinning op het woord van God is dus een "aanwakkeringstijd", waarin we de heilige Geest de kans geven om ons te bemoedigen, te sterken, richting en wijsheid te geven. Het is een tijd van geestelijke vernieuwing ofwel een vernieuwing in de kracht van de heilige Geest. Alle gelovigen, inclusief de bisschoppen, priesters en diakens, hebben deze tijd nodig en moeten hiervoor ook tijd nemen, om de hun toevertrouwde zending goed te vervullen. Moge ook in u in deze maand het vuur aangewakkerd worden, op voorspraak van Maria, die wij in deze maand in het bijzonder in het bidden van de rozenkrans eren. Moge zij u helpen om de kracht van de heilige Geest te ervaren: dat ook uw persoonlijke roeping en zending een bijdrage moge zijn in de zending die de Kerk heeft. Om met de woorden van paus Franciscus te bidden: "De zending die Christus aan zijn Kerk heeft toevertrouwd, is nog lang niet voltooid. Daarom bidden wij U om nieuwe ideeën en werkzame vormen, om leven en licht in de wereld van vandaag te brengen. Help ons voor alle volkeren de reddende liefde en barmhartigheid van Jezus Christus erfahrbaar te maken, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, nu en in eeuwigheid, Amen."

De redactie van bezinning op het woord.



Informatieblad Sint Hippolytuskapel voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel. 0622696946 ...
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten - Fransens, Kerklaan 122, 2678 SZ
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie) te Delft. Internet: www.hippolytuskapel.nl

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

LITURGISCH PROGRAMMA oktober 2019

- di. 01 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr. B.Beijk
- vr. 04 okt. 19.15: eucharistieviering. Eerste vrijdag van de maand
toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Pr. B.Beijk
- za. 05 okt. 17.15: eucharistieviering van de 27^{ste} zondag door het jaar
Pr. M.Reneerkens
- zo. 06 okt. 10.30 Hoogmis van de 27^{ste} zondag door het jaar. Pr
B.Verstegen
- di. 08 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Wessel
- za. 12 okt. 17.15: eucharistieviering van de 28^{ste} zondag door het jaar.
Pr.M.Reneerkens
- zo. 13 okt. 10.30: Hoogmis van de 28^{ste} zondag door het jaar.pr
M.Reneerkens
- di. 15 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Wessel
- za. 19 okt. 17.15: eucharistieviering van de 29^{ste} zondag door het jaar.
Pr.M.Reneerkens
- zo. 20 okt. 10.30: Hoogmis van de 29^{ste} zondag door het jaar. Pr.
M.Reneerkens
- di. 22 okt. 19.15: eucharistieviering. Pr.B.Wessel
- za. 26 okt. 17.15 eucharistieviering van de 30^{ste} zondag door het jaar.
Pr. B.Beijk
- zo. 27 okt. 10.30: Hoogmis van de 30^{ste} zondag door het jaar . pr.
B.Verstegen
- di. 29 okt. 19.15: eucharistieviering pr.B.Beijk

Andere feesten in oktober:

- 01 okt.: De H.Teresia van het kind Jezus.
- 02 okt.: Feest van de H.Engelbewaarders
- 04 okt.: feest van Franciscus van Assisi en de dieren.
- 07 okt.: Feest van de H.Maria van de rozenkrans
- 10 okt.: Feest van de H.Maagd Maria, sterre der zee
- 15 okt.: Feest van de H.Teresia van Jezus

18 okt.: Feest van de evangelist Lucas.
20 okt.: Wereldmissiedag.
22 okt.: Feest van de H.Johannes Paulus 2^{de} , paus
30 okt.: Feest van Zuster Maria Teresa (Tauscher) van de H.Jozef.

Misintenties voor de maand oktober 2019

di.01 okt.: voor alle kinderen die in onze kapel gedoopt zijn; overleden Koos Verleg; overleden Nora Kropman; overleden Theo van Mulbregt
vr.04 okt.: overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman; overleden Jan Dessens; overleden Henk Rigters;
za.05 okt.: voor de zieke Ingrid van der Krogt; overleden Toon en Jo Bouwer Rietveld; overleden Sjaan van der Kley;
zo.06 okt.: voor zieke Paul Houtman; overleden Ben en Jan Steijger; overleden Ton van der Burg; overleden Jaap Uijlenbroek;
di.08 okt.: overleden Hans Papendrecht; overleden Jan Stolk;
za.12 okt.: voor de dopelingen van vandaag en morgen;overleden Hans Schaareman; overleden familie Van der Burg;
zo.13 okt.: voor alle moeders in verwachting; voor de dopelingen van gisteren en vandaag; voor de jarige Anne van Eijkelenborg overleden Ine Moorman van Wieringen; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Joop Rijk; overleden Nel van Zon; overleden Leo van Rijn; overleden Ine van der Burg;
di.15 okt.: overleden Toon en Jopie Van Adrichem; overleden Joost Zomerdijk; overleden Jan Mulder;
za.19 okt.: voor overleden Frans en Wil Sedee; overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Nel Smit van der Krogt;
zo.20 okt.: overleden Nel van Zon;overleden Franciscus Muller; overleden Ellen Langenhorst; overleden Pauline van der Heijden; overleden Grar Bentvelsen van Zon;
di.22 okt.: overleden Ine van der Burg; overleden Johannes en Margaretha Koop Zuidgeest;
za.26 okt.:voor alle jonge mensen dat zij God mogen vinden; overleden Catherina Amsing; overleden Joop Schimmel;
zo.27 okt.: voor alle zieken uit onze parochie gemeenschap; overleden ouders Van Rijn van Zon; overleden Wim Bentvelsen; overleden Joop Rijk
di.29 okt.: voor alle mensen die zo gemakkelijk worden vergeten; overleden Franciscus en Maria Klessens Stössl;

Vanuit het bestuur

Oktober wordt wereldmissiemaand genoemd. Op 20 oktober vieren we missiezondag en in het weekend van 5 en 6 oktober wordt wereldmissiedag voor kinderen gevierd.

Oktober is ook van oudsher de rozenkransmaand. Maria heeft meerdere malen bij verschijningen gezegd dat het bidden van de rozenkrans een weldaad voor mens en kerk zal zijn. Steeds weer is de rozenkrans een machtig middel om het kwaad tegen te gaan.

In september hebben we de monumentendagen gehad. Onze kapel deed alleen op 14 september mee. Op die ene zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur ontvingen wij 1076 mensen. Het was een bijna dorpschtig gezellig gebeuren met veel contact en muziek. Alle medewerkers van die dag hartelijk bedankt voor uw inzet. Deze zaterdag kwam ook Claudette Vis onze gelederen versterken naast Herman, Ton, Walter, Monique, Kees, Jan, Theo, Dries, Gerard, Anya . Er waren 3 muzikale uitvoeringen. Op allerlei manieren was het een geslaagde dag. Onze kapel is een pareltje als gebouw , maar ook als een Huis van Onze Lieve Heer. Wat ook bijzonder is. In het weekend van 12 en 13 oktober hebben wij drie dopelingen. Op zaterdag voor de H.Mis twee kinderen uit een gezin en op zondag na de H.Mis Katja . Ik hoop dat we allen bidden voor deze kinderen en hun ouders dat het geloof hun leven lang tot hun geluk zal strekken.

Op dinsdag 17 september aan het begin van de avondmis is pastoor B.Beijk gestruikeld op de trap en daarbij schoot zijn arm uit de kom. Zo voortvarend als hij is, heeft hij de arm weer teruggeplaatst, maar daarmee is niet alles opgelost. Dus als hij tekenen vertoont van een niet soepel werkende arm , dan weet u wat de reden is. Een schietgebed voor hem kan geen kwaad. Laten we hopen dat alles zich weer snel ten goede keert.