

## Beste lezers,

Het Laatste Avondmaal sluit aan bij het Joodse Paasfeest. Niet langer gaat het om het bloed van een gewoon lam; het Bloed van Jezus doet ons door de dood heengaan naar het beloofde land: het eeuwig leven met God. Opvallend is verder, dat de Kerk op deze avond niet gekozen heeft voor een van de teksten van de synoptici, die het gebeuren van het Laatste Avondmaal hebben overgeleverd. Nee, op deze avond horen wij het gebeuren van de voetwassing, dat bij de evangelist Johannes plaats vindt op het zelfde moment. Deze keuze heeft een diepe betekenis. De voetwassing wil meer zijn dan louter een vriendendienst. Niet voor niets zegt Jezus tegen Petrus: "Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn." De voetwassing bij Johannes wil de diepe betekenis van het Laatste Avondmaal weergeven. Het levensoffer van Jezus, ingesteld als sacrament, is de wassing die wij moeten ondergaan om deel te krijgen aan zijn leven. De apostel Johannes en Maria zullen een dag later, in naam van de hele geloofsgemeenschap, onder het kruis stand houden, opdat Jezus aan ons allen door zijn kruisdood de bevrijdende wassing kan verrichten. Het lijden van Jezus ondergaan, er bij blijven en de vruchten van dit lijden aannemen is dan ook de actieve deelname bij uitstek in de viering van de Eucharistie. Wie in de Eucharistie Jezus toelaat en zich door Hem de voeten laat wassen, hij of zij zal daarin de eer aan God brengen die van ons gevraagd wordt en tegelijkertijd de bron vinden om de Heer in zijn liefdesdienst te volgen. Dan zullen wij in navolging van de apostel Paulus vol geloof kunnen uitspreken: "Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt."

Uit: Bezinning op het woord.



## Informatieblad Sint Hippolytuskapel voorheen Heilige Geestkapel

Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat), 2611 CG Delft, tel. 015-2136492  
Pastoraat: (Adressen bekend bij contactpersoon)  
Secretariaat: Mevr. C.M. Zeestraten – Fransen, Kerklaan 122, 2678 SZ  
De Lier, telefoon/fax 0174 - 514678  
Coördinator ziekenbezoek: Mevr. Anne van Eijkelenborg. tel. 0623722073

Postadres: G.A. v.d. Heijden, Oude Delft 122/A, 2611 CG Delft, telefoon 015-2124298  
Contactadres: J.J.M. Duijndam, C.Fockstraat 46, 2613 DG Delft, telefoon 015-2125391  
Rekening: NL13RABO 0383 4084 23 t.n.v. Sint Hippolytuskapel te Delft  
Restauratiefonds: NL23RABO 0166 1461 88 t.n.v.: Sint Hippolytuskapel (inzake restauratie)  
te Delft. Internet: [www.hippolytuskapel.nl](http://www.hippolytuskapel.nl)

Eucharistievieringen: elke zaterdag om 17.15 uur, elke zondag 10.30 Hoogmis  
Door de week: elke dinsdag en op elke eerste vrijdag van de maand om 19.15 u.

### LITURGISCH PROGRAMMA APRIL 2019

- Di 2 april 19.15: Eucharistieviering pr. B.B.Beijk  
Vr 5 april 19.15: eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H.Hart van Jezus. Eucharistieviering pr. J.de Lange  
za 6 april 17.15: Eucharistieviering van de 5<sup>de</sup> zondag van de veertig dagentijd. Pr.B.B.Beijk  
zo 7 april 10.30: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Hoogmis.pr.B.B.Beijk.  
di 9 april 19.15: Eucharistieviering. pr. B.B.Beijk  
za 13 april 17.15: Eucharistieviering van Palmzondag.pr. J.de Lange  
zo 14 april 10.30: **Palm- of Passiezondag. Begin van de Goede Week.** Hoogmis met wijding en uitdeling van palmtakken.pr. J.de Lange.  
di 16 april 19.15: Eucharistieviering.pr.B.B.Beijk  
do 18 april 19.15: **Witte Donderdag.** Plechtige eucharistieviering met zang. Begin van de "heilige driedaagse", het "Paastriduum". Pr. B.B.Beijk  
vr 19 april 15.00: **Goede Vrijdag.** Het uur dat Jezus stierf aan het kruis. Wij overdenken het lijden en sterven van Jezus door het bidden van de kruisweg langs de 14 staties. Wij zingen het 'Stabat Mater'.  
19.15: **Plechtigheden van Goede Vrijdag.** Vandaag wordt op grond van de aloude traditie van de Kerk de heilige eucharistie in het geheel niet gevierd. Het altaar is leeg: geen kruis, geen kaarsen, geen dwalen. Pr.B.B.Beijk  
za 20 april 22.00: **Paaszaterdag / Stille Zaterdag Paaswake** met licht- en vuurritus. In deze heilige nacht, waarin onze Heer Jezus Christus van de dood naar het leven is overgegaan, nodigt de Kerk alle gelovigen over heel de wereld uit bijeen te komen om te waken en te bidden. Samen gaan wij nu het Pasen van de Heer herdenken: wij gaan luisteren naar Zijn Woord en Zijn sacramenten vieren. Pr.B.B.Beijk  
zo 21 april 11.00: **Hoogfeest van Pasen.** Hoogmis. Pr. B.B.Beijk.

ma 22 april 10:30: Onder het octaaf van Pasen (2e Paasdag). Gezongen H. Mis. Pr.B.B.Beijk  
di 23 april 19:15: eucharistieviering Onder het oktaaf van Pasen. Pr. M.v.Jesse  
za 27 april 17:15: Eucharistieviering van de zondag. Pr.J.de Lange  
zo 28 april 10:30: Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen). Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Pr. J.de Lange  
di 30 april 19:15: Eucharistieviering. Pr. B.B.Beijk

### **Misintenties voor deze maand**

di.2 apr.: overleden Johanna Maria Adriana Verstraaten Alblas;  
overleden Henk Rigters; overleden Jan Dessens;  
vr.5 apr.: overleden Ine van der Burg; overleden Adriana Gerarda Maria Stift van der Goes; overleden Jan Stolk;  
za. 6 apr.: Overleden ouders Sedee Romeijn; overleden An van de Biggelaar; overleden Cornelis van Zon; overleden Toon en Jo Bouwer Rietveld.  
zo.7apr.: Voor alle weldoeners van onze Kapelgemeenschap; voor de zieke Ingrid van der Krogt; overleden Pauline van der Heijden; overleden Ben en Jan Steijger; overleden Familie van der Burg.  
di. 9 apr.: Overleden Jan Dessens; overleden Jan Mulder.  
za.13 apr.: Voor al onze kinderen; overleden Ellen Langenhorst; overleden Nel Smit van der Krogt;  
zo 14 apr.: voor de jarige Joost de Lange; overleden Nel van Zon; overleden ouders Van Paassen van Bohemen; overleden Claziena Maria Sanders van Kruiningen;  
di.16 apr.: Overleden Nora Kropman; overleden Joop Pieterse; overleden Nico Oosterman.  
do. 18apr.:Voor alle kinderen die in deze kapel gedoopt zijn; overleden Sjaan van der Kleij; overleden Ton van der Reijken; overleden Tineke de Vreede Windmeijer;  
vr.19apr.:voorgenezing van alle zieken van onze kapelgemeenschap; overleden Riet Stienstra;  
za. 20 apr.: Voor onze kosters; overleden Jan en Lenie Hoes; overleden Theo van Mulbregt.  
zo. 21 apr.: voor de zieke Paul Houtman; overleden Cor van Rijn van Zon; overleden Joop Schimmel.  
ma. 22 apr.:Voor alle medewerkers van onze kapel; overleden mevr. Wenneker van der Meer; overleden Theo van Mulbregt; overleden Sjaan van der Kley  
di. 23 apr.: overleden Jan Mulder; overleden Koos Verleg; overleden Toon en Jopie van Adrichem;

za.27 apr.: Overleden Hans Schaareman; overleden Joost Zomerdijk.  
zo.28 apr.: Overleden Dries van Zon ; overleden Leo en Cor van Rijn van Zon; overleden Franciscus Muller.  
di.30 apr.: voor veel goede jonge priesters; voor alle zieken van onze kapelgemeenschap;

### **Vanuit het bestuur.**

Als U aan het begin van de maand al leest: Zalig Pasen, lijkt dat wel erg voorbarig, Natuurlijk komt dat omdat wij via dit maandblad gebonden zijn aan een datum van uitgifte. Toch is het niet zo onzinnig, want het kan pas een zalig Pasen worden als we ons daar een aardige tijd op hebben voorbereid. Ik hoop dat de verkiezingen en de berichten van rampspoed in Nieuw Zeeland en Utrecht en wie weet wat nog meer ons niet uit balans brengen, maar eerder verdieping geven aan ons mediteren over het lijden met onze Schepper en onze wereld. Ik denk dat lijden waarin we ons volledig richten op onze eigen bestaan ons terneer drukt en ons uitzicht ontnemt. Wanneer we lijden zien in een meevoelen met de mensen om ons heen en onze God een perspectief van liefde en mededogen krijgt. Als we ons proberen te verplaatsen in het leven van anderen en ook in hun lijden, dan ontstaat grote kans dat we elkaar begrijpen en kunnen troosten en steunen. Dan kunnen we elkaar helpen weer op te staan en verder te gaan. Is dat niet Pasen. Samen elkaar helpen om op te staan omdat we weten dat onze God het kwaad en verdriet op zich heeft genomen en voor ons heeft overwonnen. Hierdoor wordt al ons pessimisme overtroffen. Zo wens ik U namens het kapelbestuur een zonnig, optimistisch, Zalig Pasen. Zoals u weet houden wij jaarlijks onze vasten en adventsactie voor India. Voorheen was dat pater Matthew en later zijn opvolger pater Britto. Na meer dan 30 jaar is het misschien goed om een ander werk te gaan steunen. Wel willen wij onze actie altijd heel direct aan een bepaalde persoon kunnen doorgeven om zeker te zijn dat uw geld volledig ten goede komt aan een project zonder overheadkosten. Als u een goed doel kent voor onze actie dan willen wij dat graag horen. Laten wij samen met het bestuur zoeken naar een goed concreet doel. Na Pasen hebben we de tijd tot aan de advent om een goede keuze te kunnen maken. In onze kapel wordt het steeds duidelijker dat we extra man- of vrouwkracht nodig hebben om alle posten te bezetten, zoals kosters en natuurlijk ook misdienaars, schoonmakers etc. Wie kent iemand die ons in deze functies zou kunnen helpen of er zelf een mooie kans in ziet. Als er meerderen zijn kunnen we de taken ook verdelen en hoeven mensen niet elk weekend paraat te staan.